

John MC Cormick

scoutiviteiten



ng, da's pas leven! scouting, da's pas leven! scouting, da's pas



ng, da's pas leven! scouting, da's pas leven! scouting, da's pas



december 2010

www.johnmccormick.nl



Colofon



Inhoud

SCOUTIVITEITEN
is sinds 1982 het clubblad
van de scoutinggroep John
McCormick uit Zoetermeer.

Het boekje verschijnt 4 keer
per jaar in de maanden
maart, juni, september en
december.

EINDREDACTIE EN
OPMAAK
Maaïke Hogebrug

MET DANK AAN
Hans, John en Piet

INFORMATIE- en
REDACTIE EMAIL-ADRES:
scoutiviteiten@
johnmccormick.nl

1	Kaft
2	Colofon/Inhoud
3	Welkomwoordje
4 en 5	Vacaturekrant JMC
6 t/m 11	Groepsactiviteiten

12 en 13	Bever
14 en 15	Kabouters
16 t/m 20	Welpen
21-23	Gidsen
24 en 25	Verkenner
26	Vrijbuiters
27	Explorers
28, 29	Pivo's

30	Advertenties
31	Lidmaatschap
32, 33	Speltakleiding en bestuur
34	Medewerkers
35 en 36	Kleuren, spelletjes
37	Kinderrecept
38	Winterpuzzeltje
39	Agenda
40	NIEUW: Mopjes en grapjes

colofon en inhoud





Welkomswordje

Hallo allemaal!

Het jaar 2010 is weer omgevlogen! Nog heel even en de kinderen hebben weer lekker kerstvakantie. Tijd om de boom te versieren en (voorzichtig!) vuurwerk af te steken.

Op 8 januari zal de traditionele boerenkoolmaaltijd plaatsvinden met een nieuwjaarsreceptie. Op 15 januari zullen de scouts de snerttocht gaan lopen.

Heb je vragen over groepsactiviteiten mail naar groepsactiviteiten@johnmccormick.nl

Heb je vragen over een speltak, mail naar groepsbegeleider@johnmccormick.nl

Heb je overige vragen, mail naar bestuur@johnmccormick.nl

Heb je opmerkingen of ideeën voor de scoutiviteiten, mail ze naar scoutiviteiten@johnmccormick.nl!

Hele gezellige feestdagen!

*Groetjes Maaïke Hogebrug
groepsbegeleider*



welkomswordje





Vacaturekrant JMC

Wekelijks zetten tientallen vrijwilligers zich in, onder andere voor uw kind! Dit doen zij met heel veel plezier. Bepaalde taken blijven soms liggen ivm het tijdgebrek. Kijkt u gerust naar de functies en vraag naar de bijbehorende vacature. Wie weet kunt u ons ondersteunen! Neem dan aub contact op met een van de groepsbegeleiders Mark Nicolai of Maaïke Hogebrug: groepsbegeleider@johnmccormick.nl



Alvast heel erg bedankt!

vacatures van JMC

- **Hovenier**
ongeveer 4 tot 6 leer per jaar
- **Coordinator Buitenterrein**
ongeveer 80-120 uur per jaar



- **Beheerder pionierhout en touw**
ongeveer 20-30 uur per jaar
- **Klusteam**
flexibele tijdsbelasting

lees verder.....



- **Kleermaakster/naaister**
ongeveer 20 uur per jaar

- **Notulist**
tijdens vergadering 1x per
maand 3 uur

- **Veiligheidscoördinator**
4-6 keer per jaar 1-2 uur



- **Opstellen meerjaren onderhoudsplan**
ongeveer 8-10 uur

- **Verzekeringsexpert**
ongeveer 8-10 uur

- **Kascontrolecommissie**
1 keer per jaar 2 uur

- **Coordinator Fondsenwerving**
ongeveer 10-20 uur per jaar

Hopelijk hebben wij met een van deze functies uw interesse gewekt en bent u bereid meer informatie op te vragen bij de groepsbegeleiders. De uitgebreidere vacaturekrant hangt ook in de Chute bij het informatiebord!

Graag tot ziens in ons vrijwilligersteam!

vacatures van JMC





Groepsactiviteiten

Hier een berichtje van jullie groepsactiviteitenbegeleiders.

In de laatste maanden van het jaar zijn er altijd een aantal activiteiten die we met jullie beleven. In dit stukje blikken we even terug op deze activiteiten en als derde onderwerp willen we het even met jullie hebben over het zomerkamp van volgend jaar!!

Overvliegfeest

Op zaterdag 18 september werd het seizoen 2010-2011 van Scouting JMC gestart met het jaarlijkse overvliegfeest. Tijdens dit feest gaan de oudste scouts van elke speltak over naar de volgende leeftijdsgroep.



De feestelijke dag werd om 12.30 uur geopend met het hijsen van de scoutingvlag.

De explorers hadden de dag georganiseerd en vertelden wat er ging gebeuren.



De jongere speltakken gingen in groepjes naar het eiland en begonnen met een dierengeluidenspel. Bij elk gevonden dier kregen ze een kaartje met een letter en de 14 letters vormden: OVERVLIEGFEEST

groepsactiviteiten



De oudere speltakken gingen in de kampvuurkuil aan de slag; Zij moesten een touwtje door zien te branden met een kampvuurtje zodat de kano die aan het touwtje vast zat los kwam om vervolgens met de kano zo snel mogelijk naar de overkant van het water te gaan. Bij het kampvuur werden vervolgens broodjes gebakken.



Rond 14.00 uur werd de kabelbaan getest zodat het overvliegen zelf kon beginnen. Dit jaar dus letterlijk vliegen met behulp van een lange, hoge kabelbaan over het water.

Voor de jongere speltakken was de kabelbaan te hoog; zo gingen de bevers over naar de welpen met behulp van een vlot. Vanaf het vlot met een hindernisbaan over het water, stevig vasthouden aan een touw door de vla omhoog getrokken worden naar de nieuwe speltak.

De oudste gidsen namen de kabelbaan richting de explorers, en de explorers richting de roverscouts. Nadat alle overvliegers het parcours hadden afgelegd werd de spetterende dag afgesloten.



groepsactiviteiten



Jamboree On The Air JOTA

In het weekend van 16 en 17 oktober 2010 werd wereldwijd de 53e JOTA en 14e JOTI gehouden. JOTA staat voor Jamboree On The Air en JOTI staat voor Jamboree On The Internet. Zo'n 500.000 scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar via de radio of via het internet.

In de loop van de tijd heeft de JOTA-JOTI zich ontwikkeld tot een evenement voor communicatie en techniek. Het doel is dan ook om zonder ver te reizen een heleboel nieuwe contacten te maken met andere scouts en om bezig te zijn met techniek.



Bij Scouting JMC werd dit jaar een mobiele zendmast gepioneerd met houten palen en touw. Hierin werd een antenne geplaatst. Verder werden er draadantennes opgehangen voor een goed internationaal bereik. In clubhuis De Chute werd de benodigde apparatuur geplaatst die de signalen

opvingen en omzetten in geluiden die kunnen worden verstaan. Op vrijdagavond 15 oktober werden om 22.00 uur lokale tijd de JOTA en JOTI geopend, met dit jaar als landelijk thema, hoe kan het ook anders, 100 jaar scouting. De JOTA-JOTI is in 2010 hét laatste grote landelijke evenement van Scouting. De



laatste keer echt vlammen, feest vieren, en vertellen aan de wereld dat Scouting 100 jaar in Nederland bestaat.

Bij scouting JMC probeerden er weer meerdere zendamateurs met zoveel mogelijk verschillende, en het liefst zo ver mogelijke landen in contact te komen. Met de call "C, Q, Pappa, Alfa, O, Bravo, Delta, Whisky, stroke, JOTA", plaatsten de zendamateurs een algemene oproep om contact te maken. Na wat zoeken en draaien voor de juiste frequentie is het contact via de ether gelegd. De aanwezige scouts konden dan het gesprek overnemen en van alles vragen en zeggen. Aan het eind van elk gesprek wordt een adres uitgewisseld voor een 'QSL', een kaart die wordt opgestuurd als herinnering aan het gesprek.

Op zaterdag 16 oktober begonnen de bevers om 10.00 uur aan hun speciale JOTA-opkomst en zat het er om 12 uur voor hun al weer op. De explorers en de roverscouts waren het gehele weekend aanwezig. De welpen, scouts en vrijbuiters kwamen om 13.00 naar de Chute.



Na het openen werd er eerst een spel op het eiland gedaan. In groepjes werden communicatiemiddelen gezocht en zo vonden ze 'gebarentaal' en 'zenden' in de boom. Wanneer het juiste communicatiemiddel was gevonden werd dit afgetekend en kon je een nieuw kaartje halen.

Na het spel gingen ze terug naar de Chute, om te starten met de activiteiten die je bij het JOTA bord kon uitzoeken. Naast het zenden waren er ook tal van andere activiteiten te doen zoals het solderen van een klein 100 jaar Scouting bouw pakket, de



zoekspool, een morse-gps spel en een vossenjacht op zoek naar zendertjes. Maar ook was er ATV-pictionary (amateur televisie), een LEGO-spel, een internet zoekspel en vlag seinen.

Alle kinderen kregen een activiteitenkaart. Wanneer een activiteit was afgerond werd een stickertje geplakt. Bij minimaal 6 stickertjes werd een naambandje uitgereikt.

In de kampvuurkuil werd rond 18:00 uur genoten van de macaroni! De welpen/kabouters/gidsen en verkenners gingen om 22:00 uur naar huis...

Voor de speltakken vanaf de explorers werd een spottropping georganiseerd...

Op de zondag rond 13:00 uur werd het weekend afgesloten en de chute weer opgeruimd.. Het was weer een zeer geslaagde JOTA!!



groepsactiviteiten



Volgend jaar bestaat John McCormick 65 jaar! Om dit te vieren is er besloten om in juli 2011 gezamenlijk op groepskamp te gaan. Wat we alvast kunnen mede delen is dat we net over de grens zullen verblijven in Kasterlee, België. De welpen/kabouters zullen op kamp gaan van 2 t/m 8 juli. De overige speltakken van 1 t/m 8 juli. De voorbereidingen voor dit grote kamp zijn al volop aan de gang. We kunnen nog veel hulp gebruiken en wij vragen dan ook of jullie aan je ouders zouden kunnen vragen of ze ons willen helpen. Een aantal voorbeelden van waar wij hard naar op zoek zijn is:

- Een vrachtwagen die onze spullen kan vervoeren naar begin België;
- Hulp in de catering
- Regelen van sponsoring;
- Helpen in de logistiek;

Zowel in de voorbereiding als op kamp zelf kunnen we alle hulp hard gebruiken!

Wil je wat betekenen voor JMC? Meer informatie of aanmelden? Laat het ons dan a.u.b. weten aan Sietske en/of Eric via het e-mailadres groepsactiviteiten@johnmccormick.nl





Nieuws van de speltakken

BEVERS



De afgelopen weken hebben wij veel nieuwe bevers en leidinggeven- de ontmoet en afscheid genomen van de oudste bevers tijdens het overvliegen.

Tijdens de herfst opkomst hebben we met boomblaadjes mooie schilderijen, klei egeltjes



en kastanje spinnenwebben gemaakt, na onze boswandeling op het eiland. We hebben geleerd wat een paddenstoel is en waar je deze kan vinden. We hebben mooie tekeningen gemaakt en veel spelletjes gespeeld, er was zelf een masker maken opkomst waar we allemaal een masker ingekleurd hebben.

bevers



Tijdens de Halloween opkomst kwamen alle bevers als griezelige vampiers, spoken, ridders en meer verkleed. We hebben elkaar omgetoverd tot mummies en griezelige moppen gehoord van mevrouw Creabea. En natuurlijk zijn weierendag niet vergeten, alle bevers mochten een knuffel dier meenemen! We hebben allemaal dierspelletjes gespeeld zoals dierentikkertje en Ra rA welke dier ik ben.

Met vriendelijke Groeten,
De beverleiding: Creabea, Pompedomp, Keet Kleur



bevers





Nieuws van de speltakken

KABOUTERS

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd bij de kabouters. Allereerst willen we de 2 nieuwe geïnstalleerde kabouters, Jill en Charlita ook op deze manier nog even welkom heten bij ons. We hopen dat ze het naar hun zin hebben en nog veel avonturen met ons zullen beleven.

Daarnaast zijn de kabouters naar het Balijbos geweest, waar zij met de natuurontdekkersspiekbrief aan de slag zijn gegaan. De kabouters hebben veel verschillende dingen om aan te raken gezocht. Onder andere slijmerige, donzige, zachte, hoekige, prikkel, sponzige dingen. Daarnaast zijn niet alle kabouters met een droge broek thuisgekomen die dag. In het Balijbos kan je namelijk erg leuk klimmen en klauteren over het water!

Verder hebben de kabouters een collage gemaakt over Bambi-
lië als herinnering, want ook wij worden in januari welpen en spelen vanaf dan in de Jungle. Om precies te zijn worden wij de Sioniehordewelpen, maar hoe dat allemaal gaat verlopen blijft nog even een verrassing. In de volgende scoutiviteiten leest u hier vast meer over...

Ook zijn de kabouters nog naar Driemstein geweest. Waar zij zijn begonnen met het maken van papier-mache maskers. Over een paar weken als alles droog is gaan wij de maskers verven en versieren.

kabouters



Kortom de kabouters hebben weer veel beleefd de afgelopen tijd en er volgen nog veel meer leuke activiteiten.

Groetjes namens alle kabouters
Lenta



kabouters





Nieuws van de speltakken

WELPEN

Welpenkamp 2010

Bert's quest

Afgelopen zomerkamp zijn de welpen naar Huizen op kamp geweest. De kampweek begon dit jaar pas op zondag, omdat het terrein eerder nog verhuurd was. Hieronder het kamp vanuit de welpen:



Zondag (Quinten, Arthur en Marijn)

Eerst hebben we een hut gebouwd en daarna onze tent opgezet en in het net geklommen. We hebben de kaart gezien wat Bert moet doen om te trouwen. Henk is grappig, Henk is een knuffel en Henk heeft een speciale naam. Henk heeft misschien

welpen



de hut gesloopt (Henk is de knuffel van Arthur. Af en toe wordt er geprotesteerd tegen Henk).

Quinten vond het net het leukst, Arthur en Marijn waren het hier mee eens.

Arthur vond het wat minder leuk dat iedereen 5 minuten stil moest zijn.

Quinten wil dit zomerkamp zwemmen, lopen, lachen en heel veel keten. Samen met arthur wil hij op zoek naar een TV om voetbal te kunnen kijken.

Maandag (Quinten, Nick, Joris en Jochem)

Wij hebben 20 km gelopen vandaag. Het was erg vermoeiend. Het ging om uithoudingsvermogen. Iedereen heeft de hele tocht afgelopen. We hebben heel veel bomen gezien en een riviertje. We zijn ook bij de Tafelberg langs geweest. De tocht duurde 4-5 uur.



Na de tocht hebben we spaghetti gegeten. Quinten had geen toetje gekregen omdat hij zijn bord niet leeg had. Nick had 3 borden op en iedereen kreeg vanille vla met spikkels.

Na het eten hebbe we een spel gespeeld. Het spel was levend ganzenbord. Nick en Joris vonden dit een leuk spel. Jochem heeft samen met de anderen Harry Potter gespeeld. Quinten was Hagrid, Jochem was Sirius Zwarts, Joris was scheurbek.

Nick heeft met touw gespeeld.

We hebben niet lang gekeet, we waren erg moe.



Dinsdag (Arthur, Miquel, Jorick en Jordy)

We hebben een voetbalclub opgericht, de McCormicks. Quinten is de coach, Miquel is keeper, Arthur is de hoofdmiddenvelder, Joris en Byron zijn spitsen, Nick en Jeffrey staan op de flanken en Jochem en Marijn zijn verdedigers.

Jordy heeft geklommen in het net. We hebben eieren gezocht en een draak gemaakt.

's Avonds hebben we voetbal gekeken. We hebben de eieren uitgebroed en daar kwam een draak uit die Bert moest verslaan. De voetbalwedstrijd was erg spannend. Jordy heeft gelezen en getekend tijdens de wedstrijd.

Het thema vandaag was moed. Jordy vond het eieren zoeken het leukst, Miquel vond het voetballen tegen de John's het leukst. Ze hadden de wedstrijd met 4-1 gewonnen. Arthur heeft door de mooie voorzetten van Joris 2 doelpunten gescoord. Jordy en Miquel zijn gestoken door muggen.

Woensdag (Byron, Jeffrey, Marijn, Mees en Bjorn)

Byron heeft gezwommen en gespeeld in oud Valkenveen. Dat is de naam van het speel-park. Jeffrey ging met Jordy eerst naar een klein speeltuintje. We dachten eerst dat het een kleuterpark was, maar dat was niet zo. Er was een vrije val, waardoor je kriebels in je buik voelde. Jeffrey en Byron zijn allebei in het schommelschip geweest. Het schommelschip was niet al te erg.



Er was ook een echte achtbaan. Daar zijn we allebei in geweest. Hij ging steeds sneller en ging op het allersnelst in het laatste rondje.

Marijn ging ook op het piratenschip en zwemmen. Het piratenschip was een springkussen. Iedereen behalve Mees is in de achtbaan geweest. Mees ging niet omdat hij dan misselijk wordt. Er was ook een interviewer die vroeg welke achtbaan het leukste was. De interviewer had een microfoon bij zich. Er was ook een huis met kanonnen waar je zachte balletjes mee kon schieten en een draaimolen. Marijn is ook nog in de speeltuin geweest. Bjorn is naar de onderwereld gegaan. Daar was een ballenbak. Bjorn ging samen met Byron spelen in de ballenbak. De glijbaan deed het niet goed, hij ging heel langzaam. Er was ook een mijn waar je een emmertje zand kon scheppen, en dan kon zeven. Bjorn heeft met Byron edelstenen en een haaiantand gevonden. Iemand was zijn zeef vergeten, en daarom konden wij gratis. We hebben daarna liedjes gezongen, en daarna naar bed. Bjorn droomde dat hij uit de tent liep en dat het dag was toen hij naar de tent ging was het nacht en toen hij buiten kwam was het licht en zag hij dat de dark Crystal stuk was. Gelukkig kwam een hele grote Lizzy aan gelopen die een stok pakte en de Crystal weer heel maakte. Byron en Bjorn hebben het lekkerste geslapen van alle avonturen.

Donderdag (Jochem, Nick, Joris en Quinten)

We hebben Bert zijn paard gezocht, het paard liet een spoor van aluminium folie achter. Op en einde hadden we ridderspelen en een groot gevecht. Kokkie heeft het gefilmd. We hebben eerst ridderpakken gemaakt.

Quinten vond de ridderspelen leuk. Vooral de kaartjes zoeken. Nick was alleen burger, Jochem was schildknaap. Quinten is ridder geworden en Joris was al ridder. We hadden 18 punten

welpen



samen.

We hebben ook een waterballonnen gevecht gehouden. De ballonnen klapten helaas niet. Joris vond het eind gedeelte het leukst. Jochem vond het katapult maken het leukst, maar werd een beetje boos toen Joris hem bijna raakte met de katapult.

Vrijdag en zaterdag (leiding)

Op vrijdag zijn we naar de vestingstad Huizen geweest. Hier was het verschrikkelijk warm. We hebben een tocht gelopen, maar hebben deze niet helemaal afgemaakt, omdat het te warm was. Als lunch hebben we lekker patatjes gekregen. Ook hebben we het bewijs afgeleverd bij de koning. Toen Bert terugkwam kreeg hij te horen dat hij met de prinses mag trouwen.

's Avonds hebben we een vrijgezellenavond voor Bert ge-

houden. Hij moest allemaal opdrachten uitvoeren die de welpen hadden verzonnen. Het was erg gezellig. De volgende ochtend was het alweer



tijd om alles op te gaan ruimen. Aan het eind van de ochtend stonden alle ouders op de stoep en was het tijd om naar huis te gaan. Het was weer een super kamp!

Groetjes van de welpen!

welpen





Nieuws van de speltakken

GIDSEN

Op 2, 13 en 14 november zijn wij met de gidsen op weekend geweest. Gezellig met 6 meiden!

Aangezien de tweede nacht de TRAIL zou zijn hebben we het met zijn allen lekker rustig gehouden. De eerste avond hebben we lekker spelletjes gespeeld, waaronder natuurlijk ook weerwolven (het thema van de TRAIL). Niet alle gidsen kenden dit spel al, dus zo konden zij hier ook al van te voren kennis mee maken! Natuurlijk was er ook nog even de tijd om de tocht technieken door te nemen en vragen te stellen wanneer iets nog niet helemaal duidelijk was. Ook zijn de meiden lekker



gidsen



vroeg naar bed gegaan zodat zij de volgende dag helemaal fris en fruitig de TRAIL zouden kunnen lopen.

Zaterdag hebben we redelijk uitgeslapen en boven weer een spelletje gedaan, zodat wij de andere speltakken niet in de weg zouden lopen. Later zijn we naar buiten gegaan om het theedoekenspel te spelen en hebben ook nog busjekruit met



gidsen

de kabouters gespeeld. Hierna hebben ze lekker ontspannen een filmpje zitten kijken en zijn we vroeg gaan eten.

Na het eten hebben we afscheid genomen van Chrystel, en zijn de andere meiden richting Schipluiden gegaan voor het begin



van de TRAIL. Ze vertrokken als eerste groepje en hoefden dus niet al te lang te wachten. Helaas bleek het toch allemaal niet zo goed te gaan en kregen we zondag dus ook als uitslag dat de JMC Gidsen als laatste waren geëindigd.

We kunnen gelukkig wel zeggen dat ze het naar hun zin hebben gehad, en dat is natuurlijk het aller belangrijkste!

Groetjes van de gidsen!



gidsen





Nieuws van de speltakken

VERKENNERS

De natuurwerkdag van de verkenners!

Op 6 November 2010 om 9 uur gingen de verkenners en hun ouders op de fiets naar de Rottemeren op deel te nemen aan de natuurwerkdag. De bestemming was natuurgebied de wybertjes. Om water en weide vogels niet door het opkomende bos te laten verdrijven, moesten we bomen snoeien. We gingen vooral met de snel groeiende wilgen en populieren aan de slag. Eerst bracht een bootje van de natuurvereniging Rotta ons naar een eilandje in de vorm van een wybertje. Daar gingen we met zagen, kniptangen en bijlen aan de slag. Helaas mochten de verkenners de bijlen niet gebruiken. Gelukkig heeft niemand een bij in zijn been gehad.

Tussen de middag gingen we terug naar de naastgelegen boerderij om onze Lupa's op te eten. Behalve koffie, thee en chocolademelk stonden daar ook koeken bij die de verkenners met smaak opaten. Daarna moest er weer gewerkt worden. De afgeknipte takken werden in elkaar gevlochten tot een houtwal zodat ze niet weg waaiden bij een sterke wind. De stronken van de boompjes werden tot op de grond afgezaagd of van hun bast ontdaan om te voorkomen dat ze weer zouden uitlopen. Toevallig vonden we een leeg muizennest dat we mee naar de kant hebben genomen.



Om twee uur begonnen we met het opruimen van het materiaal om vervolgens langs de Rotte naar huis te fietsen. Inmiddels begon het te regenen maar dat bedierf de pret niet. Om drie uur waren we weer thuis.



Geschreven door:
Robert van Oppen Verkenner

verkenners





Nieuws van de speltakken

VRIJBUITERS

LEIDING GEZOCHT

Speltak de vrijbuiters is dringend op zoek naar nieuwe leiding. De vrijbuiters zijn jongens en meisjes van 9 t/m 21 jaar met leer-, aandachts- en contactproblemen en houden hun opkomst op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in en om clubhuis De Chute.

Voor informatie en opgave van (bege)leiding bel Mark Nicolai op 079-3313036 of mail naar groepsbegeleider@johnmccormick.nl



vrijbuiters





Nieuws van de speltakken

EXPLORERS

Nou, onderhand is er alweer een periode voorbij, en de nieuwe explo's zijn de nieuwe explo's al bijna niet meer! De groep is bijna helemaal nieuw en ook weer heel gezellig. Het was in het begin even wennen voor iedereen, want de jongste explo's zijn nu de oudste en de oudste gidsen zijn nu de jongste explo's.

De afgelopen tijd hebben wij het best wel druk gehad, want wij zijn druk bezig voor zomerkamp volgend jaar (2012). We hebben meegeholpen met een hondenshow, de chute opgeruimd na een bruiloft en op die manier al aardig wat geld ingezameld! De opkomsten zijn ook iets anders dan normaal gesproken. We hebben een nieuwe manier van een maandenplanning maken en daardoor zijn de opkomsten soms met thema. Zo hebben we pas een travestietenavond gehad, hebben we een keer film gekeken met bittergarnituur en zelf alcohol gestookt. Natuurlijk hebben we ook de installaties weer achter de rug.

Wat wij de komende tijd gaan doen: We hebben een Sinterklaas opkomst, we gaan lekker met z'n allen eten voor kerst, we hebben weer een themaopkomst met: Help-de-bejaarden-dag! En we gaan zeepkisten maken. Kortom, we hebben weer een leuke tijd voor de rug, met wie weet, als het weer zo doorgaat nog een koek en zopie!

Liefs,
Jitske De explorers





Nieuws van de speltakken

PIVO'S

Na 4 jaar (of misschien nog wel langer) is het eindelijk zo ver! Dinsdag 30 november zijn alle (aanwezige) pivo's geïnstalleerd door Mark Nicolai. Vanaf nu mogen Tim, Michiel, Gwenny, Femke, Melissa, Kenneth, Amber, Selina, Ylona en Selena zich officieel pivo noemen. Hopelijk houden we het nu wel vol om elk jaar te installeren, zodat we niet over een paar jaar weer een hele groep hoeven te installeren.



pivo's





pivo's





Advertenties

Deze scoutiviteiten is gesponsord door het Oranje Nassau College Parkdreef. Hartelijk dank hiervoor!

OPROEP!

Voor het groepskamp 2011 zijn wij op zoek naar leesboekjes, tijdschriften, knutselmateriaal, lego en dergelijke!

Bel groepsbegeleider
Maaïke: 06-10484642

HIER

had uw advertentie kunnen staan!

Neem contact op met
bestuur@johnmccormick.nl

TE KOOP

De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde, JMC T-shirts.



Ze zijn er in de maten 128/140, 152, M, L, en XL.
Een goede kwaliteit voor maar **5 euro**.
Bestellen kan via de speltakleiding.

advertenties





Lidmaatschap

Voor nieuwe leden bedraagt het **inschrijfgeld** € 25,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling.

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. Scouting JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van de ZoetermeerPas, dan kunt u deze ook bij Scouting JMC inleveren. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling.

De **contributie** bedraagt € 120,- per jaar / € 30,- per kwartaal / € 10,- per maand

- voor het tweede kind betaalt u maar € 108,- per jaar / € 27,- per kwartaal / € 9,- per maand
- vanaf het derde kind betaalt u maar € 96,- per jaar / € 24,- per kwartaal / € 8,- per maand

Het **kampgeld** is € 110,- en dient uiterlijk 1 juni 2010 betaald te zijn. Het inschrijfgeld dient samen met de eerste contributiebetaling te worden voldaan.

De contributie dient vooruit betaald te worden per automatische overschrijving.

Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.

Betalingen kunnen worden voldaan per bank op nummer 16.01.94.296 ten name van: Stichting Scouting John McCormick te Zoetermeer.





Speltakleiding

Meld je tijdig af, wanneer je niet kunt komen!

De Chute

Van der Hagenstraat 5 (is geen postadres)

079-3310442

Bever: *Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar*

Zaterdag van 13.00-15.00 uur

Crea Bea

06-27077977

Jacqueline Amiabel

Juffrouw Pompedomp

Renate d'Anjou

Keet Kleur

Cindy Blignaut

Kabouters: *Meisjes van 7 tot 11 jaar*

Zaterdag van 09.30-11.30 uur

Roetsi

079-3318507

Pauline Strijers

Lenta

Selina Schipper

Filip

Rob Planken

Woepsi

Karin van Deventer

Welpen:

Jongens van 7 tot 11 jaar

Zaterdag van 09.30-11.30 uur

Baloe

079-3314900

Martha Spruit

Kaa

Femke Boerkamp

Raksha

Iris Tulkens

Vacant

Gidsen:

Meisjes van 11 tot 15 jaar

Donderdag van 18.45-20.45 uur

gidsen@johnmccormick.nl

Selena Amiabel

Ylona Spiekman

Jitka Levert

Verkenners:

Jongens van 11 tot 15 jaar

Donderdag van 18.45-20.45 uur

06-12506823

René Van Aalderen

06-24111308

Tim Christiaans

Daan van Steveninck

Michiel Brons

Rinus





Speltakleiding

Vrijbuiters: *Jongens en meisjes vanaf 9 jaar*
Vrijdag van 19.00-21.00 uur
06-14895461 *Henk van Es*
Dennis Bosman
Diana Holthuizen
079-3614662 *Adviseur Arnold van Doorn*

Explorers: *Jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar*
Vrijdag van 19.30-21.30 uur
06-22369222 *John Hogebrug*
06-28066646 *Marc van Dinter*
06-51521858 *Eric van der Niet*
(voorzitter) Jitske

Pivo's: *Jongeren van 18 tot 23 jaar*
Dinsdag van 19.30-21.30 uur
06-24111308 *Tim Christiaans*

3F'jes: *23+ opkomst*
Dinsdag van 19.30-21.30 uur
Contactpersoon ?



Bestuur

Voorzitter	079-3217227	Hermen van Dalen
Secretaris	079-8881059	René Van Aalderen
Penningmeester	06-43008372	EriC van der Ven
Groepsactiviteiten	06-51521858	Eric van der Niet / Sietske Stahlecker
Groepsbegeleider	079-3313036	Mark Nicolai
	079-3162452	Maaïke Hogebrug-Hanou

speltakleiding en bestuur





Medewerkers

Ledenadministratie/wachtlijstinformatie ledenadministratie@johnmccormick.nl
EriC van der Ven 06-43008372

Beheer groepsdassen en -insignes penningmeester@johnmccormick.nl
René Van Aalderen 079-8881059

Materiaalbeheerder materiaalmeester@johnmccormick.nl
Koos Gouweleeuw 079-3316716

Materiaalbeheerder materiaalmeester@johnmccormick.nl
Dennis Bosman

Materiaalbeheerder materiaalmeester@johnmccormick.nl
Rob Overvliet 079-3423505

Verhuurder de Chute verhuur@johnmccormick.nl
Paul van Strien 079-3437923

Beheerder de Chute beheerder@johnmccormick.nl
John Hogebrug

Website en PR-medewerker info@johnmccormick.nl
Edwin Albers 010-4232740

Lid team groepsactiviteiten 015-3697683
Paul de Vreede

Lid team groepsactiviteiten 079-3516498
Natasja Schotel

Lid team groepsactiviteiten 079-3423505
Rob Overvliet

Medewerker
Wilfred Lachman

medewerkers





Spelletjes & kleuren



spelletjes en kleuren



Vrolijk kerstfeest!



1001 KI surplato.nl



Kinderrecept: ovenheerlijke kinderpizza

In de kerstvakantie heb je lekker veel tijd voor leuke binnendingen!
Probeer deze heerlijke pizza eens zelf te maken!

Ingrediënten voor Kinder pizza

- 0,5 rode paprika
- 1 blikje maïskorrels (300 gram)
- 2 pakken pizza duo margarita (a 530 gram)
- 8 plakjes salami (vleeswaren)
- 8 groene olijven zonder pit
- 8 bolletjes mini-mozzarella (kaas, cup a 125 gram)

Bereidingswijze voor Kinder pizza

Oven voorverwarmen op 200 °C of gasovenstand 4. Paprika wassen, schoonmaken en in reepjes snijden. Maïskorrels laten uitlekken in vergiet. Pizza's aan bovenrand beleggen met maïskorrels als 'haren', van plakjes salami en olijven 'ogen' maken, met reepjes paprika 'mond en neus' maken en van mozzarella 'wangen'.

Pizza op ovenrooster in ca. 12 à 15 minuten in de oven gaar en bruin bakken. Lekker met groene salade.

Eet smakelijk!



recept voor jou!







Agenda

December 2010

5 december
vanaf 18 december
t/m 2 januari

Sinterklaas
Kerstavakantie, **GEEN** opkomsten!

Januari 2011

8 januari

Nieuwjaarsopkomst
(boerenkoolmaaltijd en receptie)
Snerttocht voor scouts
Clubhuis bestaat 11 jaar!
Groepsraad

15 januari

15 januari

26 januari

Februari 2011

11 t/m 13 februari

19 t/m 27 februari

22 februari

23 februari

RoverscoutMania
Voorjaarsvakantie
Baden Powell Dag
Groepsraad

Maart 2011

7 t/m 12 maart

26 maart?

30 maart Groepsraad

Collecte Jantje Beton
Sweet Lake Jamboree

agenda





Mopjes en grapjes

Twee vrienden tegen elkaar: "Ik ga een geit kopen!"

"Een geit kopen? Waar moet je dat beest dan laten, je woont op een flat!"

"Nou in de zomer, dan zet ik dat beest op het balkon."

"En in de winter dan?"

"Dan laat ik hem gewoon binnen."

"En die stank dan?"

"Oh, daar moet die geit maar aan wennen!"



Een muis kijkt tegen een benzinepomp op, en vraagt: "Ben jij een robot?"

De benzinepomp zegt niets terug. De muis vraagt nog eens: "Ben je een robot of niet?" Maar de pomp zwijgt nog steeds in alle talen.

De muis zegt boos: "Haal die vinger nou eens uit je oor, dan hoor je teminste wat ik je vraag!"

- Marietje, waarom jankt je hond zo?
- Hij is lui.
- Maar waarom jankt hij dan?
- Hij zit op een cactus en hij is te lui om er af te komen.

