



JMC

Scouting John Mc Cormick
Zoetermeer



scoutiviteiten

December 2009



Colofon

SCOUTIVITEITEN

is sinds 1982 het clubblad van de scoutinggroep John McCormick uit Zoetermeer.

Het boekje verschijnt 4 keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december.

EINDREDACTIE EN OPMAAK

Maaïke Hanou

MET DANK AAN

Hans, John en Piet

INFORMATIE- en REDACTIE EMAIL-ADRES:

scoutiviteiten@johnmccormick.nl



Inhoud

1. Kaft
2. Colofon/Inhoud
3. Welkomswoordje
- 4-6 Van de voorzitter
- 7 Groepsactiviteiten

Van de speltakken:

- | | |
|-------|---------------------------|
| 8,9 | Bever |
| 10 | Kabouters |
| 11-13 | Welpen |
| 14,15 | Vrijbuiters |
| 16,17 | Pivo's |
| 18 | Advertenties |
| 19 | Lidmaatschap |
| 20,21 | Speltakleiding en bestuur |
| 22. | Medewerkers |
| 23-26 | Kleuren |
| 27 | Jarigen |
| 28 | Agenda |



Welkomswoordje

Hallo allemaal!

Eindelijk weer de scoutiviteiten. Ons clubblad met verhalen en foto's over gebeurtenissen bij de speltakken en rondom JMC. Een blad voor de kinderen, maar ook voor hun ouders, de leiding, alle medewerkers en oud-leden. En natuurlijk voor alle anderen geïnteresseerde mensen! Want wij hebben meestal plaats voor nieuwe kinderen als ook nieuwe leiding!

Nog maar even en het jaar 2009 is weer voorbij. Iedereen heeft dit jaar op zijn eigen manier beleefd en over een hele korte tijd proosten we op een nieuw, hopelijk gezond jaar. Maar zover is het nog niet. De kerst zit er nog aan te komen en dan voor alle kinderen hopelijk een gezellige kerstvakantie.

Heb je vragen over groepsactiviteiten mail naar groepsactiviteiten@johnmccormick.nl

Heb je vragen over een speltak, mail naar groepsbegeleider@johnmccormick.nl

Heb je overige vragen, mail naar bestuur@johnmccormick.nl

Veel leesplezier!

Groetjes Maaïke Hanou
groepsbegeleider



colofon en inhoud

welkomswoordje



Van de voorzitter

Hallo allemaal,

Zie hier na enige tijd van weggeweest een papieren versie van de Scoutiviteiten, met uiteraard ook weer een stukje van de Voorzitter. Ik heb het eerder verteld bij de verschillende groepsopkomsten, volgend jaar 2010 gaat het een feestjaar worden.

Scouting Nederland bestaat dan al weer een eeuw. Honderd jaar!

Je kunt het je eigenlijk bijna niet voorstellen, maar dat betekent dat zelfs de opa of de oma van je opa of oma lid zouden hebben kunnen zijn van Scouting Nederland.

Het jaar staat dan ook bol van de verschillende activiteiten. Scout2day in Utrecht, Sweet lake Jamboree in Zoetermeer (waar anders) en de ScoutIN in Roermond.

In heel Nederland zullen de verschillende scoutinggroepen zelf ook veel aandacht daaraan besteden. Ook wij natuurlijk. Wij zullen samen met de andere Zoetermeerse Scoutinggroepen een groot evenement organiseren in het stadshart. Het laatste weekend van Maart zal en in het stadshart rond de markt richting de dorpsstraat een heuse Jamboree gaan plaats vinden. De voorbereidingen van dat evenement zijn in volle gang.



Er staan nog wel een aantal veranderingen vanuit Scouting Nederland op stapel. We hebben afgelopen jaar al de nieuwe Scoutfit meegemaakt, welke velen van jullie reeds hebben aangeschaft. Hoewel veel mensen eerst de 'kat-uit-de-boom' hebben willen kijken zijn er op dit moment vrijwel alleen nog maar positieve geluiden over de Scoutfit. Het draagcomfort, de stof.



Scouting Nederland is druk bezig met onderzoeken naar de speltak benamingen en het speltak aanbod. Wanneer daar concrete stappen in worden gemaakt zullen wij jullie daar uiteraard meer over vertellen.

Met onze groep gaat het ook erg goed. Zo hebben we dit jaar veel nieuwe enthousiaste leden en leiding mogen verwelkomen bij onze groep. De Chute heeft grotendeels een nieuwe lik verf gekregen, waarvoor we dankbaar zijn voor de hulp van de verschillende mensen. Het komende jaar zullen we daar nog wel wat aan moeten gaan doen.

Van de voorzitter

Wat dan ook zeker een compliment waard is, is dat ieder zijn eigen steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie hulp zou de groep er niet zijn. De leiding die iedere week weer een goed programma neerzet voor de leden. De ouders die ons helpen met het onderhoud van het gebouw, en af en toe bijspringen bij programma's. Onze verhuurcommissie die de huurders van het gebouw begeleiden en ontvangen. En iedereen die ik hier niet allemaal opnoem.

Rest mij nu even niets meer dan jullie allemaal een geweldig, gezond en vrolijk nieuw jaar te wensen.

Graag zie ik jullie dan dus ook dit jaar weer in en om de Chute!

Met vriendelijke groet,
Hermen van Dalen

Voorzitter Groeps- en stichtingsbestuur
Scoutinggroep John McCormick



Groepsactiviteiten



Zaterdag 26 september 2009

Op zaterdag 26 september werd het seizoen 2009-2010 van Scouting JMC gestart met het jaarlijkse overvliegfeest. Tijdens dit feest gaan de oudste scouts van elke speltak over naar de volgende leeftijdsgroep. De feestelijke dag werd om 12.30 uur geopend met het hijsen van de scoutingvlag. Vervolgens hielden de speltakken een fietstocht onder begeleiding van ouders. Iets na 15.00 uur was het tijd voor het overvliegen zelf. Via een heel parcours kwamen de jeugdleden aan bij hun nieuwe speltak! Het was een mooie dag.

17 en 18 oktober 2009: JOTA bij JMC

In het weekend van 17 en 18 oktober 2009 (het derde volle weekend van oktober) werd wereldwijd de 52e JOTA gehouden. JOTA staat voor Jamboree On The Air. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van een Wereld Jamboree. Tijdens zo'n kamp komen rond de 30.000 Scouts van over de hele wereld bij elkaar. Tijdens de Jamboree On The Air blijft iedereen in zijn eigen land, maar praten elk jaar ongeveer 500.000 Scouts een weekend lang met elkaar via de radio. De radiostations worden bemand door zendamateurs. Zij begeleiden de kinderen bij het zenden. In 1958 werd de eerste JOTA gehouden en sindsdien hebben vele duizenden Scouts van over de hele wereld via de radio kennis gemaakt met elkaars cultuur en gewoontes. 13 jaar geleden is daar de JOTI (Jamboree On The Internet) bijgekomen waarbij, je raadt het al, de Scouts met elkaar communiceren via internet.





Nieuws van de speltakken

BEVERS

Op 26 september namen de bevers afscheid van Mees, Marijn en Anne, zij vlogen over naar de welpen en kabouters. Hierna bleven we bij de bevers met 9 kinderen over, een hele leuke groep dus!



We hebben de afgelopen maanden een hoop leuke dingen gedaan zoals een wandeltocht in het Balijbos. Olivier de hamster was de weg kwijt geraakt en de bevers moesten hem zoeken, zodat ze hem terug naar zijn ouders konden brengen. Tijdens deze speurtocht had Olivier wat opdrachten achter gelaten voor de bevers die zij moesten uitvoeren. Toen we uiteindelijk het hele spoor hadden gevolgd bleek dat Olivier gewoon

al weer terug bij zijn ouders was! Hadden we al dat spuurwerk voor niks gedaan!

Toen Sinterklaas weer in Nederland was kregen wij een brief van hem. Hij wilde ons graag wat lekkernijen geven, maar de bakpiet kon geen pepernoten meer maken! Hij had te veel pepernoten gegeten en was ziek geworden. Sinterklaas schreef dat er geen pepernoten meer waren voor de bevers, m  r de bevers konden wel zelf pepernoten bakken met behulp van de leiding.



Toen gingen we dus maar lekker kokkerellen en met succes, na afloop konden we lekker smikkelen van de pepernoten.

In het weekend van 19 en 20 december hebben de bevers een ouder-kindweekend. Tevens neemt Hippe afscheid, hij gaat naar de kabouters. Tijdens dit weekend staan er weer een heleboel leuke dingen voor de bevers te wachten, maar wat dat is nog een geheim!

Groetjes van de beverleiding!





Nieuws van de speltakken

KABOUTERS

Een nieuw scouting jaar is weer begonnen en we hebben al weer een tijdje elke zaterdag opkomst met de kabouters. Sinds afgelopen jaar zijn er een aantal dingen veranderd. Allereerst zijn we erg gegroeid en hebben we nu een totaal van 18 kabouters die het elke week erg leuk vinden om te komen! Daarnaast hebben we 2 nieuwe leiding verwelkomd, Filip (Rob) en Woepsie (Karin).

Dit jaar hebben we al een hoop dingen gedaan. We hebben een reis door Bambilië gemaakt, zodat we weer weten welke dingen er te beleven vallen in de verschillende dorpjes. Ook zijn we in Slingerdorp geweest en hebben we gewerkt aan het kompas. De kabouters weten nu allemaal waar het noorden, oosten, zuiden en het westen ligt. Maar dit is niet het enige, de kabouters hebben ook uitleg gekregen over hoe een kompas werkt en waar het voor is. Het was een leerzame opkomst.



Verder hebben we als echte scouts pannenkoeken gebakken boven een waxinelichtje in Haverhoek. En aangezien het buiten steeds kouder wordt hebben we in Bromberg vetbollen voor de vogels gemaakt.

We hebben dus al een heleboel leuke opkomsten achter ons en er komen er dit jaar nog een heleboel meer. Zo staat er ook nog een ouder-kind weekend op de planning. Hoe dat verlopen is leest u in de volgende scoutiviteiten!

Groetjes,
van alle kabouters en leiding.



Nieuws van de speltakken

WELPEN

Welpen visopkomst met verassing!

De afgelopen zomer heeft de welpengroep veel geleerd over het overleven in de natuur. Eerst hebben we een '100% Scout' weekend in de wildernis beleefd. Tijdens dit weekend moesten we ons zien te redden door samen te werken, een kampvuur aan te leggen, schoon water te maken en eetbare planten te vinden. Iedere welp is dat weekend met vlag en wimpel geslaagd!

Na deze spannende '100% Scout' opkomst, hebben we weer iets leuks beleefd... "Hoe vang je een vis??" was het vervolghema.

Na de uitleg over vissen en de techniek, zijn we aan de slag gegaan. Door wat loodjes en een haakje aan een stuk nylon draad te verbinden, waren we al aardig op weg. Deze materialen passen allemaal gemakkelijk in je rugzak, dus altijd meenemen als je op pad gaat in een gebied met meren of rivieren.



Hier LINKS is te zien hoe Jordy zijn vistuigje test. Nog 1 loodje erbij Jordy en het is perfect!

welpen

kabouters

Nadat we allemaal onze tuigjes in het lokaal hadden uitgetest, zijn we in het bos op zoek gegaan naar een mooie stok of (dode) tak waaraan we ons tuigje zouden knopen. Deze was snel gevonden. De welpen kwamen met allerlei soorten en maten terug.

En toen..... Een grote verrassing.....

De takken die de welpen uit het bos hadden gesjouwd waren geschikt door de klus, maar zonder dat de welpen het wisten had de leiding iets aan de andere kant van het clubhuis klaargezet. Welpen stonden nu voor een moeilijke keuze: het net geteste tuigje aan de gevonden tak knopen of het te verbinden aan een gloednieuwe telescoop hengel??!!

De jongens wisten niet wat ze zagen. Nieuwe hengels, echt voor ons?! Ze waren enorm blij!!

Snel de tuigjes aan de hengel knopen en naar de waterkant:



welpen

Weer veel geleerd vandaag en met een super-coole hengel naar huis, zelf gemaakt!



Namens alle welpen van JMC, hartelijk dank Carps Cabin Hengelsport voor deze spontane actie!!



welpen



Nieuws van de speltakken

VRIJBUITERS 1

Kamp 2009

Het begon allemaal ndat we met een veerpont naar Texel gingen. Naar het plaatsje Denburg. We begonnen in het huisje eerst tot rust te komen. De mannen sliepen in een kamer en de dames sliepen in een kamer.

We zijn naar het strand geweest. Ook hebben we een watergevecht gehouden. Martijn was zo blond om aan het begin van het kamp zijn blouse en T-shirt van scouting te vergeten.



We hebben een nachttocht gelopen, zonder de leiding! We liepen in 1 keer goed, met kompas en kaart. We hebben gezwommen in zee. Sommige vrijbuiters hebben een zeehondje gezien. Hij wou bijna in Dennis zijn teen bijten!

s' Ochtends lag er een brief van kapitein Jack op de gang. Het bleek dat we hem moesten helpen. We hebben tijdens de hike allemaal dingen gevonden. Aan het eind van het kamp moesten we de schat gaan zoeken. We hebben hem met zijn allen gevonden. Er zaten heel veel leuke schatten tussen.

“Ons motto is en zal altijd blijven: maak gebruik van je kwaliteiten en aanmaakblokjes!”

Alle vrijbuiters zitten nu veilig en wel weer terug in Nederland!
Groetjes van de vrijbuiters

VRIJBUITERS 2

Hallo Vrijbuiters, ouders en lezers

Het “vrijbouterjaar” zit er weer op. Het was voor ons een leuk jaar met als hoogtepunt ons kamp op texel. Niet volgens de regels in een tent maar zowaar in een huisje. Ons piratenkamp, met schatkisten en al verborgen onder het zand, was zeker geslaagd te noemen. Maar laat ik beginnen bij vorig jaar. Om deze tijd is Tineke bij ons weggegaan. Zij kon het niet meer combineren met haar werk en haar gezin. Ook de afstand van Hoek van Holland naar Zoetermeer was daar debet aan. En wat jullie misschien nog niet weten, Tineke en Jeroen hebben er een zoon bij! Gefeliciteerd! Tineke bedankt voor je inzet bij de Vrijbuiters.

Maar gelukkig was Diana bereid om haar plaats in te nemen (zij moet nog veel leren) Bekent met en bij de Vrijbuiters is ze al langer, want deze zomer was haar tweede kamp met ons. En laten we Wodka niet vergeten: nu een trouw lid van de Vrijbuiters die gek op appels is. (en de voetballen niet te vergeten)

Ook hebben wij afscheid moeten nemen van de gebroeders Stephan en Maarten Oud. We missen deze echte scouts nog steeds. Het programma hebben de Vrijbuiters zelf gemaakt en Kari heeft deze op een leuke manier voor ons uitgewerkt. De leiding hoopt dat je dit nog lang wil doen. Het is jammer dat we ons niet altijd aan het programma konden houden, maar in de stromende regen een kampvuur maken is ook geen pretje.

Na ons kamp zijn we allemaal weer met veel plezier naar de opkomsten gekomen. De Vrijbouterleiding heeft de groep 4 weken in de steek gelaten omdat zij op vakantie naar Zuid Afrika zijn geweest. Gelukkig hebben andere leiders van de speltakken de opkomsten gedraaid. Naar ik begreep hebben zij het allemaal heel leuk gevonden. De “invallers” willen wij dan ook heel hartelijk bedanken. Wij leiding hopen dat het komende jaar weer net zo leuk gaat worden als afgelopen jaar. Wensen ieder een fijne kerstmis en een gezond 2010 toe. Groet, de vrijbouterleiding!

vrijbuiters

vrijbuiters



Nieuws van de speltakken

Pivo's

10/11/2009 *Strandwandeling*

Een aantal keer per jaar maken de pivo's een strandwandeling. Omdat het Zoetermeerse strand niet echt jofel is besluiten we meestal richting Scheveningen te vertrekken. Hier lopen we over het strand langs de pier en vervolgens over de pier rechtstreeks naar de MacDonalds of een andere drinkgelegheid. Deze keer was het Crazy Piano's wat ons aantrok. Na een drankje bij een vuurtje hebben we binnen genoten van live muziek. Iedereen moest de volgende dag



weer vroeg op, en zo besloten we bijtijds weer terug naar Zoetermeer te gaan.

17/11/2009 *Geocaching*

Bij scouting hoort natuurlijk een goede wandeltocht. En gewoon wandelen houden de pivo's niet zo van, dus maken we het altijd een beetje spannender. Daarvoor maken we gebruik van geocaching. Dit is een speurtocht naar een cache (schat) met behulp van een hand-GPS. Als na een goede wandeling het eindcoördinaat is bereikt kan iedereen gaan zoeken. Want de cache ligt niet gewoon op straat. Vaak ligt hij voorbij een klein beekje, onder een boomstam, of tussen de bladeren. Het wordt dan een leuke race wie de cache als eerste vind! Als de cache is gevonden kijken we of er iets spannends tussen zit wat we zouden willen ruilen met iets van ons (want als je iets uit de schatkist haalt moet je er ook iets in terug doen). Nadat de cache gevonden is kunnen we voldaan terugkeren naar de Chute.



24/11/2009 *Kruidnootjes!!*

De Sint is weer in het land en dat geeft de pivo's een legitieme reden om lekker kruidnootjes te bakken. Hoewel het beslag ook erg lekker blijkt te zijn komen er na 20 minuten in de oven 2 schalen prachtige kruidnootjes tevoorschijn. Het ene kruitnootje is wat groter dan de andere, maar dit mag de pret niet drukken. Één schaal bleek uiteindelijk toch genoeg te zijn, dus hebben we de 2e lading bewaard voor de groepsraad, de volgende dag.



01/12/2009 *EHBO*



Minimaal één keer per jaar proberen de pivo's een opkomst te houden met het thema EHBO. Hiervoor komt Rene van Aalderen langs om tekst en uitleg te geven. Deze keer hebben we reanimeren, de AED en kamp-EHBO behandeld. We kregen een filmpje te zien van een man die uit het water werd gehaald en reanimatie nodig had. Vervolgens mochten we

het zelf gaan toepassen op een pop. We hebben geleerd hoe je op een correctie manier handelt bij een ongeval en hoe je vervolgens iemand reanimeert, zowel door hartmassage en blazen als met een AED. Als laatst hebben we geleerd hoe we een snelverband en een drukverband aan moeten leggen, en wat we moeten doen met muggenbeten en teken.

Groetjes Femke!





Advertenties

Deze scoutiviteiten is gesponsord door het Oranje Nassau College Parkdreef. Hartelijk dank hiervoor!

HIER

had uw advertentie kunnen staan!

Neem contact op met bestuur@johnmccormick.nl

TE KOOP

De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde, JMC T-shirts.



Ze zijn er in de maten 128/140, 152, M, L, en XL.
Een goede kwaliteit voor maar **5 euro**.
Bestellen kan via de speltakleiding.



Lidmaatschap

Voor nieuwe leden bedraagt het **inschrijfgeld** € 25,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling.

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. Scouting JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van de ZoetermeerPas, dan kunt u deze ook bij Scouting JMC inleveren. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling.

De **contributie** bedraagt € 120,- per jaar / € 30,- per kwartaal / € 10,- per maand

- voor het tweede kind betaalt u maar € 108,- per jaar / € 27,- per kwartaal / € 9,- per maand
- vanaf het derde kind betaalt u maar € 96,- per jaar / € 24,- per kwartaal / € 8,- per maand

Het **kampgeld** is € 110,- en dient uiterlijk 1 juni 2010 betaald te zijn. Het inschrijfgeld dient samen met de eerste contributiebetaling te worden voldaan.

De contributie dient vooruit betaald te worden per automatische overschrijving.

Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.

Betalingen kunnen worden voldaan per bank op nummer 16.01.94.296 ten name van: Stichting Scouting John McCormick te Zoetermeer.



Speltakleiding

Meld je tijdig af, wanneer je niet kunt komen!
 De Chute Van der Hagenstraat 5 (is geen postadres)
 079-3310442

Bevers: Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar
 Zaterdag van 13.00-15.00 uur

Crea Bea 06-27077977 **Jacqueline Amiabel**
 Juffrouw Pompedomp Renate d'Anjou
 vacant

Kabouters: Meisjes van 7 tot 11 jaar
 Zaterdag van 09.30-11.30 uur

Roetsi 079-3318507 **Pauline Strijers**
 Lenta Selina Schipper
 Filip Rob Planken
 Woepsi Karin van Deventer

Welpen: Jongens van 7 tot 11 jaar
 Zaterdag van 09.30-11.30 uur

Baloe 079-3314900 **Martha Spruit**
 Kaa Femke Boerkamp
 Raksha Iris Tulkens
 Mang André Koot

Gidsen: Meisjes van 11 tot 15 jaar
 Donderdag van 18.30-20.30 uur

Ylona Spiekman
 Selena Amiabel
 vacant

Verkenners: Jongens van 11 tot 15 jaar
 Donderdag van 18.45-20.45 uur

06-12506823 **René Van Alderen**
 06-54303470 Martijn Brus
 06-10054154 Vincent Brus
 06-24111308 Tim Christiaans
 Daan van Steveninck



Speltakleiding

Vrijbuiters: Jongens en meisjes vanaf 9 jaar
 Vrijdag van 19.00-21.00 uur

06-14895461 **Henk van Es**
 Dennis Bosman
 vacant
 079-3614662 Adviseur Arnold van Doorn

Explorers: Jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar
 Vrijdag van 19.30-21.30 uur

06-22369222 **John Hogebrug**
 06-28066646 Marc van Dinter
 06-51521858 Eric van der Niet
 (voorzitter) Mandy

Pivo's: Jongeren van 18 tot 23 jaar
 Dinsdag van 19.30-21.30 uur

06-24111308 **Tim Christiaans**

3F'jes: 23+ opkomst
 Dinsdag van 19.30-21.30 uur
 Contactpersoon ?



Bestuur

Voorzitter	079-3217227	Hermen van Dalen
Secretaris	079-8881059	René Van Alderen
Penningmeester	06-43008372	Eric van der Ven
Groepsactiviteiten	06-51521858	Eric van der Niet / Sietske Stahlecker
Groepsbegeleider	079-3313036	Mark Nicolai
	079-3162452	Maaïke Hanou



Medewerkers

Ledenadministratie/wachlijst-informatie EriC van der Ven	ledenadministratie@johnmccormick.nl 06-43008372
Beheer groepsdassen en -insignes René Van Aalderen	penningmeester@johnmccormick.nl 079-8881059
Materiaalbeheerder Koos Gouweleeuw	materiaalmeester@johnmccormick.nl 079-3316716
Materiaalbeheerder Dennis Bosman	materiaalmeester@johnmccormick.nl
Materiaalbeheerder Rob Overvliet	materiaalmeester@johnmccormick.nl 079-3423505
Verhuurder de Chute Paul van Strien	verhuur@johnmccormick.nl 079-3437923
Beheerder de Chute Nico Amiabel	beheerder@johnmccormick.nl
Website en PR-medewerker Edwin Albers	info@johnmccormick.nl 010-4232740
Lid team groepsactiviteiten Paul de Vreede	015-3697683
Lid team groepsactiviteiten Natasja Schotel	079-3516498
Lid team groepsactiviteiten Rob Overvliet	079-3423505
Medewerker Wilfred Lachman	

medewerkers



Spelletjes & kleuren



kleuren





Jarigen



December

2	Jordi Drost	verkenner
9	Stefan Overvliet	3Fje
11	Maarten Kolpa	verkenner
13	Mandy Visser	gids
17	Amber van Drongelen	explorer
20	Janneke Rijkers	gids
22	Fernando Moreno Coca	verkenner
28	Ricardo Pieters	verkenner
29	Pim Goedebuure	verkenner

Januari

5	Patrick Tangelder	verkenner
5	Tessa Lindhout	kabouter
12	Joris Levert	welp
21	Martijn Lageveen	verkenner
24	Kelly Pot	vrijbouter
24	Yannick van Dongen	verkenner
24	Eric van der Niet	explorerbegeleiding
26	Vincent Brus	verkennerleiding
28	Jacqueline Amiabel	beverleiding

Februari

2	Jordy Feytel	welp
7	Arthur Bronsting	welp
9	Michiel Brons	pivo
11	Roel van Son	explorer
15	Walter van Deventer	bever
15	Selena Amiabel	gidsenleiding
18	Martijn Vijverberg	3Fje
22	Joey Mets	verkenner
23	John Hogebrug	explorerbegeleiding
27	Henk van Es	vrijbouterleiding



Agenda

December

5 december

vanaf 19 december

25 en 26 december

31 december

Sinterklaas

Kerstvakantie: GEEN OPKOMST

Kerst

Oudejaarsdag

Januari

2 januari

Boerenkoolmaaltijd/snerttocht

Nieuwjaarsopkomst

Februari

20 t/m 28 februari

27/28 februari

Voorjaarsvakantie

Houthakkersweekend