

SCOUTIVITEITEN



Scouting John Mc Cormick
Zoetermeer
September 2005

www.johnmccormick.nl

LIDMAATSCHAP

Ledenadministratie en wachtlijst informatie:

Voor info, opgave van jeugdleden tussen de 5 en 23 jaar en/of opgave van (bege)leiding vanaf 17 jaar bel Jos de Steur op 079-3416430

Contributie:

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van de ZoetermeerPas, ook deze kunt u bij JMC inleveren. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 12,50, te voldoen bij de eerste contributie betaling. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de tarieven als volgt:

De contributie bedraagt	per jaar/	per kwartaal/	per maand
Voor het 1 ^{ste} kind	€ 120,-	€ 30,-	€ 10,-
Voor het 2 ^{de} kind	€ 108,-	€ 27,-	€ 9,-
Vanaf het 3 ^{de} kind	€ 96,-	€ 24,-	€ 8,-

Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een bevestiging. Betaling van de contributie dient plaats te vinden per bank, **Banknummer: 16.01.94.296, t.n.v. Scoutinggroep John McCormick te Zoetermeer**, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Na de eerste contributiebetaling dienen de volgende betalingen vooruit plaats te vinden via periodieke overschrijving bij uw bank.

Het kampgeld bedraagt € 90 en dient uiterlijk 1 juni 2005 betaald te zijn. Ook voor het kampgeld is het mogelijk dit per maand (€ 7,50) of per kwartaal (€ 22,50) te betalen. Afmelding voor het kamp dient vóór 1 juni plaats te vinden. Bij afzeggingen na 1 juni wordt € 20 per kind ingehouden i.v.m. al gemaakte kampkosten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaats vinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.

SCOUTSHOP

Bij het landelijk bureau kan je 24 uur per dag telefonisch materialen uit de **ScoutShop** bestellen, tel: 033-4960282, fax: 033-4960222. Binnen 10 dagen zijn dan de spullen in huis. Kijk ook op internet adres www.scoutshop.nl of ga naar één van de volgende regio scoutshops:

Den Haag	Waldeck Pymontkade 904	070-3106454
	Open op: Woensdag	13.30 - 17.00 uur
	Donderdag	19.00 - 21.00 uur
	Zaterdag	09.00 - 12.00 uur
Rotterdam	Heemraadsingel 129	010-4772395
	Open op: Maandag	19.00 - 20.30 uur
	Woensdag	12.00 - 17.00 uur
	Vrijdag	16.00 - 20.30 uur
	Zaterdag	10.00 - 13.00 uur
Leiderdorp	Breedeveld Buitensport, Draadbaan 17	071-5415443
	Open op: Dinsdag/Woensdag	10.00 - 18.00 uur
	Donderdag	10.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
	Vrijdag	10.00 - 18.00 uur
	Zaterdag	9.00 - 17.00 uur

AGENDA

Oktober:

Zaterdag 15 - Zondag 16	JOTA; Jamboree <u>O</u> n <u>T</u> he <u>A</u> ir
Zaterdag 15 - Zondag 23	Herfstvakantie
Woensdag 26	Groepsraad

November:

Zaterdag 12 - Zondag 13	Trial voor scouts bij Regio Delfland
Zondag 20	Uiterste inleverdatum voor Scoutiviteiten
Woensdag 30	Groepsraad

December:

Vanaf Zaterdag 24	Kerstvakantie; GEEN OPKOMST
-------------------	-----------------------------

REDACTIE

Mededeling

In het redactieteam zitten 2 Explorers die dit jaar examen gaan doen.

Dat wordt dus leren totdat het hun oren uit komt, grnh.

Je begrijpt dat er dan geen tijd overblijft voor scoutiviteiten. Er is daarom besloten dat scoutiviteiten dit scoutingjaar op andere tijden uitkomt dan we gewend waren. Dit scoutingjaar kan je er één rond Sinterklaas verwachten, de volgende is zo rondom Valentijnsdag, dan volgt er het "examengat" die wordt afgesloten met een scoutiviteiten voor zomerkamp.

Oproep

Voor de Valentijns editie hebben wij een oproep aan ouders, kinderen, leiding en bestuur, IEDEREEN DUS.

Wij willen graag zoveel mogelijk Valentijnsboodschappen ontvangen.

Het mag anoniem!



De boodschappen mag je afgeven aan het redactieteam, in het postvakje scoutiviteiten in de chute (vraag het de speltakleiding) of via onze mailbox: scoutiviteiten@johnmccormick.nl

Markeer de tekst die je geplaatst wil hebben!

Het blijft ook een kinderblad dus denk wel aan je taalgebruik.

Zomerkamp

Ik heb zo ook eens de kampfoto's bekeken en ik weet nu wat de welpen doen als de leiding niet bevalt. Kijk maar:

Je ziet het goed! Ze binden ze gewoon vast.

Daar heeft de leiding blijkbaar rekening mee gehouden en daarom hadden ze hem alvast achter de hand:



SUPERMAN.



De gidsen hadden blijkbaar ook rare ideeën over tijdverdrijf. Een steen tegen een koe aangooien en zeggen dat ie mis was, hè Mandy.

Maar de kabouters spannen de kroon als dank voor een "fijn" zomerkamp. Dit is hun manier van afscheid nemen:

Feyenoord zou trots op ze zijn: geen woorden, maar daden!

Maaike, Debby, Eric en Sietske, we wensen jullie succes met die meiden!!



KABOUTERS

Hallo allemaal!

Wij hebben een ontzettend leuk kamp gehad!

De deelnemers waren: Carlijn, Denise, Jamie, Jamie Lee, Priscilla, Vera, Saskia, Kari, Merel, Emma, Sade en Melanie. Ook Eric, Sietske, Maaïke, Debby, Frits en Tim waren van de partij. Frits is de man van Debby die voor ons heeft gekookt en Tim is hun zoontje. Tim heeft het ook erg naar z'n zin gehad met alle aandacht van de meiden!

Zaterdag 2 juli

Om 10 uur vertrokken wij (de kabouterleiding) naar Gelderland, het plaatsje Nijkerk. Om 14.00 uur kwamen de kabouters zelf aan met grote luchtbedden en allemaal grote tassen en heel veel knuffels. Als dat maar gaat passen, dachten wij, maar dat ging al met al prima. De ouders hielpen met de luchtbedden pompen en dronken nog een kopje koffie.

Rond een uur of 15.30 gingen we beginnen met ons kamp en toen de kampregels uitgelegd waren en de corveegroepjes gemaakt, kwamen er ineens 2 aparte figuren die om zich heen keken en zochten naar iets.

Ze zeiden dat ze uit het jaar 3006 kwamen. Het waren de toekomstmensen Plutoon en Nutron en ze waren aan het reizen met de tijdmachine en dus nu 1000 jaar terug in de tijd beland. Dat was niet de bedoeling want ze wilden juist vooruit de toekomst in! Ze vertelden dat ze sss-stroom nodig hadden (super snelle stroom) en die stroom zat in speciale batterijen. Deze konden ook in de toekomst mee gereisd zijn en overal en nergens vandaan komen. De kinderen moesten dus heel goed opletten en de batterij vinden voor Plutoon en Nutron. Misschien konden ze dan de tijdsmachine maken en naar hun eigen tijd teruggaan. Ze waren erg verbijsterd over al de groene planten en bomen en vogels, want die leefden in hun tijd niet meer en dit was allemaal uitgestorven. De toekomstwezens verdwenen weer en het avondeten stond alweer klaar.



We gingen heerlijke macaroni eten die Frits, onze kok, gemaakt had. Na het eten begon het corvee, dus werd er flink afgewassen, geveegd en plee gedoken. Om 19.30 begon de kampdoop, want als kabouters moet je getest worden of je wel geschikt bent voor een hele week kamp. Er moesten dingen geproefd worden en we hebben waterballon-prikkertje gespeeld. In de laatste ballon zaten de batterijen! We hadden ze gevonden! Maar de wezens waren al weg aan de tijdsmachine sleutelen, dus we besloten de batterijen ergens neer te leggen en een briefje erbij, zodat ze ze misschien zouden vinden vannacht en konden gebruiken. Het was laat voordat we allemaal eindelijk sliepen.

Zondag 3 juli

Helaas kon de leiding niet uitslapen op de zondag, want de kids hadden er alweer vroeg zin in, dus zaten we allemaal om half 9 aangekleed en wel aan de ontbijttafel en hebben we lekker gegeten. Het corvee begon weer en de kids gingen daarna buiten spelen. Ineens kwam er een apart figuur buiten, het leek wel iemand uit de oertijd. Hij bromde een beetje om zich heen en was niet heel erg aardig. Hij vertelde dat hij Freedo heette.

Hij kon ook niet goed Nederlands praten. En ja hoor, daar kwamen ook Plutoon en Nutron weer langs. Ze hadden de batterij gevonden hoor! En gebruikt, maar toen ze zagen dat er een oermannetje rondliep op het kampterrein werden ze een beetje bang. O nee, toch weer in de verkeerde tijd beland! In de oertijd! De machine was dus nog niet gemaakt! Ze vroegen of de kinderen nog meer batterijen konden verdienen! Hee wat zagen ze toen? Freedo had een ketting om zijn nek met de batterijen daaraan!



Die moesten ze hebben! Maar nee, Freedo zei dat de kinderen die moesten verdienen door opdrachten uit te voeren. Plutoon en Nutron verdwenen weer in hun machine en hoopten dat ze weer sss-stroom konden krijgen van de

kabouters. De kinderen moesten wat spellen doen vanuit de oertijd en kregen de opdracht om een hut te gaan bouwen in een bos, een muurschildering te maken en een knuppel. En hij verdween weer in het niets. Een van de opdrachten was ei-kapot-slaan-op-de-ander-zijn-hoofd! En dus werden er 13 eieren kapot geslagen en waren alle koppies vies! maar wat vonden ze het leuk! Snel grote emmers met water en sop en haren weer uitwassen.



Het was lunchtijd en daarna klommen we op de fiets

en reden naar het bos, waar Freedo het over had. Het was best een groot stuk rijden en dat hebben de meiden prima gedaan. Daar was het bos alweer en daar hebben de kids hele mooie hutten gebouwd van takken en bladeren. Weer terug naar het kamperrein, even lekker wat drinken en een snoepje. De kids gingen verstoppertje spelen. Freedo had ook de opdracht gegeven om mooie grotschilderingen te maken uit de oertijd. Dus mammoeten en jagers en paarden en dat soort dingen. In tweetallen maakten de kids hele mooie tekeningen op grote stukken behang. En het was al snel weer tijd om lekker te eten, een hamburger met aardappels en peentjes met doperwtjes.

Ja en dan natuurlijk ook nog de knuppels! Die werden na het eten en corvee gemaakt. De leiding had van lange dunne ballonnen al vormen gemaakt van een knots. met papier-maché zijn er mooie knotsen gemaakt. Nu maar hopen dat Freedo tevreden is en terug komt om de batterijen die om zijn nek hangen te geven! We hadden immers alle opdrachten uitgevoerd.

Maar hij kwam niet. 's Avonds gingen de kids onder de douche want ze stonken naar ei, hadden hutten gebouwd en waren gewoon lekker vies geworden! Ineens hoorde we een kreet van een van de meiden want het raam in de slaapkamer stond open en er hing een stuk kleding van Freedo! Ook hing er een briefje op het raam met de tekst dat alle opdrachten heel goed waren uitgevoerd! Maar waar waren de batterijen? Die hingen aan het plafond! We hadden dus toch de batterijen verdiend en konden deze weer geven aan Plutoon en Nutron. Zo konden we lekker rustig gaan slapen.

Maandag 4 juli

Helaas was het vandaag een regendag, dus we hebben bijna de hele dag binnen spelletjes gedaan en geknutseld. We begonnen de dag met het schrijven van de kaartjes naar het thuisfront. Hier waren we een tijdje mee bezig. Ook hadden we allemaal weer een mooie multomap gekregen van Rob Overvliet, met een mooie plaat erop van de professor-baas van Plutoon en Nutron op. Hier konden dus weer de kleurplaten in en de knutselwerkjes.

We hebben ons wel vermaakt binnen en als het even droog was, konden de kids even hun energie buiten kwijt door verstoppertje te spelen!

's Avonds aten we heerlijke pannenkoeken. Die waren heel snel op! Na het eten corvee en nog wat geknutseld.

Dinsdag 5 juli

Vandaag weer een druilerige dag. Na het ontbijt en corvee kwam er weer een aparte man naar ons toelopen. Hij zag er weer vreemd uit en had een wit doek om zich heen en een takje naast z'n oor. Hij leek wel een Griek! Dat bleek

hij ook te zijn wat dus eigenlijk inhield dat de tijdsmachine wel iets deed, namelijk in kleine stapjes door de tijd heen maar nog niet naar 2005. De Griek heette Pythagoras en had een brandend vuur bij zich. Hij vertelde wat dit vuur betekende en dat hij voor de Goden opdrachten moest uitvoeren en of de kids daarbij wilde helpen. Dat wilde ze natuurlijk! Hee en daar waren Plutoon en Nutron ook weer! Ze smeechten weer om nieuwe sss-batterijen. Ineens hoorde ze een ufo en renden snel weg want ze dachten dat ze anders gepakt zouden worden, door de ufo. Wij wisten wel beter dat het een vliegtuig was!

De Griek vertelde dat we mee moesten doen aan de Olympische spelen en dat het vuur niet uit mocht gaan anders zouden de Goden boos worden. Het was een hele mooie ochtend! De kids moesten worstelen met elkaar en er was een voetbaltoernooi. Helaas trok de lucht weer dicht en begon het te regenen.



Na de lunch gingen we naar het zwembad! Dat hoorde ook bij de Olympisch spelen. Lekker gezwommen tot ruim 16.00 uur. De kids waren dus weer goed schoon! In het zwembad was het gelukkig niet zo druk, we konden lang spelen en kregen limonade met een zakje paprika chips. Terug in de blokhut weer rustig aan gedaan totdat we weer gingen eten. Er werden patatjes gehaald en aten er knakworstjes bij en wat sla. Wat een verwennerij!

Het was een vermoeiende dag dus lekker op tijd naar bed! (niet dat ze vroeg gingen slapen! haha!). Toen Frits aan het voorlezen was hoorde we ineens een knal, zagen een flits en viel er veel water tegen het raam! We keken snel



buiten en daar stond het olympisch vuur! Er lag een schaal met gouden medailles die de kids verdiend hadden en daartussen lagen weer batterijen!

De Goden hadden een donder gegeven en bliksem en een plaatselijke bui als dank, waardoor wij dus die knal hoorde en de flits zagen! Wat spannend! Welterusten!

Woensdag 6 juli

Een dagje naar de Apenheul! Wat een feest! Met de auto's vertrokken we naar Apeldoorn. Frits ging met Tim en Carlijn met de trein, want die pasten niet meer in de auto. Maar dat was voor hun een extra uitje! We waren een uur of half 11 in de Apenheul en kregen bij binnenkomst een speciale Apentas, die je om je eigen tas heen moest doen. Dit omdat de aapjes anders alles leeg



konden halen en ouw boterhammen op eten! Ook vandaag was het helaas weer regenachtig dus zaten veel aapjes verscholen of hoog in de bomen. Maar ineens trok de lucht een beetje schoon en kwam de zon af en toe even! We hebben gekeken naar de Gorilla's die gevoerd werden, wat een bijzonder mooi moment. Ook Oerang Oetans en andere soorten leuke grappige aapjes hebben we gezien! Sommige meiden hebben zelfs een doodskop-aapje op hun schouders gehad!

Om een uur of 17.00 waren we weer terug op het kamp en daar hebben we lekker soep met brood gegeten. Ook een tosti en gebakken aardappels, lekkere combinatie maar het ging erin als koek! 's Avonds nog even buiten gespeeld. Lekker bijtijds naar bed en slapen maar!

Donderdag 7 juli

Weer lekker ontbeten en corvee.

Er kwam weer een vreemd figuur vanachter het gebouw aan open. Hij zag er erg mooi uit, maar wel weer uit het verleden, een beetje ouderwets! Hij zei dat hij Albrecht heette en gestuurd was door de koning. Hij vertelde weer een stukje over de geschiedenis en nam de kinderen mee naar het grote grasveld. Hij kwam uit de Middeleeuwen. Hij bouwde heel snel met hulp van de leiding een soort constructie van palen en touw, waarmee we een spel konden spelen. We konden namelijk een zakje goudstenen verdienen. Ook kwamen Plutoon en Nutron weer langs op een paard! Dat paard stond in de gang zeiden ze en kwam ook uit de middeleeuwen. Het was weer niet gelukt met de tijdsmachine. Dus ze hadden weer sss-batterijen nodig!

We moesten zelf ook een paard gebruiken voor de opdracht met het gemaakt toestel, maar die hadden we natuurlijk niet! Daarom gebruikten we een fiets als paard. Een kabouter moest fietsen en de andere achterop zitten met een

lans, waarmee ze ring moesten steken! Erg spannend! Verder was er nog een evenwichts-opdracht, over balken heen lopen. Dit was erg leuk!

De ridder Albrecht ging weer naar zijn koning en vertelde dat ze nog wel een wapen-schild moesten maken om de goudstukken te verdienen.

Na de lunch konden de kids lekker hun badpak aandoen want het was echt heel warm. Toen hebben we met z'n allen waterballonnen gegooid en rugby gespeeld! Het was erg leuk en nat! Snel voor het avondeten aankleden. We hebben deze avond buiten kunnen eten! We gingen barbecuen en kregen ook spaghetti wat we allemaal lekker met de blote handen mochten eten! Dit in de bourgondische stijl van de middeleeuwen!

Na het eten flink alles schoongemaakt en daarna gingen we de knotsen die we hebben gemaakt maandag, schilderen. Ook moest er een schild gemaakt worden, zoals de Albrecht had verteld. Het werd allemaal buiten gemaakt en de schilderijen zijn erg mooi geworden.

Melanie werd gehaald deze avond, want ze ging op vakantie.

's Avonds kregen de kinderen het zakje goudstenen van de leiding, want die had Albrecht aan hun gegeven. Wij vonden dat de kids ze hadden verdiend met alle opdrachten van vandaag! En wat zat er in het zakje tussen de goudstenen? Een batterij!

We mochten marshmallows maken en kregen warme thee voor het slapen gaan.

Vrijdag 8 juli

De week gaat hard! De laatste dag alweer! Helaas weer regen.

Een knutseldag! We hebben een herinneringslijstje gemaakt. Met mooie tekeningen en verhaaltjes en plaatjes van deze week op een kartonnetje dat in een houten frame vastgemaakt werd. Er kon nog even gekleurd worden, het schild afmaken en sommige ook nog de knots maar toen was het toch echt tijd voor de bonte avond-oefening!

De corveegroepjes gingen met elkaar oefenen en daar zijn ze de rest van de middag mee bezig geweest. We aten broodjes hamburger die je helemaal zelf mocht maken met allerlei lekker dingen die in bakjes geserveerd werden.

Corvee en weer buiten spelen. Wat kwam daar ineens voor rook uit de schuur van buiten? We gingen even binnen kijken! Binnen stonden Plutoon en Nutron! Hun tijdsmachine was verplaatst en daarom waren ze daar beland! De kinderen mochten allemaal binnen komen want de machine werkte! Ze zouden ons terug brengen naar onze eigen tijd want we waren immers nog in de Griekse Oudtijd! Binnen was de hele tijdsmachine zilver en er glinsterde overal mooie belletjes en alle verdiende batterijen hingen in de lucht! Er was wel veel concentratie nodig om te kunnen reizen. We moesten allemaal op onze knieën

zitten met onze voeten goed stevig op de grond, want het kon weleens gaan trillen en shaken! Ook moesten we onze ogen goed dicht houden en elkaars

hand vasthouden! Wat spannend! Ineens was er heel veel rook en geflits

vanuit de machine en we moesten heel hard mmmmmmm roepen!

Er gebeurde niet heel veel! Nog een keer proberen! Ja nu trilde het en het

flitste en rookte!



Plutoon en Nutron dachten dat het nu wel goed ging! We gingen even buiten kijken en alles zag er weer normaal uit! Plutoon vroeg hoe laat het was aan Frits en in welk jaar ze zaten! In 2005! De kinderen en hun leiding was waren weer terug in hun eigen tijd! Gelukkig eindelijk!

Nu konden Plutoon en Nutron ook terug naar 3006! Ze zeiden de kinderen allemaal gedag en gingen de tijdsmachine weer in! Weer een hoop geflits en gerook en gegil en ineens wat het stil! Ze waren weg! Het was gelukt! Met alle opdrachten die de kinderen hebben moeten doen hebben ze zoveel sss-batterijen verdiend dat Plutoon en Nutron weer naar de toekomst konden gaan!

De kids gingen zich omkleden en opmaken en de bonte avond werd geopend door Koning Frits en Koningin Kari! Alle toneelstukjes en dansjes zaten weer erg goed in elkaar en we hebben erg gelachen en gedanst! Debby en Maaïke kwamen ook nog even voor een optreden al dansend biggetje! Alle kinderen dansten mee. Sietkse zou ook meedoen maar die was vlak daarvoor door dr enkel gegaan. Moest ook nog even naar het ziekenhuis met Eric en Frits maar gelukkig viel het mee! Ja je moet het ook niet te bont maken op de bonte avond!

Zo en ineens was het weer heel laat en werd het zelfs al donker dus snel bedtijd!

Debby en Maaïke begonnen maar met opruimen en wachten totdat Siets en de mannen terug zouden komen vanuit het ziekenhuis. Gelukkig was dit redelijk snel. Wij gingen ook maar naar bed. Morgen was de week kamp alweer voorbij! Snif...

Zaterdag 9 juli

Ja vandaag was het alleen maar opruimen van alles en er was nog wel even tijd voor verstoppertje spelen. Om half 11 kwamen de eerste ouders alweer en al snel volgde de rest! Nog even wat groepfoto's en toen veel handjes en knuffels en allemaal weer veilig naar huis!

Het was een heerlijke week!

Groetjes van de kabouterleiding.



PADDESTOELLEN



Vroeger verwonderde men zich over paddestoelen. Paddestoelen verschijnen snel zonder dat duidelijk is waar ze vandaan komen. Paddestoelen werden in verband gebracht met bovennatuurlijke dingen, zoals duivels en heksen. Veel namen herinneren daar nog aan: duivelsei, duivelsbrood, heksenboleet, heksenkringen en elfenbankjes.

Paddestoelen kun je het hele jaar door vinden. Alleen als het in de zomer langdurig droog is of het in de winter hard vriest zijn er weinig. Vaak komen ze na een regenbui heel snel tevoorschijn, ze schieten als paddestoelen de grond uit... In de herfst vind je andere soorten dan in het voorjaar. In nat weer staan paddestoelen er altijd mooi bij, je moet het daarom niet erg vinden om nat te regenen.

In landen als Frankrijk, Italië en Duitsland worden veel soorten verzameld om te eten. Daar leren de mensen van vader op zoon en van moeder op dochter welke soorten eetbaar zijn en welke giftig. Er zijn maar enkele soorten gevaarlijk en alleen als je ze eet. Er is maar één soort die algemeen dodelijk is. Dat is de groene knolamaniet, maar zelfs die kun je gewoon aanraken.



Elfenbankie



Heksenboleet



Heksenkringen



Duivelsei



Duivelsbrood



RECEPTEN

Hier is ook een recept dan kunnen jullie zelf aan de slag met paddestoelen

RECEPT BOSPADDESTOELENSOEP

Ingrediënten:

1 blik gemende paddestoelen
1 pond runderbouillon
1 liter water (of 2 liter
zelfgemaakt van 205-400 gram
vlees)
Verse bieslook
Sherry
Room
Peper
Zout
(2 tartaartjes)

Bereiding:

Laat de paddestoelen uitlekken en vang het vocht op.
Snij de paddestoelen in kleine stukjes en bak ze even
aan in een koekenpan.
Doe de bouillon samen met het lekvocht en het water
samen in een soeppan en voeg de paddestoelen toe.
Breng dit aan de kook.
Voeg vlak voor het opdienen een scheutje sherry toe (en de tot balletjes gedraaide tartaartjes) en naar
smaak peper en zout.
Schep de soep in kommen en bestrooi het met een
theelepel fijngesneden bieslook.
Succes met het maken en eet smakelijk!!!



RECEPT POMPOENSOEP

Ingrediënten:

1 kleine gave pompoen van ongeveer 3 kilo
2,5 liter kippenbouillon
3 eetlepels zoete sherry
3 eetlepels suiker
3 eetlepels azijn
 $\frac{1}{4}$ slagroom
4 eetlepels fijngehakte tuinkruiden (bv. Peterselie, selderij, bieslook)

Bereiding:

Snij van de pompoen de bovenkant (het deksel) af en hol hem uit met een lepel. Verwijder de zaden en de draden en snij het vruchtvlees in kleine stukken. Snij (eventueel) de rand van de uitgeholde pompoenschil kartelvorming in. Doe de pompoenstukjes in een grote pan en voeg de bouillon, de sherry, de suiker en de azijn toe. Breng de vloeistof aan de kook en laat de soep ca. 45 minuten zachtjes koken. Pureer de soep met een staafmixer. Zet de uitgeholde pompoen in de oven, stel de temperatuur in op 200 graden Celsius en laat de pompoenschil ca. 15 minuten warm worden. Roer intussen de slagroom en de helft van de fijngehakte kruiden door de soep en laat het door en door warm worden, roer af en toe.

Zet de uitgeholde, warme pompoen op een servet op een groot bord en schenk de soep in de pompoen. Strooi de rest van de fijngehakte kruiden eroverheen.



RECEPT GEBAKKEN APPELTJES MET VULLING

Ingrediënten per appel:

1 theelepel gemalen hazelnoten
1 theelepel rode marmelade
1 theelepel suiker
1 theelepel rozijnen
(eventueel vanillesaus)

Benodigdheden:

1 appelboor
Aluminiumfolie (15 x 15 cm)
Bakblik

Bereiding:

Dit gebakken appeltje smaakt heerlijk en is helemaal niet moeilijk te maken.

Je begint de appel heel goed schoon te maken en af te drogen. Daarna verwijder je het klokhuis met een appelboor.

Dan zet je de appel op het aluminiumfolie en vul je hem met de hazelnoten, de marmelade, de suiker en de rozijnen. Daarna pak je de hoeken van de folie bij elkaar en druk je ze goed samen zodat het pakje goed dicht is. Je zet het op het bakblik. De appel wordt in 35 tot 45 minuten gaar in een oven van 250 graden.

Ondertussen maak je de vanillesaus klaar.

Smaakt lekker bij dit gevulde appeltje!



RECEPT APPELGELEI

Ingrediënten per appel:

1,5 l ongezoet appelsap
1,5 kg suiker
sap van 2 citroenen
geleimiddel
kaneel en gember

Benodigdheden:

1 grote pan
potten met schroefdeksels

Bereiding:

Voor mensen die van zoet houden op hun boterham is deze gelei een delicatessen.

Eerst doe je citroensap, het appelsap en de suiker in de grote pan, je roert het goed door elkaar en je brengt het aan de kook onder voortdurend roeren.

Voor het kookt, voeg je het geleimiddel erbij en geraspte kaneel en gember naar smaak.

Als het mengsel borrelt, giet je onmiddellijk over in de glazen potten, die je goed afsluit.

Daarna zet je ze met het deksel op de tafel, dus ondersteboven, zodat de lucht die er nog inzet kan ontsnappen.



WELPEN

Hallo allemaal,

De welpen hebben een heel leuk kamp gehad! Het thema was de Ridder van de Vierkante tafel. (JA, ik weet het maar deze was niet rond).

Koning Arthur was zeer ongerust, Ridder Lancelot was namelijk ontvoerd, door een koning van een naburig land.

Tovernaar Merlijn, wilde wel helpen, maar ook hij kan helaas niet alles.

Dus werden de welpen opgeleid tot ridders van de Vierkante tafel om de koning te kunnen helpen.

Dat was nog een hele klus.



We hebben de eerste avond levend stratego gedaan om beter op te letten en goed te leren nadenken. Want als ridders moet je echt op alles letten en dat is niet eenvoudig!

De volgende ochtend viel er tijdens het openen een brief van de ontvoerder op de grond. Zijn eis was 100.000 Dukaten of 200.000 Florijnen. Een hele hoop geld. De Koning had dat niet zomaar en Merlijn kon dat ook niet uit zijn hoed toveren, dus werd dat hard werken.

De zintuigen werden aan het werk gezet. En bij iedere goed volbrachte opdracht kreeg je Florijnen. Dus als je goed je best deed kon je al heel wat verdienen. Je moest dingen voelen, geblinddoekt proeven, ruiken, onthouden etc..

's Avonds werd er gedoucht en gingen we kaarten kleuren en schrijven. Wisten ze thuis ook gelijk wat wij hier allemaal hadden gedaan!



wat mensen uit de achterbuurt van Camelot. (raar volk)

De volgende ochtend kregen we te horen dat Ridder Lancelot was gezien in de achterbuurt van Camelot. Wij zijn daar heen gegaan en kwamen terecht in het land van Ooit. We hebben veel gedaan en gezien (we hebben zelfs een echt ridder gevecht meegemaakt), maar Lancelot was er niet. Wel jammer.

We hadden nog steeds niet genoeg geld verdient, en wilden het nu wel hebben. Dus zijn we naar het Casino gegaan. Tja en zo als dat daar gaat..... De een wint want en de ander verliest. We zijn nog niet echt wat opgeschoten.

Helaas hadden wij woensdagochtend nog steeds niet voldoende geld.

Misschien een idee om het geld na te maken??????

We hebben het geprobeerd, maar de Beul betrapte ons en bracht iedereen naar de Rechter.

De normale straf voor het namaken van geld is het afhakken van de rechterhand. Oei Oei!!!

Gelukkig zag de rechter dat we minderjarig waren, en vond in het strafboek een andere straf. We moesten allemaal opdrachten doen. Als je die opdracht goed deed, kreeg je een brandmerkje. Bij 10 brandmerkjes aan het eind van de dag, kon het zo zijn dat je straf werd kwijtgescholden!

Ook moesten we hard werken aan ons eigen strafblad!. Ze moesten echt alles van ons weten. Lengte, schoenmaat, adres, lievelingseten, echt alles!! Na het rustuurtje werden we gelucht. We kregen allemaal een bal om onze enkel. Als die kapot ging moest je de opdracht doen die erin zat. 500 m hinkelen, achteruit kruipen, 10 x opdrukken, en een heuse stormbaan! Het gevangenis eten was er vreemd , we hadden geen bestek, geen bord en geen beker. Al het eten lag los op tafel, dus moesten we met de handen eten. Na het eten moest we weer bij de rechter komen. Die keek of we wel 10 brandmerkjes hadden verdiend. Dat was gelukkig bij iedereen zo!!! Geen afgehakte handen (Scheelt weer een hoop uitleggen aan iedereen). Alle ridders werden vrijgesproken, wel bleef het strafblad bestaan, dit als herinnering voor de toekomst.



Gevangenis eten

Donderdag ochtend hebben we ridderhelmen gemaakt, want tijdens de strijd moet een ridder goed beschermd zijn. Eerder deze week hadden we al schilden gezaagd en geschilderd.

Hierna gingen we met de auto's (het moderne riddervervoer) naar Tilburg, waar we gingen zwemmen.

Van dit alles wordt je heel moe, dus na het corvee was er kampvuur met liedjes en een "Berenjacht".

Toen iedereen sliep werden de overvliegers om 23.30 uur door de kookstaf met een kus gewekt!!! (zo wil je toch altijd wakker worden).

Zij werden gedropt ergens in de buurt. Heel spannend, want het was donker en ze wisten niet waar ze naar toe zouden gaan. Al snel vonden ze de weg terug. Bij het kasteel werden nog wat spelletjes gedaan. Wat waren die jongens bang in het donker! Hoe komt dat toch?? Ze hadden zelfs hockeysticks nodig om zich te kunnen verdedigen.

Het is alweer vrijdag. En nog geen Lancelot.

Na een riddertoernooi waarbij je je krachten moest laten zien (Paal werpen, kussengevecht op de evenwichtsbalk, ringsteken vanaf de rug van het paard, en touwtrekken) werden we echte ridders. In vol ornaat moest je bij koning Arthur komen. Terwijl je op je knieën zat sloeg hij je met het zwaard tot ridder!



Het Ridderen

We begrepen inmiddels dat Ridder Lancelot in de buurt gevangen werd gehouden door draken.

Na het rustuurtje vonden we pootafdrukken van draken. Die draken werden met behulp van de ridders en tovernaar Merlijn verslagen.

Nu stond niets ons meer in de weg. Na een zoektocht werd Ridder Lancelot gevonden en bevrijd!

Een hele tijd stond hij vastgebonden aan een boom. Zonder eten en drinken, in weer en wind.

Hij was maar wat blij dat hij was bevrijd!!!!



Als beloning was er 's avonds een BBQ. We kregen van de koning een echt ridder insigne en nog een helm en zwaard cadeau.

's Avonds bij het kampvuur werd er weer het Welpen Roddellied gezongen. De Leiding had iedereen de hele week in de gaten gehouden. En alle rare maar ook leuke dingen kwamen weer terug in het Roddellied.



VRIJBUITERS

Hier een paar foto's van het Vrijbuiterkamp 2005 in Ommen, met als thema Ruimtevaart.



G O D S E N

Kampverslag 2005 van de gidsen

Thema: SURVIVAL

Het zomerkamp begon op zaterdag en toen iedereen op het terrein was aangekomen.

Was het eerste wat we gingen doen: een spelletje! Dit deden we omdat het gras een "BEETJE" te hoog stond om de tenten neer te zetten.

Toen we de tenten opgezet hadden, gingen we de keukens opbouwen. Dit nam de hele middag in beslag. Als avond eten kregen we macaroni en na het eten hebben we Ilse haar verjaardag gevierd. We gingen voor haar het hele terrein rond met toeters, hoedjes en slingers, we vrolijkte het hele terrein op ☺.

Zondag gingen we primitief koken, we moesten dus ook zelf voor het eten zorgen. Het enige wat we kregen waren een appel en een lolly.



Dit moesten / konden we ruilen tegen andere dingen en dat werd dan ons avond eten.

Sommige groepjes hadden 20 slaatjes en over de 30 saté-tjes.

Daarna gingen we een vuurtje maken en koken. 's Avonds deden we gezellig een smokkelspel met de vrijbuiters. (We smokkelden aardappels met en zonder kruisje.)



Maandag zouden we gaan hiken, maar omdat het heel hard regende werd dat naar dinsdag verplaatst. We gingen daarom lekker de mutsendag (winkelen) in Zwolle doen.

's Avonds hebben we patat gegeten en we kregen een gratis ijsje. Het was heeeel lekker.

Terug op het terrein, hebben we het bekende "Lamp in de boom in het bos spel gedaan".

Dit deden we samen met de verkenners.



Dinsdag begon de hike toch echt, de eerste hike-dag was heel erg leuk, lekker gewandeld en tanden gepoetst, want je moet toch wat doen als je je verveelt tijdens zo'n lange wandeling!!!

Toen we aankwamen op de slaappleaats, gingen we zeilen spannen waar we onder gingen slapen. En we kregen pannekoeken mmm.....



Woensdag kwam Kim ons gezellig bezoeken en liep ze de 2^e hikedag mee, het laatste stuk moesten we op een vlot afleggen.

Maar omdat het begon te regenen moesten we alweer snel uit het water.

Donderdag zijn we met de verkenners en de vrijbuiters naar een subtropisch zwemparadijs geweest. (JA! Een echt subtropisch zwemparadijs!).



Het was heel leuk. 's Avonds werden we gedropt en twee vrijbuiters liepen enthousiast mee. TIP! : Als je wordt gedropt, vraag dan de weg aan mensen met een navigatiesysteem ☺.

En als je je verveelt of bang bent tijdens de dropping, ga dan Engels, Duits en Frans door elkaar praten. Zo breng je de mensen die je willen schrikken in verwarring. (toch groepje van John ??? ☺).

Vrijdag gingen we de tenten en keukens afbreken. 's Middags gingen we in het bos survivallen op "toestellen" die John en Gertjan gemaakt hadden (en dat verdient echt een applaus). We waren dus echt wel stoer. Die avond gingen we ook BBQ-en (onder een zeil omdat het gingen regenen), het was heel lekker. Er was natuurlijk ook een Bonte avond, waar iedereen iets leuks heeft gedaan. We sliepen ook met alle meiden (die nacht) onder een groot zeil, omdat de tenten al afgebroken waren. De oudsten mocht ook als enigste de hele nacht opblijven en het vuur aanhouden.





Zaterdag moesten we heel snel afsluiten en opruimen. Ronde Rood heeft de kamptrofee gewonnen, omdat ze het heel goed hadden gedaan. Helaas was het kamp toen afgelopen ☹️, maar we hebben er allemaal leuke herinneringen aan overgehouden. Zelfs de blubber was leuk 😊!



Groetjes Amber en de rest van de gidsen



Hallo allemaal.

Helaas het overvliegen is weer gebeurd, we zijn weer 4 gidsen kwijt geraakt. Maar gelukkig komen we weer 6 nieuwe gidsen kijken, dus we zijn heel blij.

De leiding en de rest van de gidsen wensen Maartje, Cheryl, Cindy en Amber heel veel plezier bij de Explo's. Maar kom zeker nog een keertje langs, vinden wij nooit vervelend.

Doei John, Gertjan en de rest van de gidsen



KNUTSELEN

Kleurige herfstboom

- Keukenrol
- Stevig karton
- Bladeren
- Lijm
- Schaar en stift
- Houtwol (dit is zaagsel wat je ook kan gebruiken wanneer je een cavia of een konijn hebt)



Smeer de keukenrol in met lijm en rol deze door de houtwol. Daarna laat je de 'stam' die je hebt gemaakt van de keukenrol en de houtwol drogen.

Knip uit stevig karton een cirkel. Beplak de voor- en achterkant met bladeren. Maak daarna een inkeping in de stam en je kan de cirkel met bladeren erin steken.

Wanneer je meerdere bomen maakt kan je er een heel bos van maken. Je kan er dan ook kastanjes, eikels, beukenootjes en andere dingen die je nu in het bos kan vinden bijleggen.

Paraplu

- Stevig karton
- Satéprikker
- Crêpepapier
- Verf
- plakband



Teken op karton de paraplu. Deze kan je verven in een leuk kleurtje. Op de paraplu kan je van crêpepapier een rozetje maken. Je knipt een stukje crêpepapier af (wel afknippen zoals die in de verpakking zit, dubbel dus). Knip dit over de gehele breedte bijna helemaal in. Als je het dan los schudt, kun je het er een rozetje van maken. Dit kan je dan bovenop de paraplu vastnieten. De satéprikker kan je daarna vastplakken aan de paraplu.

Paddestoel

Materiaal:

- Toiletrol
- Schoteltje
- Rood karton
- A5 wit papier
- Watten
- Schaar
- Pen
- Plaksel en kwasten
- Sterke lijm en een doekje



Beplak de toiletrol met wit papier. Knip grote cirkels (van ongeveer 20 cm doorsnede) uit rood karton.

Maak van watten kleine propjes (de witte stippen) en plak deze op de rode cirkel. Plak de cirkel met watten op de toiletrol.

Voor de variatie kan je de cirkel een stukje inknippen en dan over elkaar heen plakken. Je krijgt dan een 'Chinees hoedje'.

Hierop kan je met je vingers witte stippen van witte verf maken.

Op de foto zie je hoe je door het witte papier in te knippen lipjes te maken waar je de rode hoed op vastlijmt.

Je kan deze paddestoelen ook bewoonbaar maken door er een deurtje uit te knippen. Je kan er bijvoorbeeld je eigen naam opzetten. Maak er een compleet bos van door de kleurige herfstboom ook te maken (hierboven)

Slinger van bladeren

- Print bladeren op volgende bladzijde meerdere malen uit of trek ze vele malen over
- Schaar
- Kleurtjes
- Draad
- Lijm



Print een aantal keren de bladeren.

Kleur de bladeren in felle kleuren en knip ze daarna uit. Zorg dat het steeltje wat breder blijft dan op het plaatje want daarmee maak je de bladeren vast.

Neem een touwtje en vouw het steeltje om het draad heen en lijm het steeltje dan vast. Als je zo een hele rij bladeren gedaan hebt dan heb je een mooie slinger.



VERHAAL

De verrassing

Het was oktober geworden.

De bladeren waren van de boom gevallen.

Ze lagen nu op de grond.

'Ik ga naar het huis van Pad,' zei Kikker.

'Ik ga al de bladeren bij elkaar harken die

op zijn grasveld zijn gevallen. Dat wordt een echte verrassing voor hem.'

Kikker pakte een hark uit de schuur.



Pad keek uit zijn raam.

'Overal liggen van die smerige bladeren,' zei Pad.

Hij pakte een hark uit de kast.

'Ik ga naar het huis van Kikker om al zijn bladeren bij elkaar te harken.

Wat zal Kikker dat fijn vinden.'

Kikker rende door het bos, zodat Pad hem niet

zou zien.

Pad rende door het hoge gras, zodat Kikker hem niet zou zien.

Kikker kwam bij het huis van Pad. Hij keek door het raam naar binnen.

'Dat komt mooi uit,' zei Kikker. 'Pad is niet thuis. Hij zal nooit te weten komen, wie zijn bladeren bij elkaar heeft geharkt.'

Pad ging naar het huis van Kikker. Hij keek door het raam naar binnen.

'Dat komt mooi uit,' zei Pad. 'Kikker is niet thuis. Hij zal nooit kunnen raden, wie zijn bladeren heeft geharkt.'

Kikker ging hard aan het werk. Hij harkte de bladeren op een grote hoop. Het grasveld van Pad was al gauw schoon. Kikker legde de hark over zijn schouder en ging op weg naar huis.

Pad begon ijverig te harken en maakte van de bladeren één grote hoop.

Al gauw was er geen blad meer te zien in de voortuin van Kikker.

Pad legde de hark over zijn schouder en ging op weg naar huis.



Toen kwam de wind. Hij blies over het land. De hoop dorre bladeren die Kikker voor Pad bijeen had geharkt, werd naar alle kanten geblazen.

De hoop dorre bladeren die Pad voor Kikker bijeen had gebracht, werd naar alle kanten geblazen.

Toen Kikker thuiskwam, zei hij: 'morgen ga ik de bladeren opruimen die op mijn eigen grasveld liggen. Wat zal Pad verrast staan te kijken!'

Toen Pad thuiskwam, zei hij: 'morgen ga ik hard aan het werk om mijn eigen bladeren op te ruimen. Wat zal Kikker verrast opkijken!'

Die avond waren Kikker en Pad allebei gelukkig, toen ze ieder het licht uitdeden en naar bed gingen.



www.geocities.com/Athens/Troy/9087/autumn
www.schoolplaten.com



Herfst....

Weet je wanneer het herfst is? Als de bladeren van de bomen vallen, maar ook de kastanjes en de beukennootjes.

En dat was nou precies de tijd waar Kneukeltje, het eekhoorntje, al die tijd op had gewacht.

Lang van te voren had hij in zijn nestje al een soort schuurtje gebouwd, waarin hij, als het zover was, een lekker voorraadje voor de winter kon aanleggen

's Winters was er altijd weinig eten te vinden in het bos waar Kneukeltje woonde. Het was een prachtig bos met veel oude bomen, waar je gemakkelijk een nestje kon bouwen. In die moderne bossen van tegenwoordig stonden alleen maar nieuwe bomen waar je als eekhoorn weinig plezier kon beleven en Kneukeltje kon zich niet voorstellen hoe je als



gerespecteerde eekhoorn daar in kon wonen. Maar goed, daar had Kneukeltje geen last van en hij vond dat hij een goed leven had.

Natuurlijk woonden er nog veel meer dieren in het bos en de meeste kende Kneukeltje wel. In de eerste plaats natuurlijk zijn eigen broertjes, zusjes en neefjes maar ook andere diersoorten zoals de vele vogels waarvan hij er enkele onder zijn vrienden telde. Karel de raaf was zelfs zijn boezemvriend, die woonde namelijk in dezelfde boom als Kneukeltje en Mormel de mol had zijn ondergrondse nestje vlak onder zijn boom gegraven.

Aan vrienden geen gebrek, maar er woonden er toch ook een paar die hij liever niet tegenkwam, zoals Karel de vos, die ze stiekem "de kale" noemden omdat hij een kale plek op zijn kop had. Nee, van die kale moest hij niets hebben, die had het altijd al op hem voorzien.

Maar nu was het herfst en had Kneukeltje het erg druk met het verzamelen van zijn wintervoorraad. Hij hoefde er niet ver voor weg want de beukenbomen stonden vlak bij zijn eigen boom en er lagen voldoende nootjes in zijn omgeving. Zijn schuurtje raakte al aardig vol en..... dacht hij, van de winter hoef ik ze

alleen nog maar te pellen en heb ik weer een gemakkelijk leventje. Dus nog maar even doorgaan en dan is in de kortste tijd m'n schuurtje vol en kan ik lekker gaan luieren.

Weken lang was Kneukeltje aan het verzamelen, maar wat vreemd nou.... Hij kon verzamelen wat hij wou, maar zijn schuurtje kwam maar niet vol....

Wat was dat nou? Alle jaren had hij er geen moeite mee gehad, maar wat er dit jaar toch aan de hand was?

Nog maar wat harder werken dan dacht hij, maar het hielp niets.

Het probleem was, dat hij er steeds meer moeite mee kreeg om genoeg beukenootjes te vinden. Hier en daar lagen er nog wel een paar, maar ook zijn vrienden en zijn familie waren bezig een voorraadje aan te leggen, zodat er nog maar weinig overbleef.

's Avonds in zijn nestje zat Kneukeltje over de afgelopen dag na te denken. Hij had iedereen weer gezien. Allemaal hard aan het werk. Was dat eigenlijk wel zo? Toen hij dieper nadacht wie hij allemaal gezien had miste hij zijn neefje Eikeltje. Wat zou daar mee aan de hand zijn? Hij zou toch niet ziek zijn? Kneukeltje begon zich zorgen te maken over zijn neefje en dacht: morgen zal ik maar eens langs gaan om te kijken hoe hij het maakt en of hij misschien hulp nodig had.

Zo gezegd, zo gedaan en welgemoed ging Kneukeltje op weg naar zijn neefje



Eikeltje. Het was gelukkig niet zo ver en Kneukeltje wist precies de weg. Toen hij de boom inkrom waar Eikeltje woonde zag hij nog net de achterste van zijn neefje in het nest verdwijnen.

"Eikeltje" riep hij "Ik ben het Kneukeltje" Maar waar hij ook keek hij zag geen Eikeltje. Waar was die nou opeens gebleven? Opeens hoorde hij wat ritselen in het nest en toen hij naar binnen kroop zag hij Eikeltje geschrokken in een hoekje wegkruipen.

"Wat kom jij hier doen?" vroeg hij met bibberende stem "Je komt hier anders nooit".

"Ik dacht dat je misschien ziek was" zei Kneukeltje "en daarom kom ik je opzoeken. Ik heb je al dagen niet gezien. Moet jij niet voor een voorraadje voor de winter zorgen?"

Maar wat vreemd, Eikeltje kroop nog verder in zijn hoekje en zei niets. "Wat is er toch aan de hand" vroeg Kneukeltje. Toen pas zag hij dat Eikeltje zat te huilen. "Wat is dat nou?" vroeg Kneukeltje "Ben je echt niet ziek?"

"Nee, ik ben niet ziek, maar ik heb er zo erg spijt van" . "Zo spijt van? Maar wat bedoel je nou precies?" Eikeltje ging nog harder huilen en snotterde: "Van die eikeltjes natuurlijk, ik had dat nooit mogen doen." Kneukeltje snapte er geen snars van.

Wat bedoelde die Eikel nou"

"Hoe is het eigenlijk met je wintervoorraad" vroeg Kneukeltje "heb je wel genoeg?" Wat had hij nou weer gezegd.... Eikeltje kromp ineem van ellende toen hij Kneukeltje dat hoorde zeggen. "Je weet het zeker hè?" zei Eikeltje. "Je weet zeker dat ik steeds eikeltjes uit jou nestje pik?"

Kneukeltje wist echt niet wat hij hoorde! Daarom kwam zijn schuurtje nooit vol ondanks zijn harde werken. Hij was in staat om zijn neefje aan te vliegen, maar kon zich gelukkig nog net op tijd bedwingen. "Als het dan nu maar afgelopen is" kon hij er nog net uitbrengen voor hij zich uit de boom liet zakken en verdrietig naar zijn eigen nestje terug ging.

Zijn schuurtje was nog maar half vol en het zou moeilijk worden om nog genoeg eikeltjes bij elkaar te krijgen om de winter door te komen.

De volgende dag ging hij maar weer op pad om toch nog zoveel mogelijk nootjes bij elkaar te krijgen want het werd iedere dag weer moeilijker om er nog wat te vinden.

Soms was hij wel twee dagen van huis, want hij moest steeds verder weg om nog wat te vinden. Toen hij na een zware tocht thuis kwam en de paar nootjes die hij nog gevonden had in zijn schuurtje wilde gooien, wist hij niet wat hij zag....

Zijn hele schuur zat vol met de lekkerste nootjes die hij ooit gezien had! Beduusd ging hij op een tak zitten om na te denken, toen hij een schaterende lach hoorde. Het was Karel zijn buurman de raaf, die een paar takken hoger zat. "Dat had je niet gedacht hé?" zei Karel. "Ik zag dat je verdrietig was en nog niet genoeg voorraad voor de winter had.

Voor mij is het een kleine moeite om even naar het volgende bos te vliegen en wat nootjes voor je mee te brengen."

Kneukeltje was dolgelukkig, want hij had het toch somber ingezien voor de koude winter die er aan zat te komen. "Nou hartstikke bedankt hoor en als ik eens wat voor je terug kan doen dan moet je het maar zeggen." zei Kneukeltje vrolijk en die alle ellende gelijk weer vergeten was.

"Oké" zei Karel de raaf, "ik zeg maar zo..... en onthoud dat goed.... BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND."

En dat is Kneukeltje nooit vergeten.





EXPLORERS

Zaterdag 2 juli 2005

09.00 Op deze tijd is het de bedoeling dat iedereen aankomt bij de Chute. De meeste zijn er ook wel maar een paar komen pas tegen 09.15 uur aankakken. Dan is het spullen inladen, papa en mama gedag zeggen en we rijden wonder boven wonder 10.00 uur weg.

Als we wegrijden zit iedereen rustig voor zich uit te kijken. De een slaapt nog half en de ander zit met zijn gedachten alvast bij het kamp. Als we nog geen kwartier onderweg zijn gaat de eerste snoepzak al open. Gelukkig hebben we van alles bij ons dus we kunnen er de komende tijd nog tegenaan. De rest van de reis verloopt rustig, beetje lezen, beetje eten, beetje giebelen en een beetje slapen. Dan komen we aan in Dudelange. We hebben geen idee waar we heen moeten. Dus met dat kleine beetje Frans en Duits dat we kunnen vragen we de weg. Gelukkig snapt men wat wij bedoelen en komen we goed aan op het kampterrein. Maar op het kampterrein blijkt dat onze reservering niet goed is aangekomen. Gelukkig is er nog genoeg plek en onze burens (Rotterdamers) vinden het ook niet erg als wij erbij komen, dus we gaan onze spullen opzetten.

Als iedereen zijn tent heeft opgezet en alles een plaatsje heeft beginnen we met koken. We eten spaghetti en voor sommige mensen is het klaarmaken van spaghetti nog een groot raadsel. Uiteindelijk is het eten erg lekker.

Na het eten vertrekken we naar het centrum van Dudelange, want er is kermis. We komen erachter dat alles op de kermis wel erg langzaam gaat maar dat houdt ons niet tegen en wij genieten volop van de attracties en het kermis eten. Ook proberen wij met handen en voeten een gesprek aan te knopen met wat Luxemburgse jongeren. Dit levert echter niet veel succes op.

Dan is het mooi geweest en gaan we terug naar ons kampterrein om te gaan slapen.

Zondag 3 juli 2005

Vandaag wordt (denken we) een drukke dag. Het is onze eerste hike-dag. Eerst worden de groepjes gemaakt en dan vertrekken we met de busjes. De twee groepjes lopen verschillende routes.

Ons groepje wordt afgezet in Heffingen. Eerst worden nog even alle rugtassen goed op maat afgesteld en dan rijdt de leiding weg en vertrekken we.

Omdat we geen idee hebben in welke richting we moeten lopen bellen bij het eerste huis dat we zien aan en vragen de weg. We krijgen hier een kaart van de

omgeving en instructies over hoe we het beste in Wecker (onze eindbestemming voor die dag) kunnen komen.

We hebben geen zin om lang te lopen, dus zodra we bij de auto weg zijn steken we onze duim uit en proberen we een lift te krijgen. We krijgen erg snel een lift. Zo gaat het de hele tijd door en binnen 3 uur zitten we al op onze eindbestemming.

Hier gaan we een slaappleats zoeken. We mogen van een vrouw in haar weiland slapen. Er staan geen bomen en het is best wel warm dus iedereen wordt lekker bruin.

Om 17.00 uur komt de leiding onze slaappleats controleren en ons avondeten brengen.

Na het eten lopen een paar van ons naar het volgende dorpje omdat daar het andere groepje moet zitten. Ze vinden hen helaas niet.

Dan gaan we terug naar ons weiland en gaan lekker slapen.

Maandag 4 juli 2005

Een beetje stijf worden we allemaal wakker. De vrouw bij wie we sliepen brengt ons met de auto naar het volgende dorp waar een supermarkt staat en waar we dus eten kunnen gaan halen en gaan ontbijten.

Als we zijn uitgeeten lopen we verder. We zijn nog geen 2 minuten onderweg als er al een auto stopt. Hij kan 3 van ons meenemen. De andere 3 lopen door en vinden al snel ook een lift.

Op de afgesproken plek ontmoeten we elkaar weer en gaan we op zoek naar de volgende lift. Die vinden we ook heel snel en deze man brengt ons helemaal naar Remich, een plaatsje vlak voor Bous (deze dag onze eindbestemming). Hier blijven we een paar uur. We verkennen het stadje een beetje en kopen ook nog een voetbal. Met deze voetbal vermaken we ons nog een tijdje. Ondertussen proberen we van de voorbijgangers nog een lift te krijgen.

Uiteindelijk gaan we nog maar een stuk lopen. Bij een supermarkt krijgen we een lift van een vrouw die in Bous woont en zij regelt ook dat wij een paar uur in een sportcentrum mogen blijven. We blijven hier tot de leiding komt en dan lopen we (stiekem) weer verder.

We lopen een heel stuk en dan komt er ineens een busje aan. Het is de leiding en ons plan om stiekem terug naar het kampterrein te lopen valt in het water.

Gelukkig mogen we wel doorlopen, maar wel met de instructies dat we niet voor 15.00 uur de volgende dag mogen aankomen op het kampterrein en dat we een origineel (dus geen verkeersbord) hike souvenir mee moeten nemen.

We liften verder en komen aan in Dudelange. We lopen richting het kampterrein en leggen ons zeil neer ongeveer 20 meter van ons terrein.

Hier gaan we koken en als hike souvenir maken we een filmstrip.

's Avonds lopen we de berg boven het kampterrein op en kijken wat de leiding doet.

Als we terug zijn bij ons zeiltje begint het al donder te worden. Dan komt er opeens een man aangelopen. In het Engels begint hij een gesprek met ons. We vertrouwen het niet zo dus we vragen hem de hemd van het lijf. Uiteindelijk is hij toch wel aardig en blijven we nog ruime tijd met hem staan kletsen.

Dan zijn we allemaal moe en gaan lekker slapen.

Dinsdag 5 juli 2005

We worden wakker met een paar mieren op ons, erg fijn. Een paar van ons kleden zich aan en lopen naar Dudelange om ontbijt te gaan halen.

Als we terugkomen, is er voor de rest lekker ontbijt op bed.

Tegen de tijd dat iedereen klaar is met ontbijten en aankleden vinden we het wel tijd om terug te gaan naar het kampterrein. Daar aangekomen vind de leiding het wel erg grappig dat we zo dicht bij hun in de buurt hebben geslapen.

Wat later op de middag komt ook het andere groepje aan op het terrein en is onze groep weer compleet.

's Avonds eten we pannenkoeken. De groep met het origineelste hike souvenir mag kiezen of ze willen koken of afwassen.

Uiteindelijk duurt het erg lang voordat alle pannenkoeken klaar zijn, maar ze zijn wel erg lekker.

Na het eten gingen we hout verzamelen voor het kampterrein van die avond. De Rotterdammers kwamen ook.

Tegen de tijd dat iedereen bij het kampvuur is aangekomen is er al een groot vuur. De flessen rosé en sangria gaan open en iedereen wil proeven.

Als het vuur wat minder groot wordt gaan er een paar hoger de berg op en halen een aantal kerstbomen, waarvan ze daarna een heel hoog vuur maken.

Tijdens het kampvuur leren we de Rotterdammers wat beter kennen.

Dan, vanaf 01.00 uur gaan de eerste naar bed en iedereen volgt na een tijdje.

Woensdag 6 juli 2005

Alle meiden worden met een fijn gevoel wakker; het is mutsendag, dus lekker shoppen.

Als iedereen klaar is met ontbijten ruimen de eerst de kampvuurkuil op. Het is echt een rotzooi.

Dan gaan we op weg. Het is nog een hele ramp om in de garage in Luxemburgstad te komen omdat de leiding niet zeker weet hoe hoog de busjes precies zijn. Maar met behulp van de langere mensen uit onze groep die aangeven of het past lukt het toch.

Als eerst gaan de in de stad samen met de Rotterdammers naar de casemates. Dit zijn de oude gangenstelsels die onder de stad doorlopen. We lopen met een gids die wel Engels spreekt, maar door haar accent toch niet zo goed te verstaan is. Het is wel erg interessant om te zien.

Dan kunnen we de stad in. Met de afspraak dat we 20.00 uur weer terugzijn vertrekt iedereen.

Tijdens de dag komen we elkaar vaak tegen en worden alle aankopen uitvoerig bekeken.

We hadden geld meegekregen voor het eten dus iedereen at in losse groepjes. Dan, om 19.45 zijn de meeste mensen bij de afgesproken plek, dus is het alleen nog even wachten op de leiding (uiteindelijk komen die pas om 20.10 uur aan).

Als we terugkomen bij het kampterrein gaan onze begeleiding en die van de Rotterdammers overleggen en gaan wij met z'n allen in onze keuken zitten.

Er wordt een muziekje opgezet en er wordt gezellig gekletst. Ook worden de droppingsgroepjes samengesteld (we lopen samen met de Rotterdammers). Dit blijkt nog best wel een probleem omdat sommige van ons echt niet bij elkaar willen. Gelukkig wordt dat allemaal opgelost.

Dan komt de begeleiding weer terug en gaan we allemaal slapen.

Donderdag 7 juli 2005

Vandaag werden we om 08.0 uur gewekt met de melding dat we binnen 5 minuten in onze sportkleden moesten klaarstaan.

Dus, 5 minuten later, stond iedereen met zijn duffe kop op het gras. Het was de bedoeling dat we ons ontbijt gingen verdienen door middel van sporten, dus onder andere mensen op je rug nemen en dan rondjes rennen, lopen met een ui op een lepel voetballen. Het was best wel een grappig gezicht.

Toen iedereen daarna klaar was met ontbijten ging iedereen rustig zijn spullen pakken.



We gingen zwemmen in het zwembad in Dudelange. Het zwembad zelf was niet veel aan (een pierebadje en een 25-meter bad) maar met z'n allen hebben we erg veel lol gehad. Iedereen weer nu hoe hij een perfect bommetje moet maken.

Toen we terugkwamen van zwemmen gingen we koken.



We aten andijviestamppot, en omdat we zo veel aardappels hadden duurde het heel lang voordat alles klaar was en aten we pas rond 21.00 uur.

Watergymnastiek met Tim

Na het eten hadden we weer kampvuur met de Rotterdammers. Het was erg gezellig. Toen ineens, rond 01.00 uur zei de leiding dat we allemaal in de busjes moesten gaan omdat we dropping zouden krijgen.

Dus, iedereen blinddoek om en rijden maar.

Na een tijdje stopten we midden in het bos en hier moesten we uitstappen.

Doordat iedereen een andere provider kreeg op zijn mobiel wisten we dat we in Frankrijk zaten.

In het begin liepen we verkeerd maar gelukkig hadden we dat snel door en gingen we de goede kant op.

We kwamen in een dorpje en zagen 2 mensen lopen, wat wij wel bizar vonden omdat het 02.30 uur was. We vroegen aan hun de weg en het bleek dat het maar 3 kilometer lopen naar Dudelange was.

Dus wij verder lopen en rond 05.00 uur kwamen we aan bij het kampterrein.

Rond 05.30 kwam ook het andere groepje aan bij het kampterrein en toen gingen we allemaal slapen.

Vrijdag 8 juli 2005

We mochten een beetje uitslapen omdat we vannacht de dropping hadden gehad. Nadat we waren opgestaan en hadden ontbeten begonnen we met de spullen opruimen. Daarna gingen we op weg. We gingen mountainbiken. Na een uurtje rijden kwamen we aan. Iedereen zocht een goede fiets uit, deze werd op maat gezet en toen vertrokken we.

Het eerste stuk ging goed, maar toen kwam de heuvel van 4 kilometer en deze was toch wel erg zwaar. Na veel pauzes zijn we allemaal bovengekomen en vanaf toen begon het leuke stuk, het afdalen. Sommigen van de groep gingen echt verschrikkelijk hard de heuvel af en de wat minder ervaren deden het iets rustiger aan.

Onderaan de berg konden we kiezen of dat we af zouden slaan en terugzouden rijden naar het beginpunt, of dat we nog een brug pakten. De groep splitste op en een paar gingen weer omhoog. Eenmaal boven bleek dat deze klim een heel stuk minder zwaar was dan de eerste. De heuvel af ging nu wel een heel stuk sneller en dat was ook wel gaaf.

Toen reden we terug naar het eindpunt en gingen we weer terug naar het kampterrein.

Op het kampterrein gingen we de spullen klaarmaken voor de barbecue. We gingen samen met de Rotterdammers barbecueën. We hebben heerlijk gegeten en het was ook supergezellig.

Na het eten maakten we weer een kampvuur, maar de meeste mensen gingen rond 00.00 uur naar bed omdat ze toch wel erg moe waren.

Zaterdag 9 juli 2005

Om 07.00 uur ging de wekker. Iedereen doet snel de laatste spullen in zijn tas en begint dan de tent af te breken. Alles gaat best wel snel en rond 09.00 uur zit alles in de busjes en kunnen we gaan ontbijten.

Daarna wordt er afscheid genomen van de Rotterdammers en gaan we op weg. De reis terug gaat een heel stuk sneller dan heen, alleen moesten we nu wat meer plaspauzes houden.

Rond 14.30 uur komen we aan bij de Chute. Een paar ouders en de gidsen staan er nog. Bij de Chute wordt alles uitgeladen en worden de natte tenten binnen opgehangen.

Dan wenst iedereen elkaar een fijne vakantie toe, er worden nog een paar knuffels uitgedeeld, de leiding wordt bedankt en dan gaat iedereen op weg naar huis.

Het was echt een kamp om nooit te vergeten.



Secretariaat

Pijnboomstraat 61
25665 ZJ Den Haag
esvanh@hotmail.com

Financiën

Alonehout 5
2719 MS Zoetermeer
tel. 079 - 361 88 82

Banknummer 16.01.94.296
t.n.v. John McCormickgroep
te Zoetermeer

**Scouting****JMC****ZOETERMEER**Clubhuis 'De Chute'
v d Hagenstraat

tel. 079 - 331 04 42

Zoetermeer, 21 september 2005

Geachte ouder(s) c.q. verzorger(s)

Zaterdag 17 september is uw dochter of zoon overgevlogen naar een oudere speltak.

Wij willen u wijzen op het feit dat de insignes die op de blouse zitten maar eenmalig worden gegeven, daar zij in het installatiepakket zitten. Mocht u de blouse willen verkopen en u laat de insignes erop zitten dan betekent dat, dat u zelf bij installatie weer nieuwe insignes moet aanschaffen op het nieuwe speltakteken na.

Het met de kopende partij iets regelen is natuurlijk aan u zelf, waar wij ons niet mee bemoeien.

Indien u toch liever nieuwe insignes wilt hebben dan zijn dat de volgende kosten:

Das	5,00
Dasbadge	1,50
Dasring	2,50
Districtinsigne	1,00
Landelijk insigne	2,50
Naambandje	0,50
Totaal	13,00

De speltaktekens kosten € 2,50 per stuk.

Dit pakket of alleen datgene wat u graag nieuw wilt hebben kunt u aanvragen, met contante betaling, bij de speltakleiding.

Indien uw kind eraf gaat en u levert de das compleet en gaaf in dan kunt u € 2,- retour krijgen.

Met vriendelijke scoutinggroet,
namens het stichtingsbestuur van
Scouting John McCormickgroep.

VERJAARDAGEN

Oktober

4	oktober	Tim van Berckel Bik	WELP
7	oktober	Robin Severijns	VERKENNER
12	oktober	Jeroen Bos	BEVER
16	oktober	Enrico de Wit	WELP
25	oktober	Tess Stevens	BEVER
25	oktober	Sascha Rottier	KABOUTER
28	oktober	José van der Heyden	ST/G-NOTULIST(E)
30	oktober	Thom Martens	WELP
30	oktober	Henk Akkermans	MEDEWERKER

November

1	november	Cindy Blignaut	EXPLORER
1	november	Dennis Bosman	leiding VRIJBUITERS
2	november	Jitske Boerkamp	GIDS
5	november	Denise Luiten	KABOUTER
10	november	Jamie Huisman	KABOUTER
10	november	Kjeldo Visser	WELP
16	november	Lotte Koot	KABOUTER
23	november	Kari Middelaar	GIDS
28	november	Brent Dijsselbloem	WELP
28	november	Daan van Steveninck	leiding VERKENNERS
30	november	Jesse Vrijhof	VRIJBUITER

December

9	december	Stefan Overvliet	PIVO
10	december	Erik de Kleine	VERKENNER
10	december	Mark van Hoogdalem	EXPLORER
14	december	Chantel Votel	EXPLORER
14	december	Ed Peters	MEDEWERKER
16	december	Evelien van Doorn	EXPLORER
17	december	Amber van Drongelen	EXPLORER
18	december	Martijn Kraan	VERKENNER
19	december	Laurien Rottier	GIDS
19	december	Vincent Lageveen	VERKENNER
20	december	Melanie de Kok	KABOUTER
23	december	Vera Stienstra	KABOUTER
30	december	Marleen Tenniglo	leiding BEVERS

ADVERTENTIES

Heeft u óók iets te vieren?!

WIJ KUNNEN VOOR U VERZORGEN:

Party's, recepties en evenementen, ongeacht het aantal personen, met of zonder catering. Ons ervaren personeel zorgt voor een uitstekende service en begeleiding van uw party/evenement.

Oók voor verhuur van o.a. buffetten, pompen voor bier en/of frisdranken en glaswerk kunt u bij ons terecht.

Informeer geheel vrijblijvend.



Tevens adres voor: **feest- en relatie-geschenken**, van groot tot klein.

DRANKENHANDEL
WIJHANDEL / CATERING

Boonekamp



ZOETERMEER
Dorpsstraat 130
Tel. (079) 316 38 02

LEIDEN (Groothandel)
Amphoraweg 12
Tel. (071) 576 30 00

TE KOOP

De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde,
JMC T-shirts.



Ze zijn er in de maten 128/140, S, M, L, en XL. Een goede kwaliteit voor maar 7 euro. Bestellen kan bij Ed Peters of via de speltakleiding.

TEGELZETTERS
BEDRIJF

KENDO

SHOWROOM VOOR
WAND- EN VLOERTEGELS
EN SANITAIR

Plesmanstraat 3
2722 MV Zoetermeer
(wijk 22, bij Fokkerstraat)
Tel. (079) 316 97 44

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag zijn wij gesloten.

BESTUUR + MEDEWERKERS

ALLEN IN HET ORIGINEL

LEIDING

ALLEN IN HET ORIGINEL