

SCOUTTIVITEITEN



Scouting John Mc Cormick
Zoetermeer
September 2006

www.johnmccormick.nl

LIDMAATSCHAP

Ledenadministratie en wachtlijstinformatie:

bij Cor van Rijn, tel. 010-5115957

opgave van en/of info voor (bege)leiding bij voorzitter

Contributie:

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van de ZoetermeerPas, ook deze kunt u bij JMC inleveren. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,00, te voldoen bij de eerste contributie betaling. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de tarieven als volgt:

De contributie bedraagt	per jaar/	per kwartaal/	per maand
Voor het 1 ^{ste} kind	€ 120,-	€ 30,-	€ 10,-
Voor het 2 ^{de} kind	€ 108,-	€ 27,-	€ 9,-
Vanaf het 3 ^{de} kind	€ 96,-	€ 24,-	€ 8,-

Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een bevestiging.

Betaling van de contributie dient plaats te vinden per bank,

Banknummer: 16.01.94.296, t.n.v. Scoutinggroep John McCormick te

Zoetermeer, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Na de eerste contributiebeting dienen de volgende betalingen vooruit plaats te vinden via periodieke overschrijving bij uw bank.

Het kampgeld bedraagt € 90 en dient uiterlijk 1 juni betaald te zijn. Ook voor het kampgeld is het mogelijk dit per maand (€ 7,50) of per kwartaal (€ 22,50) te betalen. Afmelding voor het kamp dient vóór 1 juni plaats te vinden. Bij afzeggingen na 1 juni wordt € 20 per kind ingehouden i.v.m. al gemaakte kampkosten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaats vinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.

AGENDA

Oktober:

Woensdag 4	Werelddierendag
Zaterdag 21 - Zondag 22	JOTA / JOTI
Zaterdag 21 - Zaterdag 29	Herfstvakantie
Woensdag 25	Groepsraad

November:

Woensdag 29	Groepsraad
-------------	------------

December:

Vanaf Zaterdag 23	Kerstvakantie: GEEN OPKOMST
-------------------	-----------------------------

SCOUTSHOP

Bij het landelijk bureau kan je 24 uur per dag telefonisch materialen uit de **ScoutShop** bestellen, tel: 033-4960282, fax: 033-4960222. Binnen 10 dagen zijn dan de spullen in huis. Kijk ook op internet adres www.scoutshop.nl of ga naar één van de volgende regio scoutshops:

Den Haag	Waldeck Pymontkade 904	070-3106454
Open op:	Woensdag 13.30 - 17.00 uur	
	Donderdag 19.00 - 21.00 uur	
	Zaterdag 09.00 - 12.00 uur	
Rotterdam	Heemraadsingel 129	010-4772395
Open op:	Maandag 19.00 - 20.30 uur	
	Woensdag 12.00 - 17.00 uur	
	Vrijdag 16.00 - 20.30 uur	
	Zaterdag 10.00 - 13.00 uur	
Leiderdorp	Breedveld Buitensport, Draadbaan 17	071-5415443
Open op:	Dinsdag/Woensdag 10.00 - 18.00 uur	
	Donderdag 10.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur	
	Vrijdag 10.00 - 18.00 uur	
	Zaterdag 9.00 - 17.00 uur	

VERJAARDAGEN

Oktober

7	Oktober	Robin Severijns	VERKENNER
12	Oktober	Jeroen Bos	BEVER
19	Oktober	Tom de Wijs	VERKENNER
25	Oktober	Tess Stevens	BEVER
25	Oktober	Sascha Rottier	GIDS
28	Oktober	José van der Heyden	Medewerker
29	Oktober	Enzo Vicento	VERKENNER
30	Oktober	Thom Martens	WELP
30	Oktober	Henk Akkermans	Medewerker

November

1	November	Cindy Blignaut	EXPLORER
1	November	Dennis Bosman	leiding VRIJBUITERS
2	November	Jitske Boerkamp	GIDS
5	November	Denise Luiten	KABOUTER
7	November	Michelle Pater	KABOUTER
10	November	Kjeldo Visser	WELP
10	November	Jamie Huisman	GIDS
14	November	Naomi Priem	GIDS
16	November	Lotte Koot	KABOUTER
16	November	Nick de Wijs	VERKENNER
23	November	Kari Middelaar	GIDS
28	November	Brent Dijsselbloem	WELP
28	November	Daan van Steveninck	leiding VERKENNERS
30	November	Jesse Vrijhof	VRIJBUITER

December

3	December	Abhishek Dutta	WELP
9	December	Stefan Overvliet	PIVO
10	December	Erik de Kleine	VERKENNER
10	December	Mark van Hoogdalem	EXPLORER
13	December	Mandy Visser	KABOUTER
14	December	Chantel Votel	EXPLORER
14	December	Ed Peters	medewerker
16	December	Evelien van Doorn	EXPLORER
17	December	Amber van Drongelen	EXPLORER
18	December	Martijn Kraan	VERKENNER
19	December	Laurien Rottier	GIDS
19	December	Vincent Lageveen	VERKENNER
20	December	Melanie de Kok	GIDS
23	December	Vera Stienstra	KABOUTER

WACHTLIJST INFO

Hieronder staan de wachtlijstgegevens per 1 september. In de zomermaanden is er weinig gebeurd. In de maand september worden er veel kinderen opgeroepen om kennis te maken met de speltak waarvoor ze op de wachtlijst staan.

Met vriendelijke groet,
Cor van Rijn

groep	juni	aanmeldingen	lid geworden	september
BEVERS	9	2	1	10
KABOUTERS	4			4
WELPEN	12	2	2	12
GIDSEN	4			4
VERKENNERS	4			4
VRIJBUITERS	1	1		2
EXPLORERS	1			1
PIVO'S	0			0

REDACTIE

Dit keer hadden wij als redactie een makkie. Bijna alle eer gaat uit naar Edwin en Stefan, tijdens het kamp beter bekend als Cameramix & Fotografix. De heren hebben er een dagtaak (en soms meer) aan gehad om tijdens het kamp de kampkrant te schrijven en voor de achterblijvers te publiceren. We willen de heren hééééééél erg bedanken voor de onwijs mooie website en kampkrant!!!!!! Natuurlijk geldt dat ook voor alle leiding en figuranten (je zal je maar zo willen kleden in je vrije tijd). **ALLEN SUPER BEDANKT VOOR HET ZOMERKAMP!**

Als vervent stripboeken-klassiekers lezer, ben ik gek op Asterix en Obelix. Samen met o.a. Guust Flater, Lucky Luke, Kuifje en FC Knudde zijn er heel wat tranen over mijn wangen gerold van het lachen. Hopelijk worden door het kampthema nog meer mensen aangezet tot het plezier en lezen van stripboeken.

Immers: **EEN DAG NIET GELACHEN IS EEN DAG NIET GELEefd!**



Asterix

Groeps
Zomerkamp
8-15 juli 2006



60 jaar
Scouting JMC
Zoetermeer

Redactie:
Cameramix &
Fotografix

Zie ook:
www.johnmccormick.nl

Groepszomerkamp 2006

Het zit erop, een zeer geslaagd jubileumkamp voor alle JMC-ers met als thema Asterix en Obelix. Wij hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te geven van alle belevenissen op het Scout Centrum Rotterdam in Capelle aan den IJssel. Naar ons idee is dat aardig gelukt. We hebben ons benen uit het lijf gelopen om overal bij te zijn voor het maken van de foto's en filmbeelden.

Regelmatig kwamen we daarom te laat bij het eten. Maar het resultaat mag er zijn... duizenden foto's, meer dan 6 uur film en 8 kampkranten.

Op het kamp kregen we vele leuke reacties van jullie op de kampkrant en via het gastenboek op de website lazen we de nodige complimentjes van de ouders op de aparte kampsite.

Na het kamp konden jullie zelf thuis de foto's en kampkranten op de site bekijken. Maar er volgt nog meer... een CD met de leukste foto's, een DVD met een filmverslag en voor je ligt een editie van het clubblad Scoutiviteiten zodat je ook een papieren versie van alle belevenissen hebt. Veel plezier met het nagenieten.

Cameramix en Fotografix



Het Kampterrein

Hieronder een plattegrond van Scout Centrum Rotterdam in Capelle a/d IJssel waar we met alle leden van Scouting JMC van 8 t/m 15 juli 2006 logeerden bij de bewoners van het kleine Gallische dorpje van Asterix en Obelix.



Romeinse
legerkamp



Op **veld 1** logeerden de pivo's en leiding.

Op **veld 2** was de EHBO en Campus LLoLLiX.

Op **veld 3** logeerden de explorers bij Kostunrix.

Op **veld 4** woonden Asterix en Obelix en voor deze week de vrijbuiters.

Op **veld 5** sliep de leiding.

Op **veld 6** kampeerden de verkenners bij Panoramix.

De gidsen logeerden bij Maestria op **veld 7**.

Op **veld 8** stonden de welpen bij Abraracourcix en de kabouters bij zijn vrouw Bellefleur.

Van 13 t/m 15 juli logeerden de bevers in de boerderij bij Idefix.

Even voorstellen...

Je kent ze vast wel maar de Galliërs vertellen nog even wie ze zijn.



Asterix, de held is klein, slim en sterk. Voor hem is geen opdracht te zwaar, geen tegenstander te machtig. Aan de toverdrank dankt hij zijn enorme kracht.

Obelix, steenhouwer van de eeuw en een groot liefhebber van everzwijnen en knokpartijen. Hij is altijd vergezeld van hond **Idefix**.



Panoramix, de oude druide van het dorp. Met zijn gouden sikkelsnijdt hij maretak en daarmee bereidt hij de toverdrank die onoverwinnelijk maakt.

Abraracourcix, de belangrijkste man van het hele dorp. Hij is het stamhoofd en deze week viert hij zijn 60ste verjaardag.



Bellefleur, de vrouw van Abraracourcix, oftewel de belangrijkste vrouw in het dorp, denkt ze, en dat zegt ze vaak al te vaak.

Assurancetourix, de bard of wel de dorpszanger. De meningen over hem zijn verdeeld. Hijzelf vindt dat hij geniaal is, de rest van het dorp waardeert het meer als hij zijn mond houdt.



Kostunrix, de visverkoper, zijn vissen zijn vaak de oorzaak van een grote stoeipartij in het dorp, omdat ze niet erg vers zijn.

Julius Caesar is de bestuurder van het Romeinse Rijk.



Zaterdag 8 juli 2006

De eerste dag van het kamp begon met het opbouwen en inrichten van het kampterrein. Door alle speltakken werden de handen uit de mouwen gestoken om het eigen subkamp netjes in te richten. Hier de verkenners aan het sjouwen met de kampkisten.



Door de explorers en de pivo's werd er hard gepioneerd. Zij hebben de poort aan het begin van het kamp terrein gebouwd.



De gidsen waren zelfs op de fiets naar het kampterrein afgereisd. Een sportieve actie vindt de redactie. Uit betrouwbare bron vernamen wij dat er tussen de gidsen, ook 3 verkenners waren mee gefietst. Door een lekke band werd er bijna 3 uur over de tocht gedaan.



Bij de kabouters en welpen stonden de tenten al op het veld klaar. De kabouters pompten gelijk de bedden op en maakten er al snel een dolle boel van. Zij hadden het al gelijk naar hun zin.

Ook de vrijbuiters waren druk in de weer met het opzetten van de tenten. En met samenwerken lukte dat prima.





In de middag gingen de welpen en kabouters naar het sportveld. Daar stond een levend ganzenbord spel voor ze klaar.

In groepjes van twee gingen ze al dobbelend langs de ganzen waar ze allerlei opdrachten deden.

Toen bij de gidsen en verkenners de tenten stonden werd begonnen aan het pionieren van de keukens.



Rond half 6 had de kookstaf hun heerlijke bereide maal klaar staan voor iedereen. Het heerlijk gekookte maal bestond als eerste uit een overheerlijke zelfgemaakte soep. Volgens kookstaf Ed is het

belangrijk om tijdens warm weer soep te eten. Daarna werden de borden gevuld met rijst en kip kerrie. Als toetje was er een stuk sappige meloen.

Nadat iedereen klaar was met eten. Kwam er onverwachts bezoek langs op ons kamp. Het waren de bewoners uit een klein Gallische dorpje. Zij zochten een plek om te overnachten en vroegen of dat bij ons op het terrein kon.

Natuurlijk mag dat. Het stamhoofd Abraracourcix wordt vrijdag namelijk 60 jaar, groot feest dus.

Nu we wisten dat we een Asterix en Obelix kamp hadden kon het kamp officieel worden geopend met het hijsen van de kampvlag.





Zaterdagavond werd een kampdoop gehouden. De scouts gingen in gemengde groepen over het terrein langs de bewoners van het kleine Gallische dorpje. Bij Abraracourcix en Bellefleur werd een kegelspel gedaan waarbij de kegels de Romeinen voorstelden.



Bij de visverkoper Kostunrix werd een geurkim gedaan met onder andere een oude vislucht.

Asterix en Obelix lieten de scouts wat toverdrank drinken om sterk genoeg te zijn een scout zittend op een balk een end verder te sjouwen.

Bij Panoramix nam iedereen een touwenbrug over het water. Onderweg kwamen ze ook de Romeinen tegen, die ze tegen hielden, een strijd dus.



De Bard liet ons oefenen te ontsnappen, zo werden we eerst aan de boom vast gebonden.



Bij Campus LLoLLiX werd uitleg gegeven wat je er allemaal kan doen, zoals rustig kletsen, kleuren, spelen met Idefix en het aai-verzwijn en in de verwenstoel.

Ook ging de kampdoop langs de kookstaf die vroeg hoeveel soep er per dag gemaakt wordt voor de 134 aanwezigen.



Zondag 9 juli 2006



Goede morgen !
Het is 8.00 uur...
Terwijl de kabouters en welpen al vrolijk buiten speelden moesten de verkenners wakker geflitst worden. Opstaan !
Om 8.30 uur ontbijt en om 10.00 uur openen in uniform op het centrale veld.



Na het openen gingen de speltakken met de aankleding van het terrein aan de slag. De aankleding had te maken met elk themafiguur op het subkamp. Zo maakten de kabouters een mooie Bellefleur vlag en knipten ze kledingstukken uit die op het subkamp aan de waslijn kwamen te hangen. De welpen maakten schilden van Abraracourcix en de gidsen maakten per ronde een vlag voor in de gepioneerde keuken. Ook bij de verkenners en vrijbuiters kwam een zelfgemaakte kampvlag te hangen.



Onderbroekenlol op kamp.

Hermen heeft 1 van zijn tenen laten versieren met een nieuw kleurtje en een mooi sterretje. Zet een stel gidsen bij een aantal verkenners. Voeg hier wat schmink en nieuwe kleren aan toe. En het resultaat mag er zijn: Gidkenners of Verkensen...
Gegarandeerd voor een hoop onderbroekenlol.
Met dank aan de gidsen voor hun creativiteit.



In de middag werd in de grote boerderij een film van Asterix en Obelix vertoond om de figuren nog wat beter te leren kennen. Aan het eind van de film kwam



Bellefleur hysterisch gillend de boerderij binnen samen met Asterix, Obelix en de Bard.

Tussen het snikken door vertelde ze dat Abraracourcix was ontvoerd!

De Bard las een brief van de Romeinen voor.

Uiterlijk op de 13e dag van de maand Juli willen ze het recept van de toverdrank zodat ze de grenzen van het Romeinse Rijk kunnen blijven beschermen.

Krijgen de Romeinen de toverdrank niet dan zal Abraracourcix aan de leeuwen worden gevoerd.



Maar waar is Panoramix dan ??? en het recept ???

Snel rende iedereen naar buiten op zoek naar de oude Druïde.

Met gevaar voor eigen leven werden de touwenbruggen bedwongen en Panoramix uiteindelijk gevonden in het bos.

Gelukkig was hij de Romeinen voor en heeft hij het recept in stukken

gescheurd en met de magische wind naar verdere oorden laten waaien. Vier stukken van het recept werden al in de buurt gevonden, voor de rest zullen we toch echt de gevaarlijke grenzen van het Romeinse Rijk moeten afzoeken.



Terwijl de kabouters en welpen onder de Hooibarg aten, maakten de andere speltakken hun eigen prak klaar. De explorers werden verwend met een maal gemaakt door de leiding. Zij gaan vanavond al op hike op zoek naar de weggewaarde stukken recept. Panoramix gaf op de kaart aan waar gezocht kon worden.



Van de Vrijbuiters.

Gisteren kwamen wij aan op het kampterrein. Eerst moesten we onze tenten opzetten, wat voor sommigen moeilijk was.

Maar na zo'n uurtje stonden ze er allemaal. Toen hadden we tijd voor vrijspel. Daarna gingen we met heel JMC eten. De kippensoep was lekker, al was het wel raar dat men de kip door de rijstsous had gedaan.

Na de soep kwam rijst en als nagerecht hadden we meloen. Daarna moesten we natuurlijk onze vuile spullen afwassen. Daarna was er een avondspel en dan naar bed. Vanmorgen konden we lekker uitslapen. Daarna ontbeten en gezamenlijk geopend. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen.

Maarten Oud.

Van de verkenners.

Toen we opstonden gingen we ontbijten. Daarna gingen er een paar de vlaggenmast maken. De rest ging hout zoeken, de vlag maken en de keuken afmaken. Toen we dat gedaan hadden gingen we lunchen. Daarna gingen we de film Asterix en Obelix kijken. Toen de film was afgelopen moesten we Panoramix zoeken want die was ontvoerd. Toen we hem gevonden hadden gingen we terug naar het kampterrein.

Thomas.



Van de kabouters.

Op zondag gingen 's ochtends 3 kabouters stiekem naar het touw, maar ze werden gesnapt door Debbie. En na het ontbijt ginge we kleren maken van stof, tewel Maaïke de vlag van Belle Fleur maakte.

Toen ginge we een film kijken, hij was leuk.
In de avond ginge we een avondspel doen.

Van Floor en Denise.

Van de Gidsen (zondag 9-7-2006 om 19:51 uur).

HoOiI luitjes. Ik en Ashley begonnen deze dag al vroeg, 7 uur om precies te zijn. Kim heeft in plaats van Beatrix haar eigen GRAND OPENING gedaan van het leidingstukje op het kampterrein. Rond kwart over 9 zaten we klaar voor het ontbijt (Gert-Jan en John waren namelijk pas na 8-en wakker). Na het ontbijten /afwassen hebben we gezamenlijk geopend op het gravelterrein. Na de gezamenlijke opening hebben we op ons eigen kampterrein geopend en de kamptrofee 'Tijgerix' uitgedeeld aan ronde Geel :-) (mijn ronde).



Daarna hadden we vrije tijd, en wat doen gidsen in hun vrije tijd?? Hessel, Justin, Erik en Kenneth opmaken!! (Oowk omkleden maar jah). Na even lol hebben met de jongens zijn we gaan lunchen. Na de lunch gezellig (ahum) film gekeken. Hessel en Gert-Jan zijn bijna in slaap gevallen, goed zo!! Daarna gezellig de Druide gezocht en puzzelstukjes aan elkaar gelegd. Daarna gezellig per ronde gegeten. Trouwens Emiel is mijn RISK-kampioen!! (xxx)



Kussies van Laurien (die van dat Emiel hierboven, Ronde Geel) en Rowan (Ronde Blauw).

WISTUNIX-jes:



- René prachtige kampvuurverhalen verteld
- Er 1 welp naast de tent geslapen heeft
- de explorers graag thee willen bij het ontbijt, maar ja hoe krijg je het warm
- De pivo's wakker werden met 'Ik ben vandaag zo vrolijk'
- De verkenners ondersteboven te werk gaan (vlag en mast)
- Maaïke graag vanuit haar schoot eet
- de vrijbuiters waren vergeten dat ze zelf zouden koken
- explorers een middag dutje doen

Tekening
Quinten Spiekman



Maandag 10 juli 2006



Zondagnacht zijn de explorers en de pivo's gedropt voor hun hike. De 3 samengestelde groepjes zijn op 3 verschillende plekken rond Kaatsheuvel gedropt.

Na een nachtje slapen was maar 1 groepje bij de juiste pont beland. De andere 2 groepjes hadden waarschijnlijk tijdens hun nachtelijke hike al liggen slapen, want zij stonden bij de verkeerde pont.

Bij de eerste post kregen ze ontbijt en hun vervolg van de route. Dit heerlijke ontbijt konden ze wel gebruiken na een nachtje wandelen door de natuur. We hoorden dat ze een leuke toch maandag gehad hadden.

WISTUNIX-jes:

- Dat als je over de Brienoordbrug rijdt richting Breda, dat je naar het noorden gaat? (Jasper tijdens de dropping)
- De pivo's een hond mee hebben op hike (een opvouwbaar oranje pilon)
- Je nooit met iemand anders zijn telefoon moet bellen want je weet maar nooit hoe je dan wordt aangesproken.
- Dat Tania en Cameramix de afslag gemist hadden en zo een heel stuk om hebben gereden.
- Dat er warme douches waren vandaag.
- De verkenners verwachtten dat ze op dezelfde plek werden opgehaald na hun hike.
- De hike van de explo leiding naar het terras leidde.



Hike verkenners en gidsen

Maandag begon de hike voor de verkenners en de gidsen. De gidsen werden hiervoor in Willemstad gedropt, en de verkenners gingen de pivo's en de explo's achterna richting de



Drunense duinen. Bij het vertrek 's ochtends namen de gidsen en verkenners afscheid van elkaar voor 1 nachtje. Dit ging niet zonder wat tranen te laten.

Ook de kabouters en welpen hadden een tocht naar verre oorden, op zoek naar de stukjes van het recept. Ze hebben echt de hele dag gelopen en opdrachten gedaan, en dat zonder gemopper.

Iets om trots op te zijn!



Na het openen van 10.00 uur werd er begonnen aan de lange zware tocht. De kabouters begonnen met de Idefix route. Hiervoor kregen ze een kaart en een stukje plastic met daarop een lijn. De lijn moest op de juiste manier op de kaart worden gelegd om te weten waar post 1 was. Onderweg moesten zoveel mogelijk nieuwe woorden met de letters uit TOVERDRANK worden gemaakt. Bij de eerste post werd een kompastekening van het hondje Idefix gemaakt.



De welpen begonnen met de Kostunrix route waarbij getallen de weg wezen. En die kan je onder andere vinden op brievenbussen, lantaarnpalen, Eneco paaltjes en putdeksels. Onderweg werden Romeinse cijfers opgelost. Bij de post werd het spel visnetje gedaan bij Lelosubmarine, de vrouw van de visverkoper.



De kabouters vervolgden de tocht met de Panoramix route. Om de Romeinen slim af te zijn had Panoramix de tekst in geheimschrift gezet, dus dat werd eerst ontcijferd. Onderweg werden dieren namen bij elke letter van het alfabet verzonnen, de lekkere hapjes van Obelix. De dierennamen gingen op een sticker op je rug en dan maar raden welk dier je was.



Bij de welpen volgde de Abraracourcix route waarbij getekende kruispunten de weg naar post 2 leidde. Bij deze post had Hoefnix, de smid, een aantal spelen met ijzer. Zo was daar blikgooien, ringsteken, hoefijzer werpen en spijkerpoepen. Onderweg werden moeilijke vragen van Bellefleur beantwoord.



De kabouters waren inmiddels aan de Asterix route begonnen waarbij plaatjes van Asterix wijzend naar links of rechts de weg wezen. Panoramix had nog een aantal raadsels voor onderweg.



De derde tocht van de welpen was die van Hoefnix waarbij foto's aangaven hoe ze moesten lopen. Assurancetourix vroeg ze tijdens de tocht een nieuwe tekst in thema op een bestaand liedje te maken.



Rond 13.30 uur kwamen de kabouters en welpen op een speelveld waar ze gingen lunchen. Hier werden ook nog 2 stukjes recept gevonden. Na de lunch werd er dapper verder gezocht en liepen ze ieder de andere routes. Ook hierbij werden nog 2 stukjes recept gevonden. Om 18.00 uur kwamen de welpen al zingend weer terug op het kampterrein: "Wij de Galliers..."



Van de kabouters

We hebben vandaag een soort spurtocht gedaan. We gingen bij de spurtocht kaartjes zoeken. De kabouters hebben ze een gevonden. Wij dus. We hadden acht kilometer lopen. We hadden allemaal een bidon bij ons.

Restaurant 'Wentelteefje'

Maandagmiddag was de eerste dag van restaurant 'Wentelteefje'. Stefan (vrijbouter) en Dennis (leiding vrijbouters) hebben voor de kookstaf, wat losse leiding en Cameramix heerlijke zelfgemaakte wentelteefjes geserveerd.

Iedereen was het er over eens dat ze heerlijk waren. En iedereen likte zijn vingers er bij af. Ze hopen dat Stefan zijn kook kunsten morgen zal herhalen tijdens de lunch.





Campus LLoLLiX



Hallo klein galliërs,

Hier een berichtje van kamp LloLLix! Wij, Nathalie, Marian en Thera vinden het onwijs gezellig dat er zoveel kinderen langs komen. Wij hopen dat jullie mooi gelakte nagels, die veel van jullie gelakt hebben gisteren, nog mooi gekleurd zijn. Ook zijn er gisteren een aantal kinderen heel fanatiek bezig geweest met gips gieten. Heb je hem nog niet geschilderd? Kom dan vandaag om hem te versieren, beplakken en te beschilderen. Ook is er de mogelijkheid om de Thermen te bezoeken, waarin je kunt badderen in het badje, een voetmassage kunt krijgen of kunt relaxen in de hangmat. We hopen dat jullie verder een leuk kamp hebben en dat alles naar wens is. Is niet alles naar wens? Je kunt bij ons altijd voor beter wensen bij de wensfontein, je beklach doen bij de beerput (deze is gelukkig nog erg leeg!), of jezelf laten verwennen op de verwenstoel.



We hopen jullie alle nog te zien!
Groetjes, Nathalie, Marian en Thera





Dinsdag 11 juli 2006

Dinsdagochtend 11 juli kwam na het openen Bellefleur bij ons langs. Nog bedroefd om de ontvoering van Abraracourcix maar blij met de recept stukjes die inmiddels gevonden zijn.

In de verte hoorden we geschreeuw, het bleek een piraat te zijn. Snel gingen we naar hem toe en zagen dat hij dingen bij zich had die op de recept stukjes stonden beschreven.



Het grote bot, de aardbeien, de mandarijn en het kraaienpootje wilden we graag hebben. De piraat stemde toe maar dan moesten we wel een spel doen.

In de loop van de dag kwamen er steeds meer hike groepjes terug op het kampterrein. De verkenners, de gidsen, de explo's en de pivo's hadden allemaal een zware hike achter de rug. Ook op deze scouts zijn we natuurlijk trots want er zijn heel wat kilometers afgelegd.



's Middags gingen de welpen, kabouters, explo's en pivo's heerlijk zwemmen in het badhuis. Zij zijn allemaal weer helemaal fris en kunnen er weer tegen aan om Abraracourcix terug te vinden.





Van de verkenners (10 juli 2006)

Het was eindelijk zo ver we gingen de hike lopen!!!!
Het was best zwaar, vergeleken met de gidsen die met een handtasje liepen.



We liepen door het bos over zandvlaktes en op de gewone weg.

Na ongeveer 12 kilometer kwamen we bij winkels en hadden we inkopen gedaan.



Iedere patrouille kookte voor zich.

Alles bij elkaar hebben we 15/20 kilometer gelopen.
We hadden in de bossen zeilen neergelegd en gingen slapen (na veel gedonder) en ..oh ja, Enzo slaapt raar.



Kamplogboek verkenners 11 juli 2006

We moesten terug lopen naar het punt waar we begonnen. Vanaf daar kunnen we naar het zwembad. Dar bleven we tot de auto's er waren. We hebben ook nog gegeten en nu gaan we kampvuur doen.

Van Vincent.





Heey drollies,

10 en 11 juli hebben wij (de gidsen) een hike gelopen. Die was heel erg leuk, vermoeiend (vooral in de warmte) en heel erg gezellig! 's Nachts hebben we op een geitenboerderij geslapen, waarvan de geiten 100% bacterie vrij waren.



We hebben met z'n allen onder een zeil geslapen, waar sommige mensen in hun slaap liepen te praten. 11 juli was de laatste dag van de hike. 's Ochtends hebben we de geiten nog gezien. Dat waren er 700 (woow), die leveren in 3 dagen ± 3000 liter.



Toen we even hadden gelopen, gingen we vlotvaren. Marc ging meezwemmen en die spetterde nogal. Aangekomen aan de overkant kregen we een gps en moesten we het andere deel van de tocht lopen. Toen we daar allemaal mee klaar waren gingen we met de metro terug, in de metro kwamen we een enge vieze schurfterige zwerver tegen. Voor meer informatie ga naar de gidsen. Dat was het wel weer.

Doei, Big xxxjes van de gidsen



Berichtje uit het Gastenboek van de kampsite:

Van Anita Nooteboom 21:25 24-08-2006

Hoi scouts vanavond de tent opgeruimd, en moest weer aan jullie denken wij vonden het erg leuk. Onze scoutleiding vond dat jullie wel een eind moesten lopen. Op hetzelfde water waar jullie over gepeddeld zijn heeft Thijs a.s weekend een 24 uren zeilrace met de scouts.

Groeten van de geitenboerderijfamilie



De Hike van de explo's en pivo's

Vanavond zijn we begonnen met de hike. Dat betekent eerst anderhalf uur naar de harde muziek luisteren met je das om je hoofd in een veel te warme auto. Na een paar omwegen kwamen we dan eindelijk op de dropplaats, het was ondertussen alweer 21.45 en dus bijna donker. Nadat de auto's



wegreden en we begonnen te lopen kwamen we er achter dat we iets boven Tilburg waren gedropt, 100 km van het kampterrein. De slaappleats was ongeveer 15 km lopen, dus na wat voetbal door de ramen te hebben gekeken kwamen we rond 01.15 aan bij de eindbestemming.



De volgende ochtend rustig wakker worden en over het pontje heen naar de overkant waar het ontbijt op ons stond te wachten. Nadat we een uurtje daar hadden gezeten kwamen de andere twee groepjes aan, die hadden bij het verkeerde pontje geslapen. Toen gingen we weer op weg. In Werkendam hebben we lekker uitgerust en vanaf daar zijn we liftend

verder gegaan. De eindbestemming was weer een pont en hier hebben we lekker gezwommen en eten gekregen van een vriendelijke Brabander.

Tegen het avondeten volgde het volgende groepje zich bij ons en laat op de avond kwam het laatste groepje ook aan. We hebben lekker zitten kletsen en zochten toen ons bedje op.



's ochtends, iedereen helemaal lek gestoken, namen we het eerste pontje (06.05 uur) en zijn we vanaf daar verder gelift naar het dichtstbijzijnde station. Hier hebben we de trein gepakt en waren we daarom dus redelijk op tijd terug op het kamperrein. 100 kilometer, 7 scouts, 1 groot feest. Liefs, Explo Pivo

De Hike

Zondagavond rond 9 uur werden de drie groepen bekend gemaakt. Er waren 2 groepjes met explo's en pivo's en 1 groepje met alleen explo's. Ik zat bij een gemengd groepje. Om 9 uur vertrokken we geblinddoekt in auto's naar onze startplek. Die was vlakbij Kaatsheuvel. We vertrokken een uur later dan gepland naar ons eindpunt van die dag, een pontje. We hadden lekker ons zeil neergelegd en gingen slapen. Even later kwam het explo groepje aan. De volgende ochtend werden we wakker naast wat koeien en met een smsje van de



begleiding. Dat we bij het pontje bij het plaatsje Dussen moesten zijn. Wij waren bij Drongden. We moesten dus naar Dussen voor ons ontbijt. Na \pm 6 km waren we er en na het ontbijt vertrokken we aan de 40 km die ons te wachten stond. We

begonnen met een strippenkaart. Na de strippenkaart moesten we een fietsroute gaan volgen in het land van Athena. De route die we hadden uitgestippeld was heel erg saai, op uitzichtloze wegen in de brandende zon. Ondertussen hadden Femke en ik al blaren.



Ons eindpunt was het pontje bij de Biesbos. Daar stikte het van de muggen. We zaten daar met alle 3 de groepen, wat erg gezellig was. We zaten onder een brug, vlakbij een hooischoor, waar we graag in wilden gaan slapen. Dat gingen we vragen en helaas mocht het niet. De bewoners wilden ook dat we onder de brug weg zouden gaan, anders zouden ze de politie bellen. Rond 10 uur vetrokken we dus maar. We hadden ondertussen een smsje gekregen met de boodschap



dat het hard zou gaan regenen en onweren die nacht. We moesten dus een goede slaapplek vinden. We splitsten de groepjes weer en mijn groepje ging onder ons zeil liggen. Een deel van onze groep lag al onder een ander zeil. Het explo groepje had een heel klein zeiltje dus wij deelden die van ons en onder die van hun gingen onze tassen. Het ging inderdaad erg hard regenen, ondanks het gezang van wat explo's heb ik toch wel goed geslapen. De volgende ochtend stonden we op om 6 uur en gingen we een lift

zoeken. Wij vertrokken als laatste met een lift naar station Dordrecht. Daar namen we de trein naar Rotterdam en vanaf daar de metro naar de MacDonaldis hier. We kwamen hier om 8 uur aan als eerste, tot de verbazing van de begeleiding, het was ook de bedoeling geweest om 20 km te lopen (van de Biesbossen tot hier) maar daar hadden we geen zin in. De rest van de dag hadden we lekker vrij.

Groetjes Chantal



De vrijbuiters

Overdag werden de kampkaarten in thema gekleurd en geschreven voor thuis. Aan het eind van de middag kwam Martijn samen met de gidsen terug van de hike.

Tijdens het eten had Stefan van de vrijbuiters een ontmoeting met een pianostemmer. Zij hadden een gezellig gesprek over het stemmen van een piano en de bijkomende termen. Wij vinggen iets op over sinus, G ladders, lucht onder de toetsen en wollen hamers. Wij begrepen hier niks van, maar wel begrepen wij dat Stefan het erg naar zijn zin had.



Dorpsraad

Dinsdagavond 11 juli om half 8 zijn alle Galliërs bij elkaar geroepen voor een Dorpsraad. Alle puzzelstukjes zijn



gevonden maar zo los leest dat wel moeilijk. Panoramix wist wel raad hiermee. Hij deed alle stukjes recept in zijn pan en maakte er 1 leesbaar geheel van.



Vervolgens werden alle

ingrediënten in de pan gedaan door de speltakken.

Helaas misten we nog een aantal ingrediënten dus zullen de Galliërs nog verder moeten zoeken naar de ontbrekende benodigdheden.

WISTUNIX-jes:

- Keay 1.33 min over een pannenkoek doet en dat Maaïke er 9.38 min over doet met kaas.
- Er zijn ruim 600 pannenkoeken gebakken door de kookstaf.
- Bas van de pivo's lijdt aan slaapveelheid
- de pivo's hebben bezoek gehad van een twintigduizend vleugelig muggenkoor tijdens de hike
- Dat Marc van Dinter dinsdag jarig was. Hij kreeg een taart van zijn zus Tania, maar de kaarsjes waren al uitgewaaid.



Speciale editie WISTUNIX-jes

Chantal van de explorers die is met haar kladblok over het terrein gestormd als Astrix die toverdrank op heeft. Zij heeft een berg Wistunix-jes verzamelt:

- Bouke eigenwijs was omdat hij niet langs de huisarts ging?
- Explorers hele natte slaapzakken hadden en kim ook haar slaapzak uit dreef.
- Dat Jaco zijn haar wast met Dé-make up.
- Nathalie high wordt van poedersuiker.
- Chantal een trend zet met bloemetjes aan haar das? En Eric, Rowan en Cindy er helemaal verliefd op zijn.
- Tim niet geloofde dat Nathalie en Thera zussen zijn.

- We nog steeds geen patat hebben gehad, terwijl er na elke maaltijd gang wordt gezegd dat de volgende gang patat is.
- Dat er al veel kinderen op de verwenstoel hebben gezeten, maar dat het er best meer mogen zijn.
- Susanne geen plek meer had in haar rugzak door haar grote hoeveelheid sigaretten.
- En dat die sigaretten zo zwaar waren dat ze blaren er aan over heeft gehouden.
- Justin nog steeds met een strikje in zijn haar loopt.
- Romeinen slecht zijn.
- De gidsen houden van het slingerding bij de blokhut.
- Alex (welpen) 2 nachten buiten zijn tent heeft geslapen.
- Sommige welpen nog geen schone broek hebben aangetrokken deze week.
- Mike en Michael de puzzelstukjes hebben gevonden tijdens de tocht.
- Welpen 4x hebben gewonnen van de kabouters met levend stratego.
- Welpen als 1ste op de helft van de hike waren en als laatste bij de finish.
- Niels nog nooit op 1 dag zo vaak van de glijbaan is geweest.
- Explorers heel veel blaren hebben onder hun voeten.
- En hier niet bij vertelt wordt dat ze heel veel gelift hebben en bijna niks gelopen.
- De kookstaf erg lekker kan koken.
- Susanne gek is van lollies en met name de stokjes, en daarom veel tijd door brengt in lollixx.
- Kjeldo 2 verschillende schoenen draagt.
- Mike 9 boterhammen als lunch op had en 's avonds buikpijn had.
- Debby een grote pad in haar tent had.



- Eric zijn accu leeg is.
- De kabouters hele goede haarstylistes zijn.
- Patrick erg in trek was bij de kabouters.
- Frits heel veel boterhammen kan smeren.
- Maaike een mol heeft zien lopen.
- De gidsen Bouke een lekker ding vinden.
- Lisette 4 blaren op 1 voet heeft.
- De gidsen tussen 700 geiten hebben gelogeerd tijdens de hike
- Hessel de primeur heeft met 2 teken.
- Erik en Hessel de totale afwas gaan doen vrijdag.
- Dat Daan hard snurkt.

Woensdag 12 juli 2006



Ontdekhoeck

Woensdagochtend 12 juli gingen de kabouters en welpen 's ochtends al vroeg op pad. Met de metro gingen ze Rotterdam in en kwamen uit bij de Ontdekhoeck. Daar heb je maar liefst 33 ontdekkende bezigheden.

Met onder andere Foto's, een zeepje, een bootje en chips maken.

Ook muntjes, lepels en orgelmuziek maken was in trek.

Bij de welpen werden hele dijken gebouwd en buiten werden enorm grote bellen gezwaid.



Zwemmen

Woensdagmiddag gingen de verkenners, gidsen en vrijbuiters zwemmen bij de Zevenhuizerplas. De gidsen gingen hier op de fiets naartoe. Het was heerlijk weer en het water lekker verkoelend dus spetteren maar en overgooien met de bal.



Mutsendag

De explorers hadden vandaag mutsendag en gingen lekker shoppen in het centrum van Rotterdam.



Rare jongens,... die pivo's

Wel eens gehoord van een stapel hangmat?!?

En een wastip hoe je de witte sokken van Maarten weer wit krijgt.



Verder leefden de pivo's zich weer uit op allerlei pionierobjecten. Wat het allemaal zou worden? Wordt vervolgd...

In de middag konden de kabouters en welpen vrijspelen. Zo gingen er een aantal bij Campus LLoLLiX vriendschapsbandjes maken. Ook werd er nog een kampvuurtje gemaakt waarboven broodjes werden gebakken.



De vrijbuiters, woensdag

We werden waker en toen ging we eten daarna gingen we op een na dat we ons hadden aangekleed. We hadden een grap uitgehaald hadden. De grap was oons univorm je das onder je bloes. Dat was het grapje. We deden levend stratego, met de gidsen en dat was leuk. Ik en Marjo en Stefan zaten bij John en Martijn en Maarten en Dennis. Dat was leuk. Mijn groepje had gewone met 1-0. We deden het twee keer. Daarna was het middageten en toen gingen de jongens zwemen en ik was in campus Lollix.

Marjon.



Tekening
Tim Neuteboom

WISTUNIX-jes

- bever Tim vannacht uit zijn stapelbed is gerold
- Paul al zeker 8x zijn hoofd heeft gestoten deze week
- de kabouters een goede wekker hebben want ze zijn altijd op tijd
- Fotografix zijn vuile waszak is verdwenen, alleen de inhoud lag er nog
- Gertjan de brandslang op zich gericht kreeg toen hij onder de douche stond
- Paul oefent voor kelner maar gelijk een wijnglas omver loopt
- Harria wel erg vreemde bijnamen heeft
- er allemaal kampherinneringen boven komen bij de 'oude' leiding, en wat die allemaal hebben uitgespookt...
- Mark Nicolai speelt in Zoop zonder dat hij dat zelf weet.
- De Nederlandse Robbie Williams langs geweest is volgens de kabouters.
- Er weddenschappen afgesloten worden waar stekkertjes in een mobieltje moet om hem op te laden.
- Eric een prachtig schortje heeft
- je prima met z'n 3-en door de metropoortjes kan



Kookwedstrijd

Voor de verkenners, gidsen, vrijbuiters en explorers werd er een kookwedstrijd gehouden. De kookstaf was hierbij de jury. Hieronder het jury verslag van de kookwedstrijd van woensdag 12 juli 2006:

Op woensdag 12 juli heeft er een kookwedstrijd plaats gevonden. De gidsen, verkenners, vrijbuiters en explorers maakten er een spannende strijd van. Alles werd in het werk gesteld om er wat moois van te



maken, maar vooral ook om het de jury naar de zin te maken. Van te voren is aangegeven waarop beoordeeld zou worden, namelijk: presentatie, geur, kleur, smaak en prijs/kwaliteit verhouding, zeg maar wat krijg je voor je geld!

De verkennenleiding had van te voren het menu bepaald maar zoals elke goed kok, improviseren op een ander menu daar haal je de echte kok vandaan.





Makkelijk werd het de jury niet gemaakt: De explorers waren erg exclusief met hun menu keuze, een combinatie van de Italiaans/ Spaanse keuken. Heel spannend en verrassend. De vrijbuiters hadden een zeer origineel toetje, dit was gesmolten chocola in de vorm van menhirs. Het geheel was zeer leuk aangekleed met een prachtige menu kaart. En ook dit



menu was bijzonder smakelijk.

De verkenners hadden voor het echte scouting werk gekozen: koken op houtvuur. Dat moet je echt meerdere keren gedaan hebben om het goed te kunnen. De leiding had daarin de taak van bij- en nagerecht.



De gidsen hadden net als de verkenners per ronde



hun best gedaan. Heel originele menu's. Lekker klaar gemaakt en zeker rekening gehouden met de mensen die geen vlees eten. Ook de menu kaart maakte het feestmaal compleet. Daarnaast hadden de gidsen qua prijs het goedkoopst ingekocht.

De uiteindelijke keuze was niet makkelijk. Maar toch vinden wij als jury dat de verkenners er iets boven uit sprongen door de keuze voor koken op houtvuur in combinatie met de samenwerking binnen de patrouilles. Ook de wijze waarop alles was klaar gemaakt. Dit gaf net dat beetje extra waarom zij als winnaar uit de bus komen.



De verkenners wonnen de kookwedstrijd en ontvingen hiervoor allemaal een mok van het Scoutcentrum.



De kookstaf kreeg van de kabouters een mooi zelfgemaakt **kookschort** als dank voor de heerlijke kookkunsten deze week.



Speciaal voor de kookstaf:

HOE WAS TIE? GOED
HOE WAS TIE? BEST
HOE WAS TIE? KNALLLL !!!!!



De kookstaf: Ed, Rob, Marcel, Ina en Henriëtte kookten elke avond een heerlijke maaltijd voor de 134 kampangers. Elke dag een zelfgemaakte soep gevolgd door onder andere rijst met kipkerrie, lasagne, gebakken aardappels en een bbq. Ook bakten ze ruim 600 pannenkoeken en was er vers fruit toe.



Naar Caesar

Woensdagavond laat kwamen Asterix en Obelix rennend bij het subkamp van de verkenners aan. De Romeinen hadden de pollepel, de gouden sikkel en de ketel van Panoramix gestolen. Dit moesten we zo snel mogelijk terug hebben, dus gingen de verkenners per patrouille snel richting het Romeinse kamp.



Daar kwamen ze bij Caesar terecht. Hij wist niet waar de spullen waren. Wel nodigde hij iedereen uit vrijdag naar de Romeinse spelen te komen. In ruil voor de toverdrank krijgen ze dan Abraracourcix terug.



Ook de andere speltakken werden uit hun bed gehaald om naar het Romeinse kamp te gaan. Uiteindelijk werden de pollepel, gouden sikkel en de ketel in het donkere enge bos terug gevonden.



Donderdag 13 juli 2006



De dag begon met het openen, vandaag door de gidsen. Ondertussen kwamen ook de bevers op het kampterrein aan. Zij logeren bij Idefix in de grote boerderij.

Nadat iedereen een slaapplekje had uitgezocht gingen ze het terrein verkennen en werd er verteld wat er allemaal was gebeurd deze week in het kleine Gallische dorpje.



Wateractiviteiten

Terwijl de explorers en pivo's in Delft aan het paintballen waren gingen de kabouters en welpen waterspelletjes doen op het sportveld. Heerlijk verkoelend met dit warme weer.



De gidsen en verkenners kregen de opdracht om vloten te bouwen. In 4 groepen gingen ze aan de slag. Eerst een plan bedenken en vervolgens gaan pionieren. Elk vlot zag er anders uit. De pionier kwaliteiten waren duidelijk te zien. Bij de ter water lating van 1 vlot floepte gelijk een ton eruit.



Raad maar bij welk vlot...?!?



Donderdagmiddag begonnen de bevers met een Asterix en Obelix film en maakten kennis met de figuren uit het verhaal. Daarna deden ze net als de gidsen en vrijbuiters allerlei water spelletjes op het grasveld. Ook werd er limonade gedronken met super lange rietjes. Verder was snoephappen erg in trek, zowel in kleine als in grote teilen.



Stormbaan

De pivo's hadden hard gewerkt aan een spannende stormbaan met heel wat touwen en balken over het water en tussen de bomen. Ook was er een wiebelende evenwichtsbalk en een erg hoge kabelbaan.



Van de welpen

Snachts om een uurtje of 11 gingen de meeste spullen zoeken (de spullen van Panoramix). 's ochtens gingen we waterspeletjes doen en werden we met de kabouters in groepen verdeeld. Even later spoot erik (kabouterleiding) ons en de andere groepen een beetje nat. Somege gingen de sloot in.

Robert.

Van de kabouters

Op scouting... toen we aankwamen was het nog nieuw voor ons. We kwamen Astriks en Obliks tegen op de straat van J.M.C. Ze zогten naar eten en drinken. Zij werden achtervolgd door Romeinen! Dus ze gingen overal zoeken waar ze konden eten en drinken. Als laatsten kwaamen ze ons tegen. Hier konden ze wel komen! Maar de Romeinen haden hen gevolgd! Ze kwaamen op het kamp! Donderdag waren we wakker gemaakt door Obliks, zijn kleren en spullen waren gepikt. We moesten op jagt naar zijn spullen. Het was heel leuk.



Lydia en Mirjan

Van de kabouters



We hebben eerst ontbeten. Daarna gingen we waterspelletjes doen. Dan had je 10 opdrachten en een daarvan was dan moesje met ze 3en op een boot en dan mocht je een keer peddelen naar de overkant. En eerst daarvoor dus ging Eric op ons spuiten met de tuinslang brrrrr ijskoud. Maar als laatste hebben we stormbaan gedaan en

dat was wel spannend maar niet egt eng.

Melanie & Nina.



Bever WISTUNIX-jes

- de overige bevers vandaag gekomen zijn
- Ze vandaag film hebben gekeken van Asterix & Obelix
- Ze bij iedereen zijn wezen kijken op het terrein
- De bevers een geheim ingrediënt voor de toverdrank in het water moesten zoeken
- Ze daardoor erg nat zijn geworden
- Jolande het gevonden heeft
- Tessa heel goed kan eten
- Tim een heel mooi knutselwerkje voor Creabea bij Campus LLoLLiX heeft gemaakt
- De bevers heerlijk hebben gegeten
- Pascal een mooie draadslang heeft gemaakt
- Quinten heerlijk kan knutselen
- Esther en haar zus de oren van je hoofd kunnen kletsen
- Jeroen nu al gewond is aan z'n elleboog en het gelukkig meevalt
- Miquel heel goed kan slingeren
- Byron z'n zus erg gemist had



Donderdagavond was er een interactief verhaal bij het kampvuur.



Kamplied

Zorg dat je er bij bent

J.M.C. 60

J.M.C. 60

Dat wordt natuurlijk feesten

En wij als Galliërs feesten mee

Maar wat nu ons stamhoofd is verdwenen

En alle Galliërs moeten daarvan wenen

Zoeken naar ingrediënten

Tijdens een tocht en op een hike

Zorg dat je dan sterk bent

Tegen Romeinen (2x)

Zorg dat je straks sterk bent

Bij het gevecht dat moet je zijn

Het is heel wat om alles te vinden

Wij J.M.C. laten ons daarbij niet hinderen

Zorg dat je op het feest bent

Van J.M.C. daar moet je zijn



WISTUNIX-jes

- Cameramix en Fotografix steeds Idefix in de pot vinden.

- Hermen altijd zoek is als je hem nodig hebt

- Henk van Es zich niet aan de rookafspraken houdt, en dan moet ie het goede voorbeeld geven...!!!

- Dat Caesar een baard heeft

- Jasper zijn hoofd blijft stoten

- Roel in het midden van de kabelbaan boven de sloot bleef hangen

- Pascal Nike aqua schoenen heeft

- John en Marc experts zijn in vlottenbouwen

- Wilfred en Kees ook even wilden spuiten

- Het kamplied er dit jaar goed in zat





Vrijdag 14 juli 2006

Na het openen gingen we ons als Romeinen verkleden om mee te kunnen doen met de Romeinse spelen.



Inmiddels had Panoramix ook de toverdrank gemaakt waar iedereen een slokje van kreeg. Ook Obelix bleef het proberen, maar gelukkig werd hij steeds net op tijd betrapt.



Toen iedereen op kracht was kwam Caesar met de Romeinen aan. Hij verklaarde de Romeinse spelen voor geopend. De bevers, kabouters en welpen deden onder andere strijdkar trekken, mikado, 4 op een rij, stokvang spel en boogschieten.

De gidsen, verkenners, vrijbuiters en explorers hadden een soort Lowland games. In gemengde groepjes moesten zij zich onder andere over palen en tonnen verplaatsen, speerwerpen, pionieren, paalhangen en zeillopen.



Het bevrijden van Abraracourcix

Aan het eind van de middag verzamelden we op het centrale veld. Met z'n allen gingen we naar de

Romeinen toe. Caesar vroeg om de toverdrank maar wij wilden eerst Abraracourcix in levende lijve zien. In een kooi werd hij toen op gereden.



Asterix en Obelix stormde toen op de Romeinen af en sloegen ze neer. Abraracourcix werd bevrijd uit de kooi en voordat het tot Caesar was doorgedrongen waren we alweer verdwenen.



Na zijn bevrijding kondigde Abraracourcix gelijk een groots feestmaal aan voor iedereen. Natuurlijk ging hierbij ook het everzwijn op de barbecue.



De feestavond

De feestavond begon met het openingsconcert van vrijbuiters Stefan. Op de piano speelde hij het zelf geschreven nummer "De gestoorde schoolbel". Daarna waren de bevers met het refrein op Konijntje.



De Gidsen met het nummer "Dapper en sterk" van Jim, van de laatste film van Asterix en Obelix.

De kabouters traden op met de schatten van Cleopatra.



Tussendoor werd Harria de Steur bedankt voor haar jarenlange inzet bij Scouting JMC en voor de organisatie van het kamp.





Ook de kookstaf kreeg een bedankje. De kookstaf deed vervolgens "Pardon". De oudste verkenners traden op met het Hoempapa lied, gevolgd door de heldhaftige welpen. De explorers hadden het liedje van "O" en de pivo's een ode aan...



Tineke en Hermen sloten af met "Hoe verschoon ik een baby".

Afsluiting



Natuurlijk was de feestavond niet compleet zonder een kampvuur.



Die nacht sliepen de gidsen en verkenners onder zeiltjes omdat zij de tenten al hadden ingepakt.

WISTUNIX-jes

- de pivo's professionals zijn met licht, geluid en pionieren.
- de gidsen vrijdagmiddag een mutsen middag hadden in het centrum van Rotterdam
- iedereen druk bezig was met de voorbereidingen van het verjaardagsfeest van Abraracourcix (Bonte avond). De avond ook een knaller was!
- de verkenners zelf hun vlees op de barbecue hebben bereid
- we veel piano talent binnen de groep hebben



Lang zullen ze leven...

Tijdens het JMC-groepszomerkamp hadden we 5 jarigen. Marc, Boris, Jeroen, Kaey en natuurlijk het stamhoofd van de Galliërs. Abraracourcix werd 60 jaar, net zo oud als onze scoutinggroep dit jaar is geworden. Allen van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 15 juli 2006



Inpakken en...

Zaterdagochtend werd alles weer ingepakt en naar het centrale veld gebracht. Daar werd het zeer geslaagde JMC-jubileum groepszomerkamp afgesloten met het laten zakken van de vlag.

Iedereen kreeg vervolgens als aandenken een prachtig insigne. De laatste kampkrant en binnengekomen mailtjes werden uitgedeeld en iedereen werd erop gewezen om bij thuiskomst vooral even naar www.johnmccormick.nl te gaan voor de speciale kampsite met daarop alle kampkranten en de nodige foto's. Tot slot werd er nog een groepsfoto gemaakt.



Bedankt !!!

Naast alle bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners, vrijbuiters, explorers en pivo's willen we via deze weg zeker ook alle vrijwilligers die dit kamp mogelijk hebben gemaakt bedanken. Van het centrale organisatie team tot de programma commissie, het doeteam, de logistiek, de speltakleiding, het bestuur, de medewerkers, de kookstaf, de EHBO, team Campus LLoLLiX en de themafiguren.

En ook de beheerders en de kampstaf van Scout Centrum Rotterdam.



Cameramix en Fotografix.

In het nieuws

Het JMC-groepszomerkamp stond 3x in de Zoetermeerse weekbladen. Onderstaand krantenartikel stond woensdag 12 juli 2006 in het Streekblad.



De scouts van John McCormick zijn deze week te vinden in Capelle a/d IJssel.

FOTO: PR

Scouts op groots verjaardagskamp

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Scoutinggroep John McCormick bestaat dit jaar 60 jaar. Dit willen de scouts niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo werd er op 1 april al een groots jubileumfeest met reünie gehouden en is de scoutinggroep deze week met alle leden op zomerkamp. Het jubileumkamp met als thema Asterix en Obelix vindt in Capelle aan den IJssel plaats.

Alle scouts zijn druk bezig met het voorbereiden van een verjaardagsfeestje. Vrijdag wordt Abraracourcix, het stamhoofd van het Gallische dorpje waar Asterix en Obelix wonen, namelijk 60 jaar. Hij is degene die de scouts heeft uitgenodigd naar

zijn dorp te komen om dit heugelijke feit met de evenoude scoutinggroep te vieren.

De scouts logeren per speltak bij de themafiguren uit het verhaal. Zo kamperen de verkeners bijvoorbeeld bij Panoramix, de explorers bij Kostunrix en de kabouters bij Bellefleur. Afgelopen zondag werden de voorbereidingen van het grote feest flink verstoord door de komst van de Romeinen. Naast de voorbereidingen van het grote feest hebben de scouts heel wat activiteiten op het programma staan. Na het kamp en de zomervakantie start John McCormick met een nieuw seizoen en er is plek voor nieuwe leden en (bege)leiding.



Jubileumkamp John McCormick in het teken van Asterix en Obelix

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Scoutinggroep John McCormick bestaat 60 jaar. Dit willen de scouts niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo werd er op 1 april al een groots jubileumfeest met reünie gehouden en is de scoutinggroep op dit moment met alle leden op zomerkamp. Het jubileumkamp met als thema Asterix en Obelix vindt in Capelle aan den IJssel plaats.

Op Scout Centrum Rotterdam zijn de bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners, vrijbuiters, explorers, pivo's, leiding, bestuur en andere vrijwilligers bezig met de voorbereidingen van een groots verjaardagsfeest. Vrijdag wordt Abraracourcix, het stamhoofd van het Gallische dorpje waar Asterix en Obelix wonen, namelijk 60 jaar. Hij is degene die de scouts heeft uitgenodigd naar zijn dorp te komen om dit heugelijke feit met de even oude scoutinggroep te vieren.

De scouts logeren per speltak bij de themafiguren uit het verhaal. Zo kamperen de verkenners bijvoorbeeld bij Panoramix, de explorers bij Kostunrix en de kabouters bij Bellefleur. De jongste scouts, de bevers, maken het

kamp vanaf donderdag mee en logeren dan in de grote boerderij bij Idefix. Naast de voorbereidingen van het grote verjaardagsfeest hebben de scouts heel wat activiteiten op het programma staan. Zoals een hike, pionieren, vlotvaren, zwemmen, naar de ontdekhoek, kampvuur, sport en spel en een kookwedstrijd. Ook is Campus LLoLLiX op het terrein te vinden om even tot rust te komen tijdens de drukte in het kleine Gallische dorpje. Hier kan je onder andere kleuren, lezen, knuffelen met Idefix en het aai-everwijn. Voor de leiding heeft het ervaren team van Campus LLoLLiX een aantal kleine workshops over pedagogische thema's als 'Hoe geef ik een pluim?' of 'Pesten: van ongewenst naar gewenst gedrag'.

Tijdens het jubileumkamp zal er elke dag een kampkrant uitkomen, die ook op de website van de scoutinggroep te bekijken is. Dus wie wil weten hoe het afloopt kan een kijkje nemen op www.johnmccormick.nl.

Na het kamp en de zomervakantie start scoutinggroep John McCormick met een nieuw scoutingseizoen en is er plek voor nieuwe leden en (bege)leiding. ●

Het artikel hiernaast stond in Nieuwsblad Zoetermeer van donderdag 13 juli 2006.



Het jubileumkamp van John McCormick staat in het teken van Asterix en Obelix (Foto: PR).

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Scoutinggroep John McCormick bestaat 60 jaar. Dit willen de scouts niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo werd er op 1 april al een groots jubileumfeest met reünie gehouden en was de scoutinggroep afgelopen week met alle leden op zomerkamp. Het jubileumkamp met als thema Asterix en Obelix vond van 8 tot en met 15 juli plaats in Capelle aan den IJssel.

Op Scout Centrum Rotterdam waren de bevers (jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar), kabouters (meisjes van 7 tot 10 jaar), welpen (jongens van 7 tot 10 jaar), gidsen (meisjes van 10 tot 14 jaar), verkeners (jongens van 10 tot 14 jaar), vrijbuiters (jongens en meisjes van 9 tot en met 21 jaar met leer-, aandachts- en contactproblemen), explorers (jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar), pivo's (jongeren van 18 tot en met 23 jaar), leiding, bestuur en andere vrijwilligers bezig met de voorbereidingen van een groots verjaardagsfeest.

Op vrijdag werd Abraracourcix, het stamhoofd van het Gallische dorpje waar Asterix en Obelix wonen, namelijk 60 jaar. Hij was degene, die de scouts had uitgenodigd naar zijn dorp te komen om dit heugelijke feit met de even oude scoutinggroep te vieren.

De scouts logeerden per speltak bij de themafiguren uit het verhaal. Zo kampeerden de verkeners bijvoorbeeld bij Panoramix, de explorers bij Kostunrix en de kabouters bij Bellefleur. De jongste scouts, de bevers, maakten het kamp vanaf donderdag 13 juli mee en logeerden in de grote boerderij bij Idefix.

Verstoord

Op de zondag werden de voorbereidingen van het grote feest flink verstoord door de komst van de Romeinen. In de nachtelijke uren vielen de Romeinen het dorp binnen om het recept van de toverdrank, waarmee ze de Galliërs voor eens en altijd kunnen uitschakelen, te stelen. Omdat Panoramix het recept goed had verstopt, ontvoerden de Romeinen uiteindelijk het stamhoofd Abraracourcix.

De scouts lieten het er niet bij zitten en besloten er alles aan te gaan doen om Abraracourcix uit de handen van de Romeinen te bevrijden en het recept en de toverdrank veilig te stellen.

Naast de voorbereidingen van het

De tijd van Asterix en Obelix kwam tot leven tijdens het kamp van Scoutinggroep John McCormick (Foto: PR).

grote verjaardagsfeest hadden de scouts heel wat activiteiten op het programma staan. Zoals een hike, pionieren, vlotvaren, zwemmen, naar de ontdekhoeck, kampvuur, sport en spel, paintballen, shoppen in Rotterdam en een kookwedstrijd. Ook was Campus LLoLiX op het terrein te vinden om even tot rust te komen tijdens de drukte in het kleine Gallische dorpje. Hier kon je onder andere kleuren, lezen, knuffelen met Idefix en het aai-verzwijn. Voor de leiding had het ervaren team van Campus LLoLiX een aantal kleine workshops over pedagogische thema's als 'Hoe geef ik een pluim?' of 'Pesten: van ongewenst naar gewenst gedrag'.

Tijdens het jubileumkamp kwam er elke dag een kampkrant uit, die ook op de website van de scoutinggroep te bekijken is. Dus wie wil weten hoe het is afgelopen, neemt een kijkje op www.johnmccormick.nl.

Na de zomervakantie start Scoutinggroep John McCormick met een nieuw seizoen en na het overvliegfeest van zaterdag 30 september, is er weer plek voor nieuwe leden en (bege)leiding. Voor meer informatie kan men kijken op www.johnmccormick.nl. ●

Het artikel hiernaast stond na het zomerkamp in Nieuwsblad Zoetermeer.



Scoutinggroep John McCormick terug in de tijd op jubileumkamp



Een greep uit het gastenboek...



marsha 12:21 28-07-2006

Hallo allemaal

Volgens mij hebben jullie allemaal een geweldig kamp gehad. Het zag er in ieder geval erg leuk uit met veel activiteiten en de site over het kamp is ook erg leuk om te kijken. Zelfs al ben ik zelf niet mee geweest. Veel napret allemaal
groetjes Marsha



marvin welp 20:08 24-07-2006

het kamp was leuk:spring!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

Beppie Peters 15:41 24-07-2006

Aan mijn achternaam kunnen jullie wel zien dat ik (aangetrouwde) familie ben van de gebroeders Ed, Eric en Rob Peters uit de kookstaf. Hun moeder maakte mij attent op deze site. Wat heb ik net als zij ervan genoten. Helaas kon ik door mijn activiteiten rond de 4Daagse (die een 1Daagse werd) vandaag pas op mijn gemak kijken. Mijn grote complimenten voor de schitterende site en voor het fantastisch georganiseerde jubileumkamp. Je zult maar scout zijn bij de John McCormickgroep. Dat is boffen hoor. Zelf was ik ooit kaboutertje gids en gidsenleidster. En de kampen waren altijd hoogtepunten. Nu nog denk ik daar met veel plezier aan terug. Maar zo'n jubileumkamp als dat van jullie had ik ook wel eens willen meemaken. Geniet maar fijn na van al die mooie herinneringen en bij deze een enorme pluim op de hoed van alle medewerkers.

Hartelijke Groeten uit Nijmegen van Beppie Peters van Santen en veel groetjes aan Ed en Nathalie en Kaey

Gertjan 16:48 21-07-2006

Zeker, dat het gezellig was :-)) absoluut!

Volgend jaar iig hetzelfde zonnige weer zou ook super zijn.

En... ping en pong spelen ping < > pong met de ping Pong bal!

(die houden we erin :-)) Gertjan



Ashley 10:57 20-07-2006

heeyheey,, kamp is voorbij en iedereen is een beetje uitgerust denk ik

nouja, k in iedergeval wel

het was supper gesellig,,

doegdoeg(K) -xXx- ashley (gidsen)

Jolanda en Mariska 00:12 13-07-2006

Hallo Michael. Volgens ons hebben jullie het erg naar je zin, dat zien we op de foto's. Leuk hoor om het zo te kunnen volgen. Nog veel plezier de komende dagen. Groetjes en een dikke kus. Mama en Mariska

Karin van de Sande 23:15 12-07-2006

Volgens de foto's en kampkrant hebben jullie het allemaal heel erg naar jullie zin. Het weer doet ook z'n best. JMC heel leuk dat je het op deze manier zo goed kan volgen. Jamie Lee en Mandy nog heel veel plezier met z'n allen de rest van de dagen en tot zaterdag. Groetjes Karin

Eric en Martina 21:47 12-07-2006

Gaaf kamp!!!! Volgens mij hebben jullie het reuze naar de zin.

Het weer wordt alleen maar mooier dus nog heel veel plezier de komende dagen. Ik heb het blaadje met het adres en vooral DE [b]OPHAALTIJD per ongeluk weggegooid. Dus hopelijk zijn we zaterdag niet te laat. Kusjes aan Michael !!! ook van Mariska!!!

lindsay matze 20:05 12-07-2006

hai schat, alles goed? heb je het nog naar je zin? nou nog veel plezier en tot zaterdag. dikke kus xxxxxx!!!papa



tamara 18:05 12-07-2006

hallo allemaal..gave site met leuke foto s..ik wil graag de groetjes doen aan iedereen en in het speciaal voor felicia (gidsen) groetjes van tamara en een poot van charly

Bep de Kok 09:41 12-07-2006

Ik wil graag mijn kleindochter Melanie de Kok de groetjes doen en Jet uit de keuken en Martijn. Het weer is toppie. Nog fijne dagen en voor melanie een knuffel.

Hanny en Eric-Jan 09:04 12-07-2006

Hoi scouts, en vooral Floor,

Geweldig die foto's. Jullie hebben duidelijk veel plezier, kinderen EN leiding.

Fijn dat we het vanaf deze saaië buitenwereld toch kunnen volgen.

Groetjes, Hanny en Eric-Jan van Daatselaar

Sissi en Ron 21:21 11-07-2006

Hallo allemaal, Volgens ons hebben jullie echt een supergeweldige week!

Leuk om het van huis uit te kunnen volgengs, zo zijn we er ook een beetje bij.

Onze complimenten voor de webmaster: SUPERSITE!
Groetjes en nog veel plezier de rest van de week.
Sissi en Ron



Carola en Rob 19:51 11-07-2006

Hallo allemaal, Leuk zo het kamp te kunnen volgen. Wij hier in zoetermeer genieten op die manier ook mee!!!! Tot Zaterdag
De Groetjes aan Marvin Ferwerda(welpen) en Claudia Ferwerda(Exploires)

Liesbeth Keijnemans 16:45 11-07-2006

Hallo allemaal, wij vinden het enorm leuk om de avonturen te zien die jullie allemaal meemaken, spannend! De foto's zijn prachtig en wij genieten mee!
Tot zaterdag en de complimenten voor de webmaster(s).
Geweldig site!

Mariska Luiten 16:39 11-07-2006

Hoi Luitjes als ik zo de foto's bekijk hebben jullie enorm veeeel plezier maar daar hebben wij vooraf ook niet aangetwijfeld...
Zwemmen, vlot varen pannenkoeken eten allemaal even geweldig...
Nog veel plezier en tot zaterdag.. PS Geweldige site JMC: ga zo door!!!

Mars & Es 10:14 11-07-2006

Veel plezier daar in het Gallische dorp. En jullie weten toch wel dat het ALTIJD eindig met een feest en een SUPER GEVULDE dis.

Irma en Joop 23:03 09-07-2006

Heel fijn en leuk om al jullie belevenissen te zien. Het ziet er allemaal erg gezellig uit. Veel plezier nog en we zullen elke dag even kijken.
Irma en Joop

Roel en Sylvia 18:22 09-07-2006

Dit is ons eerste bezoek aan de site maar zeker niet het laatste!
Als ouder heb je de mogelijkheid om een beetje bij je kamperende kind(eren) te zijn en dat geeft best rust. Een héél leuke site, ga zo door!
Roel en Sylvia

Robert en Marly 15:00 09-07-2006

Wat een vreselijk leuke site.... Heel leuk om nu al foto's en verslagen van de kampactiviteiten te kunnen bekijken.
Onze complimenten.
Robert de Marly de Kok



SUDOKID

**



1



2



3



4



5



6

De vakantie

Ik ben naar Italië geweest op vakantie, het was heel mooi weer! Ik ben ook naar heel veel dorpjes geweest en het strand en zwembad. We zijn ook wezen raften, we mochten met 2'n zessen in een boot, dus: Mijn vader en moeder, Kristien, Karlijn, Noortje en ik zelf. We hadden meer dan 10 vakantieviëndinnen, dus dat was wel leuk. Na 2 weken gingen we weer naar huis.

De laatste week was het ook huttenbouw, ik zat met 7 andere kinderen in een hut. Ik heb ook meegedaan met de survival en polderbaggertocht. We mochten ook in de hut slapen, maar dat mag alleen donderdag. Op vrijdag werd al het hout van de hut verbrandt! Ik heb een heéééééle leuke vakantie gehad!!!

Annelot ☘



Inge

ik heb de grootste dam ter wereld gezien.

ik ben in ghana geweest.

ghana

en ik ben in mole netsjokol park geweest

ik heb veel dingen gezien

Mole netsjokol park



Ik ging op vakantie naar Frankrijk.

Ik heb heel veel gezwommen (elke dag) en heel veel vrienden gemaakt. We zijn ook wezen midjet-golven.

En nog veel meer (te veel).

Over kamp

Ik ben op kamp geweest met de kaboaters

Het thema was astra & oblix.

Elke groep sliep op een ander veld.

We hebben veel spelletjes gedaan en we zijn ook wezen zwemmen en naar de ontdek-hoek geweest.

Daar kon je aardappels bakken en zeep maken

En nog heel veel meer.

Liefs xxx Melanie.



~~halla ik ben kass~~
ik ben op vakantie in italie geweest.
in de dolomite. op een kamping met baby poezen.

en ik ben in een kabelbaan geweest.
en het was heel leuk

En we waren met zeventien
doei!!!!!!!



Herro
van
de
kabouters

Mijn vakantie belevenis

In de vakantie ben ik naar camp geweest.

Daar moesten we in tenten slapen. We hadden een driekken en een rustige tent. Ik sliep in de rustige tent samen met nog een paar anderen meisjes van scouting. Een week na scoutingcamp zijn we naar Italië geweest. Daar hadden we een staven carvers aan het lago-magaz. Daar hebben we zelfs in gezwommen. Ook zijn we met een waterfiets op het water geweest. We hebben een hele leuke vakantie gehad.



Ik ben op kamp geweest. En er worden gijg...

En ik vond het heel leuk.

Waar al de knop om op te schromden.

Ik vond het ook heel leuk in de tent.

En het ging over Asterix en Obelix.

En het was heel leuk want Asterix had een broek die wel een halve meter van zijn lichaam was.

Maar volgens mij was dat alomere om dik te lijken.

En Obelix was heel dun.

En de plaats was capelaard Ypel!



ik ben op kamp geweest.

het was heel leuk.

het thema was asteroid en obelisk.

elke groep had zijn eigen veld(10) waar de tenten stonden.

we hebben heel veel spelletjes gedaan.

we zijn ook naar het zwembad geweest en we hebben heel veel gewonnen.

en we zijn naar de ontdektoek geweest.

daar kon je heel veel dingen doen.

we gingen in groepjes.

ik heb met mijn groepje chips gebakken, een dan gebakwt, foto's gemaakt,

lepeltjes gemaakt, een reepje gemaakt en op de "kribberbaan" gespeelt.

en we hebben pannenkoektaart gegeten.

toen zijn we weer terug gegaan met de metro (heen ook).

er was ook samyrus lullik.

daar kon je leuke dingen doen en je kon aan een laag touw hangen.

XX SASKIA



Maai ik ben Lydia Dijkshoorn.

Ik ben op scoutingcamp geweest en nieuwe mensen ontmoet, en bas was ook ommegek. Is noemde hem zo maar hij was een romijn. en heel lief ook, en we waren in een boot in de eijel. en toen in de afont was de nederlandse Robbie wiljens er toen was hij te lopen om te pedalen met maaike en ik kabin een bootje en zag hem en gilde Robby wiljens en we slaapten in een tent. groetjes Lydia XXX



Wij hebben een leuke vakantie gehad. Want we zijn naar Spanje geweest.

We zijn met een boot op de zee geweest en toen zag ik een dolfijn spelen water met mijn snorkel op.

Het had een klein beetje gezegens. Dat vond ik niet leuk toen ik in het zwembad zat, want ik moest niet het zwembad.

We zijn ook langs een boerderij geweest, en daar boekte ik een paar bund.

Het



spanje

Ik ging mee op kamp met de kabouters.

Het ging over Asterix en Obelix.

We gingen met de hele jmc, want we bestonden 60 jaar.

En het was er heel leuk.

Want we deden veel leuk dingen.

Zoals spelletjes en nog veel meer dingen.

We gingen een nacht stuvdagt doen, en toen hadden we de gouden sikkel gevonden.

We gingen waren met lotjes.

En we hadden ook een campus lollix, en daar kan je van alles doen.

Je had daar een vloed.

En nog veel meer dingen.

Denise



Hoi ik ben Lindsay Matze.
Ik ben op scouting kamp geweest.

Ik ben op scouting kamp geweest het was heel leuk
En we hebben een boot gekocht een sloep een waterstoep.

Het is heel leuk. En denise ging mee varen en we gingen
achter de boot hangen met een band. Maar denise
ging er gelijk in springen. Maar het was heel boeiend.

Groetjes LINDSAY



Ik ging mee met jmc op kamp en het thema was van
Asterix en Obelix en we gingen met ze vromen
het vlot en toen moesten er twee naar
de rivier en toen we terug waren en
moesten we door het water lopen
en we zijn ook nog in een boot
gevoerd en toen moesten we boeien
en we gaven een wetstest doen



GALLISCH BUFFET



VOORGERECHT

- bouillabaisse
- met brood en boter



BUFFET

- platvis (scholfilet)
- saté
- gegrilde beenham
- haantjes
- entrecôte



- kipsalade
- roerbakgroenten
- Waldorfsalade
- vers fruit
- breekbrood
- gratineerde aardappelen

- kruidenboter, knoflooksaus en cocktailsaus
- witte koolsalade
- gemengde rauwkostsalade
- steelkarbonades
- drumsticks
- kaas
- vloerbrood
- speenvarken



ADVERTENTIES

Heeft u óók iets te vieren?!

WIJ KUNNEN VOOR U VERZORGEN:

Party's, recepties en evenementen, ongeacht het aantal personen, met of zonder catering. Ons ervaren personeel zorgt voor een uitstekende service en begeleiding van uw party/evenement.

Oók voor verhuur van o.a. buffetten, pompen voor bier en/of frisdranken en glaswerk kunt u bij ons terecht.

Informeer geheel vrijblijvend.



Tevens adres voor: **feest- en relatie-geschenken**, van groot tot klein.

U HEEFT RUIME KEUZE UIT:

80 biersoorten, 500 wijnen, 25 gerenommeerde cognacmerken en 100 van de beste whisk(e)ysorten.

ÓÓK LEVEREN WIJ AAN:

kantines, instellingen, verenigingen en horeca



DRANKENHANDEL
WIJHANDEL / CATERING
Boonekamp

ZOETERMEER
Dorpsstraat 130
Tel. (079) 316 38 02

LEIDEN (Groothandel)
Amphoraweg 12
Tel. (071) 576 30 00

TEGELZETTERS
BEDRIJF
KENDO

SHOWROOM VOOR
WAND- EN VLOERTEGELS
EN SANITAIR

Plesmanstraat 3
2722 MV Zoetermeer
(wijk 22, bij Fokkerstraat)
Tel. (079) 316 97 44

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. Op maandag zijn wij gesloten.

TE KOOP

De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde,
JMC T-shirts.



Ze zijn er in de maten 128/140, 152, M, L, en XL.

Een goede kwaliteit voor maar 7 euro.

Bestellen kan via de speltakleiding.

BESTUUR + MEDEWERKERS

Voorzitter groeps- en stichtingbestuur

Hermen van Dalen 079-3217227

bestuur@johnmccormick.nl

Secretaris groeps- en stichtingbestuur

Henk van Es 06-14895461

esvanh@hotmail.com

Penningmeester groeps- en stichtingbestuur

Kees Boerkamp 079-3618882

fesamaji@wanadoo.nl

Coördinator & leden team groepsactiviteiten

Eric van der Niet 071-3616108

vdniet@wanadoo.nl

Marc van Dinter 06-28066646

marcvandinter@wanadoo.nl

Mark Nicolai 079-3313036

mark.nicolai@numico.com

Natasja Schotel 079-3516498

n.schotel@wanadoo.nl

Paul de Vreede 015-3697683

pdevreede@wxs.nl

Groepsbegeleider

VACANT

Ledenadministratie en wachtlijstinformatie

Cor van Rijn 010-5115957

ledenadministratie@johnmccormick.nl

Beheerder groepsdassen en insignes

René van Alderen 079-3163966

rene@ganesha2.demon.nl

Notulist bestuursvergadering / groepsraad

José van der Heyden 079-3436885

josecm58@hotmail.com

Materiaalbeheerders

Koos Gouweleeuw 079-3316716

Dennis Bosman 06-51043037

Beheerder clubhuis de Chute

???

Verhuurder clubhuis de Chute

Paul van Strien 079-3437923 (18-21u)

verhuur@johnmccormick.nl

Technische commissie Clubhuis de Chute

Rokus Akkermans 079-3421999

Webmaster en PR-medewerker

Edwin Albers 010-4232740

webmaster@johnmccormick.nl

Medewerkers

Jacques Bosman 079-163447

hansvanleeuwen@zonnet.nl

Hans van Leeuwen 079-3413877

kaey99nick98@yahoo.co.uk

Ed Peters 0182-521637

henk.akkermans@planet.nl

Henk Akkermans 079-3416662

Wilfred Lachman 030-6064198

rwlachman@zonnet.nl

Marian Kerklaan 06-49924304

marian.k@12move.nl



Clubhuis - hier bel je naar toe wanneer je niet kunt!

De Chute 079-3310442

Bevers - Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar - Zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur

Jacqueline Amiabel 06-27077977 bevers@johnmccormick.nl

VACANT

VACANT

Kabouters - Meisjes van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur

Maaïke Hanou * 06-10484642 kabouters@johnmccormick.nl

Sietske Stahlecker 079-3165663 sietsje@wanadoo.nl

Eric van der Niet 071-3616108 vdriet@wanadoo.nl

Debby Neuteboom 079-3620626 frits.neuteboom@wanadoo.nl

Welpen - Jongens van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur

Martha Spruit * 079-3314900 marthaspruit@tiscali.nl

Niels Christiaans welpen@johnmccormick.nl

VACANT

Vrijbuiters - Jongens en meisjes vanaf 9 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur

Henk van Es * 06-14895461 esvanh@hotmail.com

Dennis Bosman 06-51043037

Tineke van der Bent 0174 -310801 vrijbuiters@johnmccormick.nl

Adviseur:

Arnold van Doorn 079-3614662 avandoorn@wanadoo.nl

Gidsen - Meisjes van 10 tot 14 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur

John Hogebrug * 079-3162452 gidsen@johnmccormick.nl

Gertjan Feijten gidsen@johnmccormick.nl

VACANT

Verkenners - Jongens van 10 tot 14 jaar - Donderdag van 18:30 tot 20:30 uur

Martijn Brus * 079-3410178 martijn_brus@hotmail.com

René van Aalderen 079-3163966 verkenners@johnmccormick.nl

Vincent Brus 079-3612828 vincentbrus@hotmail.com

Daan van Steveninck

Explorers - Jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar - Vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur

Alwin Akkermans * 079-3160729 alwinakkermans@wanadoo.nl

Jaco Gouweleeuw 06-48068217

Femke Akkermans 015-3805898 femke-koen@wanadoo.nl

Tanya van Dinter 079-3190925 tanyavandinter@hotmail.com

Pivo's - Jongeren van 18 t/m 23 jaar - Dinsdag van 19:30 tot 21:30 uur

Bas Altena 030-2422330 altena_lady@hotmail.com

(voorzitter Pivo's)

De vetgedrukte namen met een sterretje erachter zijn de teamleiders