



**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

Nieuw bericht

Aan: José van der Heijden

Hallo José, welkom bij de 12e JMC Vrijwilligers Chat. Wat doe jij bij Scouting JMC?

Ik ben lid van het Doeteam.

Hoelang bij Scouting?

In november 1967 ben ik geïnstalleerd als kabouterdje, dus 48 jaar. En daarvan nu 32 jaar bij Scouting JMC.

Hoe ben je bij JMC beland?

Ik was nog net niet verhuisd naar Zoetermeer, toen ik bij mijn ouders op bezoek was. Op dat moment werd er Heitje voor een Karweitje gelopen. Nadat mijn moeder open had gedaan riep ze me naar de deur. Daar kwam ik in gesprek met Trudy Slotboom en dat was mijn 1e kennismaking met JMC. Nadat ik het seizoen bij mijn oude groep had afgesloten, ben ik leiding bij de padvindsters geworden.

Wat heb je in al die jaren bij JMC gedaan?

In 1983 begonnen bij de, toen nog, padvindsters, na anderhalf jaar overgestapt naar de welpen, in 1992 de esta's opgestart samen met Ellen Haans, in 1998 terug naar de gidsen waar ik na anderhalf jaar stopte en in september 2000 gevraagd om notulist te worden en uiteindelijk in het doeteam beland.

Had je een scoutingnaam?

José van der Hei...

De enigen die ik me nog kan herinneren is Hèllon bij de padvindsters en Baloe bij de welpen.

Scouting is...

Heel veel plezier, leuke vriendschappen en contacten, maar vooral grensverleggend...

Wat maakt JMC de (leuke) vereniging die hij is?

De contacten, de sfeer, de schouders eronder bij activiteiten.

Wat vind je van clubhuis De Chute?

Leuk clubgebouw waar qua aankleding best nog wel wat mag veranderen.

Wat vind je van het Van Tuylpark?

Is niet meer wat het was. Speltakken blijven nu vooral om de Chute heen hangen met activiteiten.

Wat vind je van onze site?

Ja, overzichtelijk...kijk er niet al te vaak op, maar zo af en toe is het wel leuk om al die verhalen te lezen.

Wat vind je van de JMC Facebook, Twitter, Youtube en App?

haha, ik wist niet eens dat die er was.... Maar ik heb de app geïnstalleerd op mijn mobiel en wat ik er van heb gezien, nodigt het wel uit tot verder kijken dan alleen de 1<sup>e</sup> pagina

José van der Hei...

Vrijwilligerswerk is?

Gaan we hier een discussie houden over vrijwilligerswerk en hobby. Scouting is géén vrijwilligerswerk, maar een hobby.

Waarom ben je leiding geworden?

Als 15 jarige was ik al een jaar langer gids geweest, omdat er in mijn groep geen doorgroei was naar de sherpa's, omdat die speltak net het jaar daarvoor was opgeheven. Eigenlijk wilde ik nog niet stoppen, maar had al wel aangegeven dat ik na het kamp niet meer terug kwam, omdat het leeftijdsverschil toch wel erg groot werd. Toen hebben ze gevraagd of ik leiding bij de kabouters wilde worden... TJA...Ik heb er geen seconde over na hoeven denken.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Ja, via Humanitas begeleid ik gezinnen met kinderen jonger dan 7 jaar die wat extra ondersteuning nodig hebben op elk denkbaar mogelijk gebied, zoals nu een alleenstaande ouder hulp bieden bij het opvoeden van haar kinderen, of alleen maar een luisterend oor bieden.

Zie je jezelf over 5 jaar nog steeds als vrijwilliger?

Geen idee...Ik heb al eens gezegd, dat als mijn jongste van scouting afgaat, dan stop ik er ook mee, maar ik geloof niet dat ze me willen laten gaan....dus ik zie wel hoe het gaat lopen.





**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

José van der Hei...

**Wat is je leukste herinnering aan scouting, wat blijft je altijd bij?**

Een Tijdens "Het Grote Koffermysterie" kamp hadden we een moment dat een prinses wakker gekust moest worden door de prins. 1 mannelijke leiding bij ons, die een beetje apart was. Dus de prinses lag opgebaard op een paar tafels, echt helemaal perfect en dan die prins die haar wakker moest kussen. De rest van de leiding vroeg zich af hoe hij dat zou gaan doen en we hebben dubbel gelegen van het lachen zoals hij dat oploste.... In diezelfde week zat hij als zeemeermin met een gouden staart en een niet bepaald gespierd en spierwit bovenlijf voor de ingang van een zwembad/wat redelijk druk bezocht werd..... Hylarisch gewoon...

**Leukste kampthema?**

Disneythema...verschillende Disney figuren die langskwamen en met hun kwaliteiten de oplossing boden voor de problemen waar de esta's mee te maken hadden. Ook het thema wat het minst tot zijn recht is gekomen... bloedhete zomer, een gebouw wat de warmte veel te goed vast hield, lek gestoken door de muggen, kinderen die te moe waren door slaapgebrek van de hitte en themafiguren die zo kort mogelijk in kostuum wilden blijven lopen, want het was gewoon veel te heet om iets aan te trekken, laat staan een kostuum, schmink die niet bleef zitten door het zweet op je gezicht enz. enz. enz.

José van der Hei...

**Hoeveel kampen heb je meegemaakt?**

Ik denk alles bij elkaar toch wel een stuk of 44. Mijn 1e kampen als kabouter / gids waren achtereenvolgens in Moergestel '68, Esbeek '69, Esbeek '70, Teteringen '71, Haarle '72, Haarle '73 en toen wist ik het niet meer en mijn laatste kampen zijn als kookstaf geweest bij de vrijbuiters in Austerlitz '12 en Ommen '13.

**Leukste activiteit?**

Volksdansen....bij mijn oude groep was het activiteit nr. 1 tijdens kamp. Wanneer we na een lange dag strompelend terug kwamen op de boerderij, was het eerste wat we deden sokken en schoenen uit, een teil ijskoud water pakken en onze voeten in dat ijskoude water stoppen, afdrogen, sokken en schoenen aan en terwijl de leiding aan het koken was, stonden wij de ene volksdans na de andere te dansen.

**Kampvuurlied?**

Het zeeroverslied...

**Kampvuurhapje?**

Marshmallows en appel met rozijnen, kaneel en suiker

**Hobby's?**

Scouting met stip op 1.... mandala tekenen, dromenvangers maken, knutselen, lezen, films kijken.

José van der Hei...

**Spel?**

Ik heb ooit eens tijdens een kamp een smokkelspel gedaan. Totaal anders dan de smokkelspelen die er nu gedaan worden, maar dat was onwijs leuk.....helaas weet ik niet meer hoe dat precies ging.....

**Sport?**

Turnen

**Muziek?**

Van alles wat, zolang het maar gezellige muziek is.

**Zanger/zangeres/groep?**

BZN...helaas bestaat deze groep niet meer, maar de muziek blijft heerlijk om naar te luisteren en vooral om mee te zingen.

**Tv-programma?**

Woonprogramma's

**Presentator / presentatrice?**

Viktor Brand, de energie van die man die spat ervan af.....

**Radio?**

Die heeft het opgegeven, dus luister ik geen radio meer....

**Idool?**

Wayne Dyer

**Boek / tijdschrift?**

Spiegelbeeld

**Film?**

What dream may come, The Shift...





**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

José van der Hei...

Acteur / actrice? Viggo Mortensen

Website? So Chicken

App? Whatsapp

Drank? Rode wijn

Dier? Parkiet

Bloem/plant? Gladiool

Vakantieland? Aruba

Slechtste eigenschap? Teveel dingen tegelijk willen doen.

Beste eigenschap?

Sta altijd voor iedereen klaar om te helpen.

Stomste schoolvak?

Maatschappijleer....  
Nooit begrepen wat daar het nut van is geweest.

Leukste schoolvak? Gym

Vieste eten? Lof

Lekkerste eten?

Gebakken aardappeltjes, kip, doperwt en appelmoes....mmmm

Schoenmaat? 38/39

Geluksgetal? 5

Kleur? Blauw

José van der Hei...

Snurk je? Ja

Stopwoordje? Ja dus, en dan...

Grootste wens?

Ooit nog eens een cruise kunnen maken.

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?

Grote schaal met chocolade ijs, advocaat en slagroom eroverheen.

Verzin een vraag voor de volgende.

Als je terug zou mogen gaan in de tijd, wat zou je jezelf dan voor advies meegeven.

Waarom raad je mensen Scouting aan?

Je leert spelenderwijs dat je d.m.v. samenwerking meer voor elkaar kunt krijgen, maar ook dat je mag zijn wie je bent.

Heb je tot slot nog foto's van een leuke activiteit of bijzondere gebeurtenis bij de Scouting?

Dit was samen met Dennis en Henriette tijdens mijn laatste kamp als kookstaf mee met de vrijbuiters.



José van der Hei...

Als indiaan op bezoek bij de gidsen in Halsteren.



De Romeinen in Austerlitz op bezoek.



Ik bleef niet droog tijdens het overvliegen van de esta's naar de gidsen.



Thx José!