



**JMC**

# Vrijwilligers Chat



**Scouting**

Nieuw bericht + ⚙️ ✕

Aan: Olav Wirtz ✕

Hallo Olav, welkom bij de 17<sup>e</sup> JMC Vrijwilligers Chat. Hoelang zit jij al bij Scouting?

Nog niet lang genoeg!

Wat doe jij bij Scouting JMC?



Binnen JMC is mijn officiële rol die van coördinator groepsactiviteiten en daarmee ben ik ook bestuurslid. Naast deze rol doe ik nog meer binnen JMC, zo ben ik samen met Stefan Visser ook kookstaf bij de Welpen, spring ik bij als bijvoorbeeld thema figuur bij de jongste speltakken en doe ik hand en spandiensten tijdens groepsactiviteiten.

Hoelang bij JMC?

Vanaf 1978 t/m 1998 en van 2010 – heden, dus reken maar uit :-)

Hoe ben je bij JMC beland?

Mijn vader had zelf vroeger bij de scouting gezeten en toen een vriendje van mij bij John McCormick zat, leek het mijn ouders ook leuk voor mij.

Wat heb je in al die jaren bij JMC gedaan?

Welpen, verkenners, rowans/ sherpa's, pivo's, stam, kampleiding welpen, leiding en later teamleider bij de senior scouts doe-team lid, kookstaf welpen, coördinator groepsactiviteiten en bestuurslid en tussendoor nog een poging gedaan om wat

Olav Wirtz + 📹 📞 ⚙️ ✕

aan praktijkbegeleiding te doen en verder ben ik een manusje van alles.

Scoutingnaam?

Ik heb diverse namen (gehad) in de afgelopen jaren bij JMC: Kokkie 2.1, Koning Urbanus en Koning Hotemetoot

Scouting is...

Een fantastische wereldwijde organisatie waarbij we samen met elkaar de kinderen een leuke, actieve, spannende en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden waarin ze allerlei zaken leren die hen in het verdere leven verder kunnen helpen.

Waarom zou je mensen scouting aanraden?

Als ik om me heen kijk zie ik een maatschappij die verruwt en waarin mensen steeds individualistischer worden, een wereld die steeds verder uitgebouwd wordt en steeds meer natuur verdwijnt en waar er steeds minder plek is voor kinderen om samen veilig te kunnen spelen en de wereld te ontdekken. Ik ben van mening dat wij binnen Scouting juist dat kunnen bieden; een veilige plek waar kinderen gelijkwaardig zijn, waar ze leren om samen te werken, waar ze uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en om daar zelfvertrouwen uit op te bouwen.

Waarom heeft scouting nog toekomst?

Olav Wirtz + 📹 📞 ⚙️ ✕

Omdat wat we de kinderen proberen mee te geven eigenlijk tijdloos is. Als scouting zich blijft aanpassen aan de tijd, maar wel vast blijft houden aan de principes zoals die vast liggen in de scouting wet en de belofte, denk ik dat er altijd behoefte blijft aan scouting.

Wat maakt JMC de (leuke) vereniging die hij is?

Omdat als ik zie wat we met elkaar allemaal voor elkaar krijgen, soms met minimale middelen of met een minimum aan vrijwilligers en als ik dan zie hoe onwijs geweldig de kinderen het vinden en wat voor een geweldige tijd ze hebben, dan straal ik van binnen. Dan ben ik zo onwijs trots op ons cluppie!

Wat vind je van clubhuis De Chute?

Een mooi clubhuis op een mooie locatie, alleen moet er wel een en ander aan opgeknapt en verbeterd worden. Met het nieuwe achter terrein en nieuwe kampvuurkuil hebben we een mooie eerste aanzet gemaakt, nu verder met de Chute zelf.

Wat vind je van het Van Tuylpark?

Tsja... zoals mijn voorganger Stefan Visser ook al zei... het was een mooi park. Ik vind het erg jammer dat het grootste deel van het park opgeofferd is voor commercie, zeker nu die commercie weer snel op zijn gat lag.





**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

Olav Wirtz

Wat vind je van onze site?

Fantastisch hoe Edwin die steeds vol overgave blijft bijhouden! Ook de nieuwe verhuurmodule die samen met Robert-Jan is gemaakt is ook een mooie verbetering!

Wat vind je van de JMC Facebook, Twitter, Youtube en App?

Eerlijk gezegd gebruik ik geen Twitter of app. YouTube gebruik ik alleen als er vanaf Facebook naar verwezen wordt evenals Flickr. Facebook blijft een verbazing wekkend medium. Ik hoop dat je Flickr blijft aanvullen zo wordt het mooi een visueel archief van JMC voor de toekomst!

Vrijwilligerswerk is?

Een hobby waar je veel voldoening van kan krijgen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?

Omdat scouting me bleef en blijft trekken. Het samen zijn, samenwerken, de uitdagende activiteiten en om de kinderen van nu eenzelfde leuke tijd te geven als ik heb gehad.

Zie je jezelf over 5 jaar nog steeds als vrijwilliger?

Ja hoor! Graag zelfs! Of dat in al mijn huidige rollen is of in een andere rol is mij om het even, maar ik wil mij wel blijven inzetten voor Scouting John McCormick.

Olav Wirtz

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Ja, naast scouting doe ik ook toneel met verstandelijk gehandicapten op een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Nieuwveen. Daar bouw ik aan de decor stukken, help ik elk jaar met het schrijven van het toneelstuk dat we gaan spelen en speel ik zelf ook vaak mee in een kleine bijrol. Ook help ik Sinterklaas als hij met zijn pieten de instelling bezoekt. Ik zorg dan voor het licht en de muziek waarop de kinderen en de pieten kunnen dansen.

Wat is je leukste herinnering aan scouting, wat blijft je altijd bij?

Pfff daar vraag je wat, ik heb zoveel leuke herinneringen dat ik niet iets specifiek kan aanwijzen als 'mijn leukste herinnering'. Maar wat mij altijd bij blijft is de trots, de trots om wat wij toch steeds weer met elkaar voor elkaar krijgen, de trots die ik voel als ik kinderen zie genieten en zich uitleven. Dat is waar ik het voor doe, dat is de herinnering die mij altijd bij zou blijven.

Hoeveel kampen heb je meegemaakt?

Oei daar vraag je wat... Als je het alleen over de zomerkampen hebt zullen het er om en nabij de 30 zijn. Maar ik kan ze bijlange na niet allemaal meer opnoemen.

Leukste kampthema?

Olav Wirtz

Ik moet zeggen dat ik het thema van het groepskamp van 2011 erg leuk vond. Elke speltak kon er met wat fantasie wel iets mee. Maar ook de Haarlem Jamborette die ik als 13 jarig verkennertje in 1983 bijwoonde was een onvergetelijke ervaring. Mijn interesse voor zeevissen is daar gewekt doordat dat een van de activiteiten was die ik daar heb gedaan.

Leukste kampvuurlied? Julia

Lekkerste Kampvuurhapje?

Bananenboot (banaan met chocolade in de aluminium folie in de hete as)... alhoewel... ananas met ontbijtspek is ook erg lekker.

Hobby's

Als ik naast de scouting en het toneel nog wat tijd over heb, dan gooi ik nog wel eens een hengel uit in zee vanaf het strand of de pieren of vanaf een boot op de Noordzee, de Grevelingen of op de Oosterschelde.

Spel? Party & Co

Sport? Fitness en zeevissen

Leukste activiteit?

De JOTA omdat heel veel activiteitengebieden samen komen. Het samenwerken, het internationale, samenleving, techniek, sport en spel, alles wordt gecombineerd.





**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

Olav Wirtz

Muziek? Southern Rock / Classic Rock

Zanger/zangeres/groep?

SwampDaWamp (Zoek maar eens op youtube naar Swampdawamp – Rock this country).

Tv-programma? De slimste mens

Presentator/presentatrice?

Floortje Dessing

Radio? Radio 1

Idool? Als je met idool bedoeld 'je grote voorbeeld' dan is dat mijn vader.

Boek / tijdschrift?

Umerto Eco – In de naam van de Roos.

Schrijver? Stephen King

Film?

Ik heb niet echt een favoriete film of serie. Ik kijk de laatste tijd regelmatig op Netflix.

Acteur/actrice?

Sean Connery / Morgan Freeman.

Website? Nu.nl

App? Facebook

Drank? Bier

Olav Wirtz

Dier? Hond

Bloem/plant? Tulpen

Vakantieland?

Mexico voor de cultuur, het lekkere eten en de warmte en Australië voor familie bezoeken.

Slechtste eigenschap?

Dat ik eten te lekker vind.

Beste eigenschap? Geduld

Stomste schoolvak? Duits

Leukste schoolvak? Biologie.

Vieste eten? Tuinbonen.

Lekkerste eten? Pizza

Schoenmaat? 43 / 44

Geluksgetal? Heb ik niet

Kleur? Blauw

Snurk je?

De kettingzaag van de houthakker is er niets bij.

Stopwoordje? Ehm..

Olav Wirtz

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?

Loempia speciaal met pindasaus (wel die van Wijko)

Grootste wens?

Die is te persoonlijk voor hier. Maar in navolging van Lord Baden Powell zou ik graag willen dat we met elkaar de wereld wat mooier achter laten dan dat we hem hebben aangetroffen en niet alleen in materiële zin.

Heb je een vraag voor de volgende JMC-Vrijwilligers Chat?

"Wat is volgens jou een mooie uitdaging voor JMC voor het komende jaar?"

Heb je tot slot nog foto's van een leuke activiteit of bijzondere gebeurtenis bij de Scouting?



01.Welp – Dit was mijn eerste kamp als welp, in een lege koeienstal bij een boer. Als ontbijt kregen we Brinta en thee. Na het ontbijt was het loten wie de pan mocht uitlikken!





**JMC**

**Vrijwilligers Chat**



**Scouting**

Olav Wirtz



02. Verkenner – Dit was tijdens de Haarlem Jamborette. Van onze Deense burens leerden we lasso draaien, om jezelf heen.



03. Rowans – Na een dag trektocht kapot zijn, een slaapplek zoeken en dan terecht komen in de hooischaar van een boer in de Ardennen. Dit zijn de momenten die je bij blijven en waarom scouting mij altijd is blijven trekken.



Olav Wirtz

04. Koning en koningin – Een geweldig thema en ook leuk uitgewerkt tijdens het JMC-Jubileumkamp in 2011 in het Belgische Kasterlee. Ik was er trots op om dit te mogen doen.



05. Dodenherdenking – Een van de zaken waar wij als John McCormick ontzettend trots op mogen zijn. Dat wij jaar na jaar deze eer mogen vervullen. Elk jaar ben ik weer vervuld van trots als ik tussen de leden mee loop.



06. Stefan en Olav – Kokkie en kokkie een geweldig duo in de welpen keuken. Het is fantastisch om met Stefan samen te werken in de keuken. Samen hebben we de grootste lol en zijn we als een gesmeerde machine op elkaar ingewerkt.

Thx Olav!

