



JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Nieuw chatbericht

Aan: **Pauline Strijers**

Hallo Pauline, welkom bij de 35^e JMC Vrijwilligers Chat. Wat doe jij bij Scouting JMC?

Ik ben teamleider bij de Sioniehorde.



Hoelang zit jij al bij Scouting?

Vanaf mijn 8ste, met een jaar of tien tussentijd, maakt ruim 30 jaar.

Hoelang bij Scouting JMC?

Ik ben begonnen in 2009.

Hoe ben je bij JMC beland?

Via mijn dochter Anne, die als vijfjarige is begonnen bij de bevers. Na een paar opkomsten was er een ouder-kind-weekend, waar ook Hermen als ouder bij was. Die heeft zolang op me ingeprept, dat ik heb toegegeven: ik word weer leiding.

Wat heb je in al die jaren bij Scouting JMC gedaan?

Teamleider bij de meisjes welpen, en tussendoor een aantal jaren als Doe-Team-lid onder andere de JOTA-JOTI en Boerenkool maaltijd georganiseerd samen met José.

Pauline Strijers

Heb je een Scoutingnaam?

Sona.

Waarom zou je mensen scouting aanraden?

Het bijzondere van scouting is dat we alle soorten verschillende activiteiten doen, binnen en buiten, en daarbij staat samenwerken en –spelen bovenaan en gaat het niet om winnen en verliezen.

Waarom heeft scouting een toekomst?

Om bovenstaande reden, kinderen van alle leeftijden hebben nog steeds de behoefte om in een veilige omgeving hun grenzen te verkennen en te verleggen.

Wat maakt JMC de (leuke) vereniging die hij is?

De vrijwilligers die elke week hun tijd, energie en creativiteit geven om voor de leden en de leiding leuke activiteiten (mogelijk) te maken.

Wat verbindt jou met JMC?

Daar kan ik wel wat bij opnoemen. Het eerste wat bij me opkomt is het leidingteam van de Sioniewelpen, mijn dochters bij de Vrijbuiters en de organisatie van de JOTA/JOTI met JMC'ers en zendamateurs.



Pauline Strijers

Waar ben je trots op bij JMC?

Na een aantal jaren met minder leden zijn we weer aan het groeien. En alle speltakken pakken die verandering volgens mij goed op.

Wat zou jij binnen JMC willen verbeteren?

Verbinding, past mooi bij de JOTA die we net achter de rug hebben.

Wat vind je van clubhuis De Chute?

Ik word er altijd blij van als ik over het fietspad loop en de Chute zie liggen in het groen, naast het water. Mijn vorige scouting groep, de Sleutelgroep in Leiden, heeft nooit een eigen clubhuis gehad. We zwierven om de paar jaar naar een andere locatie. Ik ben blij dat JMC een eigen clubhuis heeft.

Wat vind je van het Van Tuylpark?

Voor de welpen is het een fantastische omgeving, waar ze heerlijk kunnen spelen. Begrensd door het fietspad zijn ze vrij te doen wat ze willen. De verbazing van nieuwe kinderen blijft geweldig om te zien.

Wat vind je van onze site?

De website ziet er mooi uit, een aantal jaar geleden heb je er zelfs een prijs mee gewonnen.



JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Pauline Strijers

Wat vind je van de JMC Facebook, Twitter, Youtube en App?

Op facebook kan ik volgen wat er bij de andere speltakken gebeurt.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?

Zowel bij de Sleutelgroep als bij JMC ben ik gevraagd, omdat de kaboutergroep zonder leiding zat. En het bleek ontzettend leuk om te doen. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Voor een landelijke vereniging ben ik voorzitter van de regio Zuid-Holland. In de basis schooltijd van Anne, Anouk en Kim was ik lid van de ouder raad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Zie je jezelf over 5 jaar nog steeds als vrijwilliger?

Jazeker, ik vind vrijwilligers werk belangrijk en voor mij vanzelfsprekend om te doen.

Voor welke (andere) speltak zou je nog wel eens leiding willen zijn?

De kabouters of "meisjes-welpen" zoals we ze nu noemen is mijn favoriete speltak. Alle andere speltakken vind ik wel een uitdaging om eens te doen, maar ik heb daarin geen voorkeur.

Pauline Strijers

Wat is je leukste herinnering aan scouting, wat blijft je altijd bij?

Bij de Sleutelgroep, de enige meisjesgroep van Leiden, werden we als sherpa's gedropt door onze leiding. Met een smoesje liet Thil, onze begeleiding, ons uitstappen uit de auto en reed snel weg. We zijn toen eerst maar het café in gegaan (toen mocht dat nog). En later dat kamp hebben wij haar lelijke eend een paar velden verder gedropt. Ze heeft er wat benauwde momenten van gehad. En natuurlijk de avonden aan het kampvuur met de TjoepTjoep, we zongen altijd veel, heerlijk.



Wat is de meest bijzonder badge van scouting?



Deze badge kan gebruikt worden door iedereen die van mening is dat alle scouts, met en zonder beperking, recht hebben op een plek binnen Scouting. Hier heb ik niets aan toe te voegen.

Hoeveel kampen heb je meegemaakt?

Stuk of 40 denk ik.

Leukste kampthema?

Zowel met de kabouters van de Sleutelgroep als die van JMC heb ik een kamp gehad over een zeemeermin. Na al die jaren bleek het nog steeds een heel gaaf thema.

Pauline Strijers

Leukste activiteit?

Als het maar gezellig is, het liefst buiten met lekker weer.

Leukste kampvuurlied?

Donna Donna, het lied heeft een mooie tekst en melodie en klinkt meerstemmig geweldig.



Lekkerste kampvuurhapje?

Daar attendeerde Mariëtte PA1ENG me op: de bamibal van Kokkie 2.

Wat kan op een scoutingkamp in jouw tas niet ontbreken?

De zitlap die mijn moeder voor me heeft gemaakt toen ik een kabouter was.

Welk cadeau zou je JMC willen geven?

Gordijnen!

Spel?

Phase 10 speel ik op het moment veel met Anne.

Sport?

De korfbalwedstrijden van Kim en Anouk.

Muziek/zanger/zangeres/groep?

Dat zou ik echt niet weten, teveel.



JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Pauline Strijers

Tv-programma?
Op dit moment Alaskan Bush People.

Presentator/presentatrice?
Ivo Niehe.

Radio?
Met het oog op morgen.

Idool?
Heb ik niet.

Boek / tijdschrift?
Ik kan niet wachten tot deel 9 van de Reiziger-serie uitkomt.

Film?
Hair.

Acteur/actrice?
Charles Bronson.

Website?
www.eenvoudigleven.blogspot.com

App?
Whatsapp.

Drank?
Koffie verkeerd.

Vakantieland?
Polen.

Naar welk land wil je nog heen op vakantie?
Heel veel landen heb ik nog niet gezien, keuze te over!

Slechtste eigenschap?
Direct.

Pauline Strijers

Beste eigenschap?
Trouw.

Stomste schoolvak?
Tekenen.

Leukste schoolvak?
Nederlands.

Wat wilde je als kind worden?
Postbode.

Vieste eten?
Ingewanden.

Lekkerste eten?
Gekookte aardappelen, sperziebonen en biefstuk.

Schoenmaat?
40.

Kleur?
Blauw.

Snurk je?
Ja.

Stopwoordje?
Heb ik nu niet.

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
Als je hulp nodig hebt, de rest kan wachten tot ik wakker ben.

Wat maakt jou aan het lachen?
Mensen.

Pauline Strijers

Grootste wens?
Rust, liefde, goede gezondheid en gezelligheid met mijn gezin.

Heb je tot slot nog foto's van jezelf bij een leuke activiteit of bijzondere gebeurtenis bij de Scouting?

Samen met mijn 3 dochters, die toen bij de bevers zaten, bij de JOTA in de Chute op 18 oktober 2008.

In mei 2011 tijdens het voorbereidingsweekend van het JMC-groepszomerkamp in Kasterlee.




JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Pauline Strijers

Bij de start van de hike tijdens het Middeleeuws Jubileumkamp, waarbij we het 65 jarig bestaan van Scouting JMC vierden, op 4 juli 2011 in het Belgische Kasterlee.



Met Scouting Zoetermeer (een samenwerking tussen de scoutinggroepen Ashanti, Impeesa, John McCormick en Pocahontas) begroeten we het koningspaar in het Stadshart bij hun bezoek aan Zoetermeer op 21 juni 2013.



Op 11 juli 2016 in het Belgische Kasterlee bij de start van de hike in Halloween thema tijdens het Let's Party Jubileumkamp, waarbij we het 70 jarig bestaan van Scouting JMC vierden.

Pauline Strijers



Broodjes bakken boven het vuur tijdens Zondag in 't Park op 14 augustus 2016. Bezoekers konden zo kennis maken met de activiteiten die Scouting JMC te bieden heeft.



Zenden in het materiaalhok van de Chute tijdens de Jamboree On The Air (JOTA) op 15 oktober 2016.

Thx Pauline!

Pauline Strijers

